

Điu Gì Xoy Ra Sau Khi Chot?

Điu Gì Xoy Ra Sau Khi

Cho còn một bước cách tôi và sự chot mà thôi. [ISa1Sm 20:3](#)

NGƯỜI ta thường nghe nói rằng co cuộc đời cho là đo chuon bị cho cái chot.

Tác gio Thi-thiên nói: “Ai là người song mà sẽ chong thoy sự chot” ([Thi Tv 89:48](#)).

Có tho coi ngày nay là một thời đại tự do tư tưong coa thực nghiệm cop tion. Chúng ta đã co tìm cách thay đoi tho giới và những định luật chi phoi nó bằng kion thức, khoa học, phát minh, khám phá, triot học và tư tưong duy vật. Chúng ta đã co đặt lên ngoi những vị thon gio hiệu, tion tài, danh vọng, và sự khôn ngoan Chot?coa con người; nhưng dù chúng ta có co gong đon đâu chẳng nữa, cuoi cùng von là: “Theo thông lệ moi người cho chot

một lần rồi bị Chúa xét xử” ([HeDt 9:27](#)).

Giữa cuộc sống, chúng ta thấy sự chết khắp mọi nơi. Tiếng rú còi xe cứu thương, đèn hiệu ở những nhà xác, nghĩa địa chúng ta thường đi qua, chiếc xe tang lách mình giữa những dòng xe, tất cả nhắc nhở chúng ta rằng tất thảy có thể gọi chúng ta bất cứ lúc nào. Không ai trong chúng ta biết chắc lúc nào việc đó xảy ra nhưng chúng ta biết rõ là nó có thể đến bất cứ lúc nào.

Có người đã nói: “Điều chắc chắn duy nhất về đời sống, là sự chết”. Oscar Wilde nói: “Từ nay trở đi, con người có thể thắng mọi sự đổ tận tại – ngoại trừ sự chết”. Các sách đề cập sự chết và trạng thái hợp hài đã được tung ra rất nhiều mấy lúc gần đây – cũng như có nhiều sách của những người tự xưng là đã trải qua sự chết rồi sống lại kể về nó. Thay vì tìm phương cách phục hòa với Thượng Đế, người đời lại mở nhiều lớp học dạy về tình trạng hợp hài và phương pháp đối diện với cái chết – chấp nhận đó là một thành phần bình thường của đời sống. Thật vậy, con người đang xếp hàng ngóng chờ chết, đang thọ án tử hình. Chúng ta sẽ chết cách nào hay bao giờ sẽ chết, thì không phải là vấn đề chính yếu, mà vấn đề là sau khi chết, chúng ta sẽ đi đâu?

Mỗi năm có hằng trăm ngàn người bước lên xe và không ngờ rằng đó là chuyến đi cuối cùng của họ. Dù đã áp dụng và tăng cường tất cả các biện pháp an ninh, hằng trăm ngàn người khác vẫn chết vì tai nạn tại nhà, khi đâu đó họ không hề có một ý nghĩ gì về sự chết. Vì sự chết không ngừng rình rập con người, và mặc dù y khoa và những kỹ sư khai triển liên miên với nó, rất cục, sự chết vẫn luôn luôn chi phối thặng.

Nhờ cuộc chiến trường kỳ của khoa học, giờ đây chúng ta kéo dài cuộc sống thêm vài năm nữa, nhưng sự chết vẫn sừng sững ở cuối đường, và tuổi thọ trung bình của một người không quá xa

điều Kinh Thánh ghi nhận là bảy mươi năm.

Bệnh đau tim vẫn cướp đi quá nhiều người giữa thời xuân xanh. Bệnh ung thư vẫn giáng nỗi đau đớn vào cơ thể hàng vạn người. Bệnh lao, hoại huyết, tê liệt, sưng phổi vẫn hoành hành, mặc dù sự nghiên cứu y khoa đã giảm thiểu rất nhiều số nạn nhân hàng năm. Ung thư da và Liệt kháng (AIDS hay SIDA) là hai chứng bệnh của thập kỷ 80. Chúng đang lộng hành trên thế giới và được báo động là đã hiện diện trên tất cả các đại lục. Nhưng dù thế tình trạng có lạc quan đến đâu, tuy thế chúng ta từ năm 1900 đến nay có gia tăng bao nhiêu, hay những con số ghi nhận các vụ giết người, tự tử và những hình thức chết bất đắc kỳ tử khác có thế nào đi nữa, sự kiện không tránh được là cái chết vẫn không thay đổi – vẫn là kinh nghiệm cuối cùng của chúng ta trên quai đất!

Cuộc chiến đấu suốt đời.

Từ lúc một hài nhi ra đời, cuộc chiến chống lại thế gian bắt đầu. Người mẹ dành nhiều năm chăm chú vào sự bảo vệ đời sống của đứa trẻ. Bà chăm sóc thức ăn, quần áo, môi trường sinh hoạt, khám sức khỏe, tiêm chủng, nhưng dù có chăm sóc và yêu thương đến đâu, đứa trẻ cũng đã bắt đầu chết dần.

Không bao lâu, những dấu hiệu hiển nhiên của sự suy nhược trẻ nên rõ rệt. Nha sĩ sẽ xem xét những chi tiết răng hư của chúng ta. Kính mắt sẽ được dùng đến để hỗ trợ thị giác đang suy yếu. Da mặt sẽ nhăn và trẻ xuông với thời gian, đôi vai chúng ta sẽ khòm, bước đi chúng ta sẽ chậm lại và kém vững vàng. Xương cốt cũng dễ gãy hơn khi sức lực chúng ta giảm sút và chúng ta cứ tiến dần về sự chết mà không hay biết.

Sự bảo hiểm sức khỏe và bệnh viện được đem áp dụng để giúp chúng ta chịu đựng nhẹ nhàng. Người ta đóng bảo hiểm nhân thọ để dự phòng những chi phí cuối cùng và chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng trọn cả cuộc đời chúng ta là một trận chiến vĩ đại và không bao giờ dứt với sự chết. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng tất cả chúng ta đang dự một cuộc đua, điều chúng ta hy vọng nhiều

nhật trong đó là được một ít thì giờ nữa, và thong kô đi địch được chừng nào hay chừng nấy, nhưng cuối cùng ta biết là sự chết sẽ luôn luôn chiến thắng!

Kẻ thù của chúng ta là gì mà bí mật như vậy – bí mật như chính sự sống. Vì chúng ta thấy sự sống đầy dẫy chung quanh ta, trong cây cỏ, muông thú cũng như trong con người, chúng ta không thể tạo ra cũng không thể giải thích được. Chúng ta cũng không thể giải thích được sự chết mặc dù chúng ta ý thức là có sự chết cũng như có sự sống vậy. Tuy nhiên chúng ta ít muốn đi cập đến sự chết hay suy xét về tầm quan trọng của nó! Khi sự sống xuất hiện và khi một đứa trẻ ra đời, chúng ta vui mừng. Khi sự sống ra đi và một người qua đời, chúng ta càng quên càng sớm càng tốt.

Ngày nay có hơn bốn tỷ người sống trên hành tinh này. Hầu hết đều sẽ chết trong vòng một trăm năm. Thân thể họ sẽ không còn cảm giác gì. Nhưng còn linh hồn họ – phần quan trọng và vĩnh cửu của sự sống? Đây mới là chủ huyệ nhiệm. Cái gì mất đi khi con người chết? Và cái mất đi sẽ về đâu?

Tại sao loài người chối bỏ Thượng Đế?

Mấy năm trước đây có một ký giả qua đời tại Denver thuộc tiểu bang Colorado. Giữa tang lễ, tang gia nghe tiếng ông nói đã được ghi âm như sau: “Đây là tang lễ của tôi. Tôi là một người vô thần và có thái độ này trong nhiều năm rồi. Tôi tuyệt đối khinh miệt sự vô nghĩa của thần học. Các tu sĩ là những người có tinh thần khiếm nhược. Các phép lạ là sản phẩm của tư tưởng tượng. Nếu bạn phóng viên được phái đi dự một cuộc hành hình và viết bài tường thuật một cách méo mó như những sứ điệp trong Kinh Thánh đã làm thì phải đuổi họ ngay lập tức. Tôi không muốn nghe bài hát tôn giáo. Đám tang này phải được cử hành một cách hoàn toàn hợp lý”.

Hãy đi chiụ đoạn văn trên với bài thơ đẹp để về cái chết, mà Alfred Lord Tennyson đã mô tả trong ‘In Memoriam: “Ngón tay của Thượng Đế chạm đến anh ta, và anh ta ngủ”.

Mọi thời đại đều sản sinh những hạng người vì chúng nghịch Thượng Đế nên đã cố tình chèn ép và gièm pha Hội thánh, Kinh Thánh và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ la lối để chúng lại tiếng nói của Thượng Đế nhưng không nêu được một bằng chứng hiển nhiên nào. Lịch sử cho thấy có nhiều George Bernard Shaw, nhiều Robert Ingersoll, nhiều B. F. Shinner và nhiều triết gia, đã tìm đủ lý lẽ mong hòng diệt sự khiếp sợ trước cái chết.

Hãy nghe nhà nhân chủng học nói về cái chết trong rừng sâu. Tại đó không có sự “vô lý của thần học” vì không ai nghe nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy sự chết tại đây là cái gì? Trong một vài bộ lạc, người già bị đem bỏ vào bụi cho thú dữ ăn. Như thế tránh cho người trẻ phải chứng kiến sự chết. Trong một bộ lạc khác, người chết bị lột hết quần áo và thân thể bị sơn trắng. Giờ này qua giờ khác, những tiếng than khóc và gào thét báo cho thế giới biết là một linh hồn sắp lìa khỏi xác. Sự chết ngoài vòng ảnh hưởng Cơ Đốc giáo mang đầy vẻ ghê gớm và tuyệt vọng. Chúng hạn với những người Hồi giáo thì người ta trông mong được chết trước hạn kỳ, vì người Hồi giáo tin rằng có nhiều thú vui đang chờ đợi người tận trung – nếu họ chết trong lúc tàn sát những kẻ bất trung hay đang chiến đấu vì đạo của mình.

Hãy so sánh với cái chết của một Cơ Đốc nhân. Khi Chúa Cứu Thế xuống thế gian, Ngài đã đem lại một hướng nhìn mới đối với sự chết. Con người luôn luôn xem sự chết như kẻ thù, nhưng Chúa Giê-xu phán là Ngài đã chinh phục được sự chết và đã trừ khử được nọc của nó. Cứu Chúa Giê-xu là Nhà Đại Hiện Thực khi Ngài khuyên cáo con người hãy chuồn bị cho sự chết, chắc chắn thế nào cũng xây dựng. Chúa Giê-xu phán chớ lo lắng về sự chết của thể xác, nhưng nên lo lắng về cái chết vĩnh viễn của linh hồn thì hơn.

Tôi nghĩ đến bà Helen Morken, chờ chết, chúng và con cái vây quanh để hát thánh ca trong bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thật ra, bà đang ca hát trước mặt Chúa. Và tôi nghĩ đến các thánh đồ của Thượng Đế mà Alexander Smellie đã mô tả trong quyển sách của ông nhan đề ‘Những nhân vật của giao ước’. Ông kể về

các vĩ nhân có đức tin đã chịu chết trong “các giai đoạn tàn sát” tại Tô-cách-lan, khi những cuộc xõ tõ là một cái gì rõ t lý thú. Bây giờ chưa có ghõ điện, chõng có tiõu ðõi xõ bõn, chõng có thuõc mê tiêm vào khiõn cho kõ chõ t càng bị ít đau ðõn càng hay. õy là thời kỳ cõa cực hình tra tõn – rút móng tay, ðánh gãy õng quyõn, treo cõ và sau ðó là phân thõy. Vì lý do õy mà mõi người ðược Smellie mô tõ ðõu kinh sợ cái chõ t. Thõ nhưng, khi phõi chõ t họ ðõu chõ t trong niõm vui xuõ t thõn!

Kinh Thõnh cho biõ t có hai sự chõ t: một là sự chõ t vật chõ t và sự chõ t kia là sự chõ t ðõì ðõì. Chúa Giê-xu cõnh cáo rằng chúng ta phõi sợ cái chõ t thứ nhì gõp bõì cái chõ t thứ nhõ t. Ngõi gọi sự chõ t thứ nhì là ðĩa ngục, là sự chia cách ðõì với Thượng ðõ. Ngõi phán rằng cái chõ t cõa thõ xác bạn chõng có nghĩa gì so với một linh hõn bị cõ tình phân rẽ ðõì ðõì với Thượng ðõ.

Cái chõ t cõa một thõnh ðõ.

Những lời trõn trõi cuõi cùng cõa những người ðang hõp hõi là những tài liệu nghiên cứu rõ t tõ t cho những ai muõn tìm thực tõ khi ðõì diện với cái chõ t.

Matthew Henry: “Tõì lõì cay ðõng. Tõì ca ngợi Thượng ðõ vì ðược sự hậu thuõn từ bên trong”.

Martin Luther: “Chúa chúng ta là Thượng ðõ, ðõng ban sự cứu rõi: Thượng ðõ là Chúa, nhờ ðó chúng ta thoát chõ t”.

John Knox: “Hãy sõng trong Chúa Giê-xu, thì xác thõ chõng còn sợ chõ t”.

John Wesley: “Ðiõu tõ t nhõ t là Thượng ðõ õ cùng chúng ta. Xin tạm biệt! Xin tạm biệt!”.

Richard Baxter: “Tõì đau, nhưng bình an. Tõì ðược bình an”.

William Carey, giáo sĩ: “Khi tõì ðã ði rõi, hãy nói ít võ tiõn sĩ Carey, mà nói nhiõu võ Chúa Cứu Thõ cõa tiõn sĩ Carey”.

Adoniram Judson: “Tôi không mệt mỏi vì công việc của tôi, cũng không mệt mỏi vì thế gian; nhưng khi Chúa Giê-xu gọi tôi về, tôi sẽ đi với niềm vui của một cậu bé được giải thoát khỏi trường học”.

Nhưng người Cơ Đốc đã xưng nhận tội lỗi mình và nhờ đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế thật khác biệt bao.

Tôn sĩ Effie Jane Wheeler từng dạy Anh ngữ và văn chương nhiều năm tại trường đại học mà tôi theo học. Bà nổi tiếng về sự tin kính cũng như sự hiểu biết về những đấng tài bà giảng dạy. Tháng 5 năm 1949, vào ngày Lễ Chiến sĩ trận vong của Hoa-kỳ, bà viết cho viện trưởng Tôn sĩ Edman các dòng nghiệp và các cựu sinh viên bức thư sau đây:

“Tôi cảm ơn quý vị đã dành rất nhiều phút giây để đọc bức thư này trong nhà thờ vì trước khi quý vị đi nghỉ hè tôi muốn quý vị biết sự thật về tôi như tôi vừa biết hôm thứ sáu. Đỉnh phút chót bác sĩ đã cho tôi biết kết quả thật sự về bệnh chứng của tôi sau nhiều tuần đau đớn, đó là bị ung thư không thể giải phẫu được. Nếu là một Cơ Đốc nhân, chắc ông ta đã không ngần ngại hoặc bị dao động như thế, vì ông thừa biết như quý vị và tôi rằng, khi chúng ta sống trong ý muốn và hiện diện của Chúa, chúng ta tiếp nhận sự sống hay sự chết như nhau. Nếu Chúa muốn tôi sớm được với Ngài, tôi sẽ vui vẻ ra đi. Xin quý vị chớ buồn tí nào vì tôi. Tôi không nói lên lời từ giả lạnh lùng nhưng xin gửi lời nồng nhiệt hẹn tái ngộ quý vị, trong một nơi mà may ra tôi sẽ được phép đứng bên vén màn đón quý vị vào. Với lòng tràn đầy yêu thương gửi đến mọi bạn. Ký tên: Effie Jane Wheeler”.

Đúng hai tuần sau khi viết bức thư trên, Tôn sĩ Wheeler đã đi vào sự hiện diện của Chúa, Đấng đã giữ lời hứa trừ khử nọc độc của sự chết.

Đang khi tôi viết chương sách này, tôi nhận được cùng một lúc bốn bức thư. Một bức là của một nữ thánh đấng chín mươi bốn tuổi, đang nóng lòng muốn được về với Chúa; một bức là của một

phụ nữ trong khám tù t□ hình, từ khi trở thành Cơ Đ□c nhân sáu năm trước đây cho đến nay, vẫn có thể nhìn thấy phía sau ngày hành quyết đang đến gần, là sự vinh hi□n đang trải trước mặt mình; và hai bức thư khác của những phụ nữ mà chúng họ đã qua đời sau nhiều năm sau khi họ chung sống (một bà chỉ ít lâu nữa là có hành lễ kỷ niệm ngày cưới của họ, lần thứ bốn mươi chín). Mọi người đều nhìn xa hơn cái chết để thấy vinh hi□n trước mặt mình.

Nhân vật D. L. Moody đã nói trước lúc lâm chung: “Đây là chi□n th□ng của tôi, hôm nay là ngày đăng quang của tôi! Thật là quang vinh!”.

Kinh Thánh dạy rằng bạn là một linh hồn bất tử. Linh hồn bạn vĩnh cửu và sẽ sống đời đời. Nói cách khác, con người thật sự của bạn – phần biết suy tư, cảm xúc, mơ mộng, ao ước; cái cá tính, bản ngã của bạn – sẽ không bao giờ chết. Kinh Thánh dạy rằng linh hồn sẽ sống mãi mãi ở một trong hai nơi – thiên đàng hay địa ngục. Nếu bạn không phải là một Cơ Đ□c nhân và bạn chưa bao giờ được sanh lại, thì Kinh Thánh dạy rằng linh hồn đi ngay đến một nơi Chúa Giê-xu gọi là Âm phủ, ở đó bạn sẽ chờ đợi sự phán xét của Thượng Đế.

Một đ□ tài chúng ai ưa.

Tôi biết rằng đ□ tài Địa ngục không phải là điều thích thú cho lắm. Đ□ tài này rất ít người ưa, thường gây tranh luận và hi□u lắm. Tuy nhiên, trong những chi□n dịch truy□n gi□ng của tôi ở nhiều nơi, tôi đều dành một bài để thảo luận đ□ tài trên. Do sự trình bày của tôi, trong nhiều ngày liên tiếp, các nhật báo đăng nhiều thư độc giả tranh luận những điểm đ□ng y và không đ□ng ý, vì Kinh Thánh hầu như cũng đã cập đến vấn đề này không kém bất cứ vấn đề nào khác. Lúc thảo luận với sinh viên các đại học đường, tôi luôn luôn bị đặt câu hỏi sau đây “Địa ngục như thế nào? Có lẽ ở Địa ngục không?” và những câu hỏi tương tự. Vì là người giảng đạo, tôi có bổn phận phải giải đáp. Tôi không thể làm ngơ, dù những lời tôi nói khiến một số người khó chịu và lo âu. Tôi cho rằng đây là chuyện khó chấp nhận nhất

trong tất cả mọi giáo huấn của Cơ Đốc giáo.

Có người cho rằng mọi người chắc sẽ được cứu, Thượng Đế là Thượng Đế của tình yêu nên Ngài sẽ không bắt ai phải xuống Địa ngục. Họ cho rằng những từ ngữ đời đời, bắt diệt thật ra không có nghĩa là vĩnh viễn. Tuy nhiên, chính từ ngữ nói về sự xa cách vĩnh viễn đối với Thượng Đế cũng được dùng để chỉ tính cách vô tận của Thiên đàng. Có người đã nói: “Sự công bình đòi hỏi chúng ta phải quan niệm giá trị thời gian của niềm vui nơi người công nghĩa và sự hình phạt nơi người độc ác bằng nhau, vì nguyên văn Hy-lạp đã dùng cùng một từ ngữ để chỉ thời gian của hai trường hợp”.

Nhiều người khác cho rằng sau khi chết những người nào chết từ không nhận lấy kế hoạch cứu chuộc của Thượng Đế thì phải bị tiêu diệt, không bao giờ tồn tại nữa. Nghiên cứu từng trang Kinh Thánh tôi không thể tìm thấy một bằng chứng nào hậu thuẫn cho quan điểm này. Kinh Thánh dạy rằng dù được cứu hay bị hư mất, linh hồn và bản thể vẫn hiện hữu đời đời một cách ý thức.

Cũng có những người khác cho rằng sau khi chết vẫn còn có thể có sự cứu rỗi, rằng Thượng Đế vẫn còn dành một cơ hội thứ hai. Nếu điều này đúng thì sao Kinh Thánh không nhắc gợi ý, mà Kinh Thánh luôn luôn cảnh cáo rằng: “Giờ đây là kỳ thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi” ([II Co 2Cr 6:2](#)).

Kinh Thánh nói gì?

Có thể trích dẫn hàng chục đoạn Kinh Thánh để chứng minh sự kiện là Kinh Thánh dạy rằng có một Địa ngục cho tất cả những ai nhất định và cố ý không tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Chúa và Đấng Cứu rỗi.

“Con bị đốt trong lò lửa này, đau đớn quá” ([Lu Lc 16:24](#)).

“Ta sẽ sai thiên sứ tập hợp những kẻ gây ra tội lỗi và người gian ác lại, ném chúng vào lò lửa là nơi đày đọa tiếng than khóc và nghiến răng” ([Mat Mt 13:41-42](#)).

“Cũng vậy, trong ngày tận thế, thiên sứ sẽ đem chia rẽ người gian ác với người công chính, ném người gian ác vào lò lửa, là nơi khốc lốc và nghiến răng” ([13:49](#), [50](#)).

“Ta cũng sẽ bỏ nhóm người bên trái: Những người gian ác đáng nguy hiểm rồi kia! Đi ngay vào lò lửa không hề tắt dành cho Satan và các quỷ sứ” ([Mat Mt 25:41](#)).

“Người sẽ sảy lúa thật sạch, đem trữ vào kho và đốt rơm rác trong lò lửa chẳng hề tắt” ([3:12](#)).

“Chúa sẽ báo ứng những người không muốn biết Thượng Đế và khước từ Phúc Âm của Chúa Giê-xu chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt đời đời trong Địa ngục, vĩnh viễn xa cách mặt Chúa, không còn thấy vinh quang và quyền năng Ngài” ([II Te 2Tx 1:8-9](#)).

“Đều phải uống chén rượu hình phạt nguyên chất của Thượng Đế. Họ phải chịu khổ hình trong lửa và diêm sinh trước mặt các thiên sứ thánh và Chiên Con. Khói lửa bốc lên nghi ngút vô tận. Những người thờ lạy con thú và tượng nó cùng những ai mang dấu hiệu con thú, ngày đêm chịu khổ hình không ngừng” ([KhKh 14:10-11](#)).

“Tội vong và Âm phi bị quăng xuống hố lửa. Vào hố lửa, là chết lần thứ hai. Người nào không có tên trong Sách Sự Sống phải bị quăng xuống hố lửa” ([20:14-15](#)).

“Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dãi trá đều phải vào hố lửa diêm sinh. Đó là sự chết lần thứ hai” ([21:8](#)).

Thế nhưng tôi lại nghe có người bảo: “Tôi không tin có Địa ngục, tôn giáo của tôi là Bài Giảng Trên Núi của Chúa”.

Vâng, chúng ta hãy cùng xem một đoạn trong Bài Giảng Trên Núi: “Nếu mắt bên phải gây cho các con phạm tội, cứ móc quăng đi, vì thà chốt mắt còn hơn cả thân thể bị ném vào hố ngục. Nếu tay phải gây cho các con phạm tội, cứ cắt bỏ đi, vì thà cụt tay còn hơn cả thân thể bị sa vào hố ngục” ([Mat Mt 5:29-30](#)).

Ở đây Chúa Giê-xu dạy tất cả chúng ta rằng có một Địa ngục. Đúng ra, Chúa Giê-xu đã kể nhiều chuyện và cho những ví dụ về những điều này cùng luôn luôn cảnh cáo loài người về sự đại dột sống cuộc đời tội lỗi và gieo dãi trên mặt đất.

Hạ ngục ngay trên trần gian.

Việc người ác phải chịu một cảnh địa ngục nào đó trên mặt đất là một điều chắc chắn. Kinh Thánh chép: “Phải biết rằng tội chắc sẽ phải để lại trên các người” ([Dan Ds 32:23](#)). Kinh Thánh cũng chép: “Gieo gì gặt nấy” ([GaGl 6:7](#)). Tuy nhiên, quanh chúng ta có bằng chứng là một số người ác hình như được thịnh đạt và người công bình bị đau khổ vì sự công nghĩa của họ. Kinh Thánh dạy rằng rồi đây sẽ có một thời kỳ đoán định và sự công bình sẽ được thực hiện. Có ai đó đã nói rằng: “Chúng ta không bị hình phạt vì có tội lỗi chúng ta, mà bởi tội lỗi chúng ta”. Có hai trường hợp đều đúng cả.

Liệu Thượng Đế yêu thương có xô đẩy người ta xuống Địa ngục không? Câu trả lời là – Có! Vì Ngài công bình nhưng Ngài không cố ý làm điều đó. Con người tự kết tội mình bằng cách từ chối con đường cứu rỗi của Thượng Đế. Bởi tình yêu và sự thương xót, Thượng Đế đã ban cho con người một lối thoát, một con đường cứu rỗi, một niềm hy vọng đợi chờ những điều tốt đẹp hơn. Con người, trong sự mù quáng, ngu độn, cứng đầu, vị kỷ và yêu thích sự vui thú tội lỗi, từ chối phương cách giân dị của Thượng Đế giúp họ thoát ra nỗi đau đớn cùng cực của sự đọa đày vĩnh viễn.

Giống tôi bị ốm và cho mời bác sĩ. Bác sĩ cho tôi một toa thuốc. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi quyết định làm ngược không nghe lời khuyên của bác sĩ và từ chối uống thuốc. Vài ngày sau, bác sĩ trở lại, ông ta thấy bệnh trạng của tôi tệ hơn trước. Có thể nào tôi chê trách bác sĩ hay đổ trách nhiệm cho ông ta? Bác sĩ đã biên toa cho tôi, đã cho tôi biết phương thuốc trị bệnh, nhưng tôi đã từ chối.

Cũng một lẽ vậy, Thượng Đế đã cho biết phương thuốc đi với

bệnh tật của nhân loại. Phương thuốc đó là đức tin cá nhân và sự xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phương thuốc đó là phải sanh lại, chúng ta sẽ thảo luận điều này trong một chương khác. Nếu tình hình của phương thuốc đó, chúng ta phải gánh chịu hậu quả và không thể oán trách Thượng Đế. Nếu chúng ta chối từ phương thuốc của Thượng Đế, thì đó là lỗi của Ngài hay sao?

Người không tin đời sống vẫn còn sau khi chết, không tin người ta có thể lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục, không chịu tin vào những gì Thượng Đế phán dạy trong Kinh Thánh về thiên đàng và hỏa ngục, sẽ có ngày thức dậy trong đời sau để nhận thấy là mình đã sai lầm, đã bị mất tất cả. Tạp chí 'Dân chúng' (People) có trích đăng câu nói của Lem Banker, tay cờ bạc đứng hàng đầu nước Mỹ, báo rằng: "Đừng bao giờ đánh cuộc bạn được bao nhiêu mà chỉ đánh cuộc xem bạn có thể bị thua bao nhiêu mà thôi". Bạn có thể trải nghiệm sự thua thiệt, mất mát, nếu bạn bị mất đi linh hồn đời đời của mình không?

Có người khác hỏi rằng "Địa ngục có tính chết như thế nào?" Trong Kinh Thánh có bốn danh từ được dùng để chỉ Địa ngục. Danh từ thứ nhất là Sheol nghĩa là "trạng thái vô hình", được dùng ba mươi một lần, là Địa ngục trong Cựu Ước. Những hình dung từ buồn rầu, đau đớn và hủy diệt có liên hệ với danh từ này.

Danh từ thứ nhì là 'Hades' của tiếng Hy-lạp, được dùng mười một lần trong Tân Ước, đồng nghĩa như chữ Sheol trong Cựu Ước. Sự phán xét và đau khổ luôn có liên hệ đến danh từ này.

Danh từ thứ ba là 'Tartarus' chỉ được dùng một lần trong [IIPhi 2Pr 2:4](#), khi nói đến các thiên sứ bất phục tùng bị quăng xuống Tartarus. Danh từ này chỉ chỉ phán xét như nhà tù, xà lim, nơi có sự tối tăm ghê gớm.

Danh từ thứ tư là 'Gehenne', được dùng mười một lần và dịch là "Địa ngục" ở Tân Ước. Đó là hình ảnh Chúa Giê-xu dùng để mô tả thung lũng Hin-nôm, một chỗ ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem, nơi đầy rác rưởi và căn bã cháy hoài không dứt.

Nhiều người khác hỏi: “Kinh Thánh dạy về lửa Địa ngục có theo nghĩa đen không?”. Nhiều người khác hỏi: “Kinh Thánh có dạy về lửa theo nghĩa đen trong địa ngục không?” Nếu đó không phải là lửa theo nghĩa đen, thì nó còn là một cái gì tệ hại hơn nữa. Chọc chích Chúa Giê-xu không hề thêm thắt gì đâu. Dĩ nhiên Kinh Thánh đã nhiều lần dùng chữ lửa theo nghĩa bóng. Tuy nhiên, Thượng Đế có một thứ lửa đốt cháy mà không hề tàn.

Khi Mai-sen thấy bụi gai cháy, ông lấy làm lạ vì bụi gai không bị thiêu tàn. Ba thanh niên Do-thái bị quăng vào lò lửa vì một lòng trung tín với Thượng Đế; trong lò lửa họ không bị cháy vì Chúa gìn giữ và cứu giúp họ; đúng hơn không có một sợi tóc nào của họ bị sém ([DaDn 3:1-30](#)).

Mặt khác, Kinh Thánh nói về lưỡi chúng ta “bị lửa địa ngục đốt cháy” ([Gia Gc 3:6](#)) mỗi khi chúng ta nói xấu người bên cạnh. Điều này không có nghĩa là mỗi khi chúng ta nói xấu láng giềng thì bị lửa thiêu đốt theo nghĩa đen. Nhưng dù nghĩa đen hay nghĩa bóng, việc đó không ảnh hưởng đến thực tại. Nếu không thực sự có lửa, thì Thượng Đế đã dùng một ngôn ngữ tượng trưng để chỉ một cái gì khác có thể còn đáng ghê sợ hơn nữa.

Cách biệt với Thượng Đế.

Điều chính yếu, Địa ngục là sự phân cách với Thượng Đế. Đó là sự chết thứ hai được mô tả như một sự lưu đày vĩnh viễn có ý thức, khi những gì gọi là sáng láng, vui thú, đẹp đẽ, công nghĩa và hạnh phúc. Kinh Thánh có nhiều chi mô tả cách ghê rợn về tình trạng khủng khiếp mà linh hồn sẽ gặp phải sau khi qua đời.

Điều lạ lùng là loài người chúng ta bị cho mọi việc ngoài trừ sự chết. Chúng ta chúng ta bị để học hỏi. Chúng ta chúng ta bị để làm việc. Chúng ta chúng ta bị cho nghề nghiệp. Chúng ta chúng ta bị cho hôn nhân. Chúng ta chúng ta bị cho tuổi già. Chúng ta chúng ta bị cho mọi sự trừ phút giây chúng ta đều phải chết. Tuy nhiên Kinh Thánh chép mọi người chúng ta ai cũng phải chết một lần.

Sự chết là một bí ẩn của mà mọi người cho là không tự nhiên nếu

xây ra cho mình, nhưng xây ra cho người khác là điều tự nhiên. Sự chết đồng hóa tất cả mọi người thành một đồng cấp. Nó tước đoạt bạc triệu của người giàu và manh áo rách của người nghèo. Nó làm nguội lạnh sự tham lam hà tiện và nguôi ngoai lòng dục vọng đam mê. Mọi người đều không muốn biết đến cái chết, tuy nhiên tất cả đều phải đương đầu với nó – từ hoàng tử đến gã nông dân, người điên rồ và bậc hiền triết, kẻ giết người và thánh nhân. Sự chết không giới hạn tuổi, không thiên vị. Đó là điều mà tất cả mọi người sợ hãi.

Khi tuổi đã vọt chiụ, Daniel Webster đã kể lại chuyện ông đi dự nhòm tại một nhà thờ miền quê. Vị mục sư là một người có tuổi, tánh tình giản dị, tin kính. Sau những nghi thức khai mạc, ông đứng lên đọc Kinh Thánh rồi nói một cách vô cùng đơn sơ nhưng nóng bỏng: “Thưa quý vị, chúng ta chỉ có thể chết một lần”.

Vài sau, khi bình luận về bài giảng này, Daniel Webster nói: “Dù câu nói trên có vẻ lạnh lùng và yếu ớt, ngay lúc đó, nó là những lời gây xúc động và thức tỉnh nhất mà tôi chưa bao giờ được nghe”.

Điểm hẹn với thần chết.

Thật rất dễ cho rằng người khác phải giữ lời hẹn gặp gỡ sự chết nhưng thật khó để nhớ rằng chúng ta cũng phải giữ lời hẹn đó. Khi chúng ta trông thấy những người lính đi ra mặt trận hay nghe tin về một tội phạm hoặc đi thăm một người bạn bị thương gần chết, chúng ta ý thức được một sự nghiêm trọng nào đó đang vây quanh những người này. Sự chết hẹn gặp tất cả mọi người và kỳ hẹn chỉ là thời gian. Có những cuộc hẹn hò khác trong đời, gặp gỡ vì công việc hay du hí, chúng ta có thể bỏ qua, sai hẹn và gánh lấy hậu quả, nhưng đây là cuộc gặp gỡ không ai có thể lãng quên, không ai có thể sai hẹn. Người ta chỉ có thể gặp nó một lần, nhưng phải gặp!

Nếu sự chết về phần xác là hậu quả duy nhất của đời sống xa cách Thượng Đế, thì sẽ không có gì để chúng ta sợ hãi quá,

nhưng Kinh Thánh cũng nói rằng có một sự chết thứ nhì, tức là sự đày đọa vĩnh viễn cách xa Thượng Đế.

Tuy nhiên còn có một khía cạnh sáng tỏ hơn. Khi Kinh Thánh tuyên phán Địa ngục dành cho người tội lỗi, Kinh Thánh cũng hứa hẹn Thiên đàng cho thánh đấng. Đấng tày Thiên đàng đáng chấp nhận hơn đấng tày Địa ngục nhiều. Nhưng Kinh Thánh đã dạy đấng tày hai đấng.

Khi dọn đấng nhà mới, bạn muốn biết rõ về cộng đấng mà bạn sắp chung sống. Nếu chuyển đấng một thành phố khác, bạn muốn biết tất cả về thành phố này – những đường xe lờa, kỹ nghệ, công viên, hồ, trường học v.v... Và vì sẽ đấng một nơi khác đời đời, chúng ta phải biết về nơi đó. Những chi tiết về Thiên đàng được tìm thấy trong Kinh Thánh. Do đó, chúng ta nghĩ đấng và nói đấng thiên đàng là đấng hợp lý. Nói đấng thiên đàng, thì địa đấng trở nên tày tàn. Những mối lo âu về các đấng đấng rờc rời đấng chúng ta trên địa đấng hình như giảm bớt đi rất nhiều nếu chúng ta có sự trông đấng sáng suốt vào tương lai. Trên một phương diện nào đó, người Cơ Đấng tìm đấng thiên đàng đấng trên mặt đấng này. Người Cơ Đấng có bình an đấng linh hồn, bình an đấng lương tâm và bình an với Thượng Đế. Giữa những khó khăn rờc rời, người Cơ Đấng có thấng mỉm cười, bước đi rộn ràng, linh hồn vui vẻ và nét mặt sáng tươi.

Có một thiên đàng.

Nhưng Kinh Thánh cũng hứa với Cơ đấng nhân một thiên đàng trong đời sống tương lai. Khi John Quincy Adams đấng 94 tuổi, có người hỏi ông rằng: “Sáng nay ông thấy thấng nào?” Ông trả lời: “Tốt, tốt lắm. Nhưng cái nhà tôi đang sống không đấng được tốt lắm”. Cho dù cái nhà chúng ta đang đấng có hư hoại hay yểu ớt, nếu là những người Cơ Đấng, chúng ta cũng có thấng thật sự cảm thấy mạnh khỏe và vững vàng. Chúa Giê-xu đã dạy là có một thiên đàng.

Chúng ta có thấng trích đấng nhiều phân đấng Kinh Thánh, nhưng phân đấng hay nhất là [GiGa 14:2](#) “Trong nhà Cha ta có nhiều chấng

“, nếu không, ta đã nói cho các con rồi. Ta đi chuồn bị chộp cho các con. Khi chuồn bị xong, ta sẽ trở lại đón các con và với ta để các con ở cùng ta mãi mãi”. Phao-lô biết chắc chắn về thiên đàng nên đã nói: “Chúng ta đầy tin tưởng, muốn rời bỏ thân xác này, để về nhà trên trời với Chúa là tốt hơn” ([1Co 2Cr 5:8](#)).

Sự trông đợi về tương lai của Cơ Đốc nhân thật khác hẳn sự trông đợi của Bob Ingersoll, người theo thuyết bất khả tri, khi ông tuyên bố trước của mình: “Đời sống là một màn thừa chật hẹp giữa đỉnh cao lạnh lẽo và tro bụi của hai cái vĩnh viễn. Chúng ta cố gắng vô ích để nhìn bên kia các đỉnh. Chúng ta kêu gào và lời đáp duy nhất là âm vang của tiếng chúng ta kêu khóc.”

Sứ đồ Phao-lô hằng nói: “Chúng ta biết”. “Chúng ta biết chắc”. “Chúng ta luôn luôn biết chắc”. Kinh Thánh nói rằng Áp-ra-ham “trông đợi một thành phố xây trên nền móng vững chắc do Thượng Đế vẽ kiểu và xây dựng” ([HeDt 1:10](#)).

Nhiều người hỏi: “Thiên đàng có thật không?” Có! Chúa Giê-xu phán: “Ta đi chuồn bị chộp cho các con”. Kinh Thánh dạy rằng Hê-nóc và Ê-li được cất lên trời – với thân thể, theo nghĩa đen – đến một chỗ có thật như Sài-gòn, Paris hay Bangkok chẳng hạn!

Nhiều người đã hỏi: “Thiên đàng ở đâu?” Kinh Thánh không cho biết thiên đàng ở đâu. Chúng ta không rõ điều này. Nhưng bất luận thiên đàng ở đâu thì đó có Chúa Cứu Thế.

Một nơi đẹp đẽ.

Kinh Thánh dạy rằng thiên đàng là nơi đẹp đẽ. Kinh Thánh gọi đó là “thành của Thượng Đế” – “một đô thị” – “một quê hương tốt hơn” – “một sản nghiệp thừa kế” – “một vinh quang”.

Bạn có thể hỏi: “Thiên đàng chúng ta có nhận ra nhau không?”. Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho biết là sẽ có một cuộc hội ngộ lớn lao của những người đã ra đi từ trước.

Có người lại hỏi: “Bạn có tin rằng trẻ con sẽ được cứu không?”. Có. Kinh Thánh bày tỏ rằng Thượng Đế không định tội trẻ con cho đến khi chúng đến tuổi nhận xét và hiểu biết. Hình như có nhiều dấu hiệu cho thấy rõ ràng sự tha tội được áp dụng cho chúng khi chúng ý thức được trách nhiệm về các hành vi thiện ác của chúng.

Kinh Thánh cũng bày tỏ rằng thiên đàng sẽ là một nơi của sự hiểu biết lớn lao về các điều mà chúng ta không bao giờ học được dưới thế gian này.

Isaac Newton, khi lớn tuổi, đã nói với một người ca ngợi sự khôn ngoan của ông, rằng: “Tôi là một đứa bé trên bờ biển đang nhặt đây đó một hòn sỏi, một viên ngọc, nhưng đại dương vĩ đại của sự thật hãy còn nằm trước mặt tôi”.

Thomas Edison đã có lần nói: “Tôi không biết được lấy một phần triệu của một phần trăm về bất cứ điều gì”.

Nhiều bí mật của Thượng Đế, những sự đau lòng, những thử thách, thất vọng, những thử nghiệm và sự im lặng của Thượng Đế đối với sự đau khổ sẽ được giải bày ở đó. Eli Wiessel đã nói rằng cõi đời đời là “... nơi mà các câu hỏi và câu trả lời chỉ là một”. Còn trong [GiGa 16:23](#), Chúa Giê-xu phán: “Lúc ấy các con không còn thắc mắc hỏi han gì nữa. Ta nói quỳ quy, các con nhân danh ta cầu xin điều gì, Cha cũng ban cho”. Tất cả các câu hỏi đều sẽ được giải đáp!

Nhiều người hỏi: “Vâng, thế thì chúng ta sẽ làm gì ở thiên đàng? Chẳng phải đó rồi vui hưởng những khoái lạc của sự sống sao?” Không. Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta sẽ phục sự Thượng Đế. Sẽ có công việc để chúng ta làm cho Ngài. Chúng ta sẽ đến nhiều thì giờ ngợi khen Ngài. Kinh Thánh chép: “Chẳng có sự nguy hiểm nào nữa. Ngôi của Thượng Đế và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài hầu hạ Ngài” ([KhKh 22:3](#)).

Đó sẽ là thời kỳ vui mừng, hầu việc, reo cười, ca hát và ngợi khen Thượng Đế. Hãy tưởng tượng là chúng ta sẽ phục vụ Ngài mãi mãi, mà chẳng hề bị mệt mỏi!

LÀM SAO ĐỂ LỜI CỨU NGUYỆN CỦA BẠN ĐƯỢC NHẬN – Tom Brown

LỜI CỨU NGUYỆN CỦA BẠN ĐƯỢC NHẬN

Tom Brown

Bạn cứu nguyện đã được kết quả. Nhưng, thật đáng tiếc, nhiều người cứu nguyện nhưng không nhận được câu trả lời cụ thể cho lời cứu nguyện của họ. Tôi sắp cho bạn biết cách cứu nguyện đã được trả lời. Một khi bạn đã biết cách cứu nguyện đã được trả lời, bạn sẽ không còn bị thiêu thân nữa. Cuộc đời của bạn sẽ không bao giờ bị đau ốm, bị phá sản, hay bị thất bại nữa.

Bước đầu tiên và quan trọng nhất để có được câu trả lời cho lời cứu nguyện của bạn là: **Hãy tìm kiếm những câu Kinh Thánh mà hứa hẹn một cách chắc chắn điều bạn đang cứu nguyện.**

Khi người ta nói người ta đang cứu nguyện cho một điều gì đó, tôi thường hỏi họ, “Bạn dựa trên câu Kinh Thánh nào để đạt được điều bạn đang cứu xin?”, người ta thường trả lời, “À, chúng có câu nào đặc biệt.” Vậy, đó là điều họ sẽ nhận, chúng có gì đặc biệt.

Đức Chúa Jesus phán, “Vị bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cứu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” (Giăng 15:7). Hãy lưu ý là Đức Chúa Jesus đã bắt đầu lời hứa này bằng từ “Vị bằng”. Từ “Vị bằng” là một từ có điều kiện. Từ “vị bằng” có nghĩa lời hứa này cho những người cứu xin là có điều kiện. Đó là gì? Đức Chúa Jesus phán rằng bạn có thể cứu xin bất cứ điều gì bạn muốn một khi “lời ta ở trong các ngươi.”

Bạn phải có lời của Đức Chúa Trời ở trong bạn nếu bạn mong đợi một câu trả lời cho lời cứu nguyện của bạn. Thường thì các cơ thể nhận cứu nguyện cho một cái gì đó, thí dụ như sự chữa lành, nhưng họ lại không có bất kỳ lời hứa nào từ Đức Chúa Trời ở trong họ để đảm bảo Đức Chúa Trời sẽ đáp lời.

Đức Chúa Trời có rất nhiều lời hứa sẽ chữa lành bạn. Điều bạn cần làm là tìm ra những lời hứa đó và nghiêm nghị những lời đó cho đến khi chúng thành sự thật cho bạn. Bằng cách này, bạn sẽ có thể chỉ định những sự nghi ngờ khi sự chữa lành của bạn không đến ngay lập tức.

Bạn đã thấy nếu bạn cứu xin sự chữa lành và không biết những lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ chữa lành bạn, khi các triệu chứng kéo dài, bạn bắt đầu nghi ngờ không biết có được trả lời hay không. Một khi bạn nghi ngờ, câu trả lời bị xóa bỏ.

Gia cơ 1:6-7 nói, “Nhưng phải lấy đức tin mà cứu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giông như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa.” Đức Chúa Trời chỉ trả lời cho những người cứu nguyện với đức tin, không phải những người cứu nguyện nhưng nghi ngờ.

Một vài người có thể nói, “Nhưng nếu Đức Chúa Trời không muốn chữa lành cho chúng tôi khi chúng tôi cứu nguyện thì có lẽ Đức Chúa Trời không muốn chúng tôi khỏi bệnh. Có lẽ ý của Ngài không muốn chữa lành chúng tôi.”

Lẽ thật là, Lời của Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài. Nếu bạn muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, hãy đọc lời của Ngài. Ngài chỉ hứa những gì Ngài muốn làm. Vì Ngài đã hứa chữa lành chúng ta, chúng ta có thể chắc chắn rằng ý muốn của Ngài là chữa lành chúng ta. Vì không biết Lời của Ngài, những chậm trễ đáp lời có thể khiến chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời từ chối trả lời chúng ta. Nhưng nếu biết Lời của Ngài, những chậm trễ chỉ là các cơ hội để chúng ta đứng vững trên Lời của Đức Chúa Trời bằng đức tin.

HÃY CỨU XIN VÀ BẠN SẼ ĐƯỢC NHẬN

Bước thứ hai để lời cứu nguyện được đáp lời là: **Bạn phải cứu xin Đức Chúa Trời điều mà bạn muốn và tin rằng bạn sẽ nhận được nó.**

Bạn muốn cái gì? Hãy cụ thể và cứu xin.

Tiền sĩ Cho, vị mục sư của Hội thánh lớn nhất thế giới, đã nói rằng nhiều năm trước đây khi Nam Hàn còn nghèo, ông đã cầu xin Đức Chúa Trời một chiếc xe đạp. Vào lúc đó chiếc xe đạp là một món lớn. Rồi nhiều tháng trôi qua, ông vẫn không nhận được chiếc xe đạp. Cuối cùng, ông đã hỏi Đức Chúa Trời sao lâu quá ông vẫn chưa nhận được sự trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Đức Chúa Trời đáp, “Con trai, con không nói với ta con muốn loại xe đạp nào. Có rất nhiều nhãn hiệu khác nhau, màu sắc khác nhau và nhà sản xuất khác nhau. Hãy cụ thể. Con muốn loại xe đạp nào?”

Tôi nghĩ nhiều người còn nói cụ thể các yêu cầu của họ. Đức Chúa Jesus hỏi người đàn ông mù, “người muốn ta làm gì cho người?” Rõ ràng người đàn ông mù muốn được sáng mắt, nhưng Đức Chúa Jesus không bao giờ gì định Ngài biết điếu bạn mong muốn. Ngài muốn bạn thưa với Ngài.

Một khi bạn cụ thể yêu cầu của mình, bạn phải tin rằng bạn đã nhận được câu trả lời, kể cả trước khi bạn có thể thấy được câu trả lời.

Trong Mác 11:24, Đức Chúa Jesus phán, “Bây giờ ta nói cùng các người: Mọi điếu các người xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điếu đó sẽ ban cho các người.” Hãy lưu ý rằng trong câu Kinh Thánh này không nói hãy tin bạn sẽ được. Không! Câu này nói hãy tin bạn đã được. Điếu này có nghĩa bạn phải tin rằng bạn đã có sự đáp lời, cho dù bạn chưa nhận được sự đáp lời bằng vật chất. Đó là đức tin.

Nhiều khi người ta cầu nguyện, nghĩ rằng mình tin nhưng thực ra họ chưa tin, chỉ hy vọng. Hy vọng và đức tin không giống nhau. Bạn không thể mong sẽ nhận được điếu đã hứa bằng hy vọng, mà chỉ bằng đức tin. Đức tin là điếu được đòi hỏi ở người cầu nguyện.

Nếu bạn cầu nguyện và mong rằng Đức Chúa Trời sẽ, một lúc nào đó trong tương lai, trả lời lời cầu nguyện của bạn, bạn không tin mà chỉ hy vọng. Đức tin nói Đức Chúa Trời đã trả lời lời cầu nguyện của bạn ngay khi bạn cầu nguyện. Bạn đang tin hay đang hy vọng?

Tôi nhớ lại câu chuyện mà Happy Caldwell có lần đã kể. Khi anh ta còn là một tội nhân, anh ta và bạn bè của anh ta thích uống thật say. Ngày kia, họ lái xe trên một xa lộ cũ ở Arkansas, và khi họ đi qua một quán rượu cũ nát bên đường thì thấy tấm bảng ghi: NGÀY MAI, BIA MIỄN PHÍ.

“Whoa!” họ đều thích thú. Họ ráng chờ đợi một cách khéo léo được nếm ừng ực bia miễn phí. Ngày hôm sau, họ phóng nhanh đến quán rượu cũ kỹ đó.

“Đều hiệu bia miễn phí vẫn còn!” Happy la lên. Họ nhẩy ra khỏi xe, xông vào các cánh cửa của quán rượu, và gọi to người pha rượu, “Này! Hãy cho chúng tôi uống bia miễn phí!”

“Các anh nói gì vậy?” Người pha chế rượu hỏi

Các chàng trai chỉ vào tấm bảng, “Ông quăng cáo bia miễn phí. Do vậy chúng tôi mới đến đây.”

Người pha chế rượu cười vang, “Bia miễn phí – ngày mai!”

Ma qu cũng giống như người pha chế rượu. Nó sẽ khiến bạn nghĩ rằng ngày mai bạn sẽ có câu trả lời. Và khi ngày mai bạn đến đó, nó sẽ nói, “Hãy đợi đến ngày mai.” Khi mà bạn còn chờ vào ngày mai, ngày mai sẽ không bao giờ đến. Đức Chúa Trời nói, “Hãy tin là các người có câu trả lời trong ngày hôm nay – NGÀY BÂY GIỜ!” Đây là điếu Đức Chúa Jesus muốn nói trong Mác 11:24 “...Mọi điếu các người xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điếu đó sẽ ban cho các người.”

CẨM TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ ĐÃ TRẢ LỜI

Bước thứ ba để lời cầu nguyện được đáp lời là: **Cẩm tạ Đức Chúa Trời vì đã đáp lời, trước khi bạn có thể thấy điếu đó.** Vì bạn đã tin Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của bạn nên bước tiếp theo phải là cẩm tạ Ngài trước vì sự đáp lời đó. Làm điếu này chứng tỏ bạn tin vào Lời của Đức Chúa Trời.

Bạn có thể hỏi, “Sao tôi có thể cẩm tạ Đức Chúa Trời đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi khi tôi chưa được thấy điếu đó?” Vì Ngài đã hứa trả lời nên điếu tất nhất điếu với bạn là bạn hãy cẩm tạ Ngài.

Giống có một người đàn ông hào hiệp hứa với tôi là ông ta sẽ mua cho tôi một bộ suit mới trong tuần tới. Tôi có nên nói, “Thưa ngài, khi nào ngài thật sự mua bộ suit đó và tôi mặc nó vào thì tôi sẽ rất biết ơn ngài và cẩm ơn ngài về bộ suit đó. Còn bây giờ tôi chưa cẩm ơn ngài vì chưa được mặc bộ suit mà ngài đã hứa.” Dĩ nhiên tôi sẽ không nói như vậy. Tôi sẽ cẩm ơn ông ta ngay về bộ suit mới, cho dù tôi chưa được nhận nó. Tôi cẩm ơn ông ta vì tôi tin vào lời nói của ông ta. Điếu với Đức Chúa Trời, cũng đúng như vậy.

Đức Chúa Trời hứa đáp lời các lời cầu nguyện của chúng ta, và lời hứa của Ngài là thành tín để chúng ta biết ơn. Do vậy sau khi bạn đã cầu nguyện và tin bạn đã được đáp lời, hãy cẩm tạ Đức Chúa Trời về sự đáp lời đó.

HÃY LUÔN SUY NGHĨ TÍCH CỰC

Bước thứ tư cũng là bước cuối cùng để lời cầu nguyện được đáp lời là: **Hãy để tất cả các suy nghĩ đều không định là bạn đã có sự đáp lời cho lời cầu nguyện của bạn.**

Đây là bước cuối cùng mà nhiều tin để đã thất bại. Họ đã làm rất tốt cho đến bước cuối cùng này, vì nhiều tin để không biết cách chiến đấu với ma quỷ. Satan chiến đấu với tâm trí. Tâm trí chính là đấu trường mà cuộc chiến diễn ra.

Đừng cho phép bất kỳ một suy nghĩ vô tính nào xâm nhập vào tâm trí của bạn. Hãy để tâm trí bạn luôn không định bạn có những điếu cầu xin với Đức Chúa Trời. Lý do bạn phải giữ cho tâm trí mình các điếu tích cực vì sự nghi ngờ thường bắt đầu trong tâm trí. Nếu bạn có thể vứt nó ra khỏi tâm trí thì bạn cũng có thể vứt nó ra khỏi lòng bạn.

Đó là b[un] bước thực hành đ[on] lời c[on] nguyện được đáp lời!

LÀM SAO TÔI BIẾT KINH THÁNH LÀ CHÂN LÝ?

LÀM SAO TÔI BIẾT KINH THÁNH LÀ CHÂN LÝ?

BẰNG CHỨNG BÊN NGOÀI:

Bằng chứng bên ngoài có nghĩa là những thực t[ie] bên ngoài Kinh Thánh bày t[ie] rằng Kinh Thánh là một ngu[on] cung c[ap] những dữ kiện giá trị đáng tin cậy.

Bằng chứng v[on] khoa học:

Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh được Kinh Thánh là sai. Nhi[eu] người sẽ nói rằng, “Kinh Thánh không ph[ai] là một quy[on] sách thuộc v[on] khoa học mà ch[ia] nhằm cung c[ap] một cái nhìn tôn giáo hay tâm linh trong vũ trụ n[ay] mà thôi.” Lời tuyên b[ie] trên hàm ý rằng sự mô t[ie] mang tính khoa học tự nhiên ch[ia] nh[un]m đ[on] mục tiêu phục vụ cho tôn giáo nên không th[ai] mong đợi sự chính xác tuyệt đ[oi] nơi những mô t[ie] n[ay]. Vì th[ay], chúng ta được b[ie]o đừng tin cậy vào những chi ti[et] mang tính khoa học mà ch[ia] tìm ki[em] những lời dạy đ[on] mang tính đạo đức hoặc tôn giáo mà thôi.

Sự suy nghĩ n[ay] là sai l[am] b[ie] vì nó vô lý. Làm sao chúng ta có th[ai] kh[on]g định được ph[an] nào đúng và ph[an] nào không đúng. N[eu] chúng ta không th[ai] tin cậy một vài ph[an] nào đó trong Kinh Thánh thì chúng ta cũng không th[ai] tin cậy vào những sứ điệp v[on] đạo đức hay thuộc linh mà Kinh Thánh mang lại. Lý do chúng ta không th[ai] tin cậy vào những sứ điệp thuộc linh là vì chúng ta không có một n[on] t[ing] căn b[un] đ[on] bi[et] đi[ou] nào là đúng và xác

đáng cho đời sống của chúng ta và điều nào là không chính xác để không phải tuân theo một cách nghiêm túc.

Quan niệm này là sai lầm bởi thiếu đức tin và xúc phạm đến Thượng Đế là tác giả của Kinh Thánh. Sự chính xác của những câu chuyện, những nhân vật và những địa danh trong Kinh Thánh phản ánh bản tánh chính trực của Thượng Đế. Khi xem xét về giá trị bề mặt của những lời tuyên bố Ngài đưa ra chúng ta thấy được năng quyền của Thượng Đế đã gìn giữ những lời Kinh Thánh được hiệu nghiệm hằng nhiều thế kỷ. Chúng ta không thể nào tìm đâu ra dữ kiện chính xác về sự kỳ diệu của vũ trụ này hơn là những gì đã được trình bày trong Kinh Thánh vì Kinh Thánh phản ánh Thượng Đế là Đấng đã viết nên nó.

Một thí dụ từ Địa lý:

Trong khi Kinh Thánh không có ý dạy người học một cách kỹ lưỡng về những nguyên tắc và dữ kiện khoa học, nhưng bất cứ những vấn đề nào mà Kinh Thánh bàn về công cuộc sáng tạo của Thượng Đế là chính xác và có thật. Chúng ta thấy một trường hợp trong sách Gióp 26:7, tại đây chúng ta đọc thấy sự mô tả theo cách hiện đại về trái đất khi nó quay trong không gian. Điều này đã được viết ra vào khoảng 3.000 năm trước Chúa Cứu Thế. Sự mô tả này là một sự tương phản hoàn toàn trái ngược với những quan điểm tư tưởng quái dị mà cộng đồng giới được dạy dỗ hay tin tưởng vào lúc đó. Kinh nghiệm Gióp 26:7, Êsai 40:22 cho ra rằng Thượng Đế ngồi trên “vòng tròn của trái đất.” Trái đất trông giống như một vòng tròn đối với những người sống trên nó cho đến khi nào nó là một hình cầu. Êsai chương 40 xứng hợp với Gióp 26 và kinh nghiệm sự chính xác của lời tuyên bố này, đó là điều chúng ta mong đợi ở Kinh Thánh. Rốt lại thì đâu ai hiểu biết hơn Đấng Tạo Hóa đã thiết kế và dựng nên vũ trụ này.

Một thí dụ từ Khoa học:

Những bản sao cổ nhất hiện có của những bài thơ và văn chương tiếng Hy Lạp thì mới hơn những bản gốc viết tay từ 800 đến 1.000 năm. Dù vậy, không một học giả nào chấp nhận lập luận rằng những bản văn Hy Lạp cổ không xác thực so với bản gốc và nên bỏ đi. Ngược lại, những bản sao của nhiều sách trong

Cựu Ước thì mới hơn nguyên bản chỉ có 200 năm. Những bản sao cũ nhất của vài sách trong Tân Ước có ghi ngày chỉ cách nguyên bản viết tay từ 50 đến 80 năm mà thôi. Dựa vào những dữ kiện căn bản đó, Kinh Thánh đáng được tin cậy ít nhất như những bản văn chương Hy Lạp, nhưng điều đó thì trái ngược lại trong thời nay.

Sự khám phá mới đây đã củng cố tính trung thực về lịch sử của Kinh Thánh khiến cho nhiều nhà khoa học từng coi thường Kinh Thánh trở lại từ chỉ công đồng trở thành ra tôn trọng Kinh Thánh. Thí dụ, trong Sáng Thế Ký 15:20 đã nhắc đến một dân tộc được gọi là Hêtit. Trải qua nhiều thế kỷ, người ta cười nhạo Kinh Thánh đã bịa đặt ra nhóm người này. Nhưng cách nay vài thập niên, tàn tích của một thành phố nằm tại quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, phía bắc của nước Do Thái hiện nay, được khám phá và chứng minh là một thành phố lớn của dân tộc Hêtit.

Bằng chứng về lịch sử:

Kinh Thánh nói về những điều trước khi xảy ra. Tiên tri Êsai nói về vua của nước Ba Tư là Siru (Êsai 45:1), là người mà cuối cùng sẽ khôi phục nước Giuđa. Ba Tư là một vương quốc lớn, nằm tại vùng đất mà hiện nay thuộc quốc gia Iran. Êsai viết điều này trong thời cai trị của vua nước Giuđa là Êxêchia, vua này qua đời vào năm 687 trước Chúa Cứu Thế, nhưng Siru đã không bắt đầu lên làm vua cai trị đất nước Ba Tư mãi cho đến sau năm 600 trước Chúa Cứu Thế. Đó là hơn 80 năm sau khi Êsai qua đời. Chỉ có Thượng Đế mới biết tên của người sẽ làm vua nước Ba Tư trước khi người đó lên ngôi. Nhiều lời dự ngôn trong lịch sử chép về Chúa Cứu Thế Giêxu đã được ban cho trước khi Ngài ra đời. Mọi sách của Cựu Ước trong Kinh Thánh đều nhắc đến Chúa Giêxu một cách rõ ràng. Thí dụ, hãy chú ý đến chi tiết của Thi Thiên 22, Êsai 53, và Michê 5:2.

Đối diện với bằng chứng lịch sử này, chúng ta chỉ có những sự lựa chọn sau đây. Hoặc Kinh Thánh đã được viết bởi Đấng ở bên ngoài thời gian, hoặc Kinh Thánh chỉ là một câu chuyện đùa, một sự đánh lừa rồi sau đó người ta viết thêm vào những lời tiên tri để làm cho Kinh Thánh có vẻ thật, hay là chỉ là một sự lừa gạt xa. Sự lựa chọn đúng đó là, Kinh Thánh duy nhất là lời chân thật và thánh khiết của Thượng Đế.

Bằng chứng từ những kinh nghiệm cá nhân:

Một ngụn khác v̄ bằng chứng bên ngoài đó là kinh nghiệm cá nhân c̄a những người được thay đ̄oi b̄oi Kinh Thánh. Có nhīu sự khác biệt r̄at rõ rệt trong đời s̄ng c̄a một người sau khi đặt lòng tin vào Chúa Cứu Th̄ Giêxu và bước đi theo Lời Ngài là Kinh Thánh. Nói cách khác, Kinh Thánh có th̄ làm cho những tín hữu những gì mà Kinh Thánh xác nhận là sẽ làm được.

Kinh Thánh hứa sẽ c̄t kh̄oi hình phạt c̄a sự đoán xét và b̄o đ̄m không có sự định tội cho ai đặt lòng tin vào những gì Kinh Thánh nói (Giăng 5:24, R̄ma 8:1,16, I Giăng 4:18). Kinh Thánh hứa có th̄ r̄a sạch t̄m lòng Cơ Đ̄c Nhân (Thi Thiên 119:9,11, Giăng 15:3). Kinh Thánh hứa sự gīoi phóng kh̄oi ách nô lệ tội l̄oi cũng như sự khôn ngoan và quȳn năng đ̄ chīn th̄ng tội l̄oi một cách thành công (Giăng 8:34-36, R̄ma 6:18, C̄l̄se 3:1-2). Kinh Thánh ban ý nghĩa và mục đích cho đời s̄ng, thúc đ̄y những Cơ Đ̄c Nhân phục vụ Chúa c̄a mình (I Phīơ 2:9). Tất c̄ những đ̄ieu n̄y là một ph̄n trong kinh nghiệm c̄a một tín hữu. Nhīu tín hữu kinh nghiệm một đời s̄ng mà họ chưa từng có trước kia, một đời s̄ng mới được chứng minh bằng thực t̄ rằng họ không còn đ̄y cay đ̄ng và h̄i tīc v̄ quá khứ c̄a họ từ khi họ đọc được sự tha thứ c̄a Thượng Đ̄ (Hêb̄ơ 10:16-17). Nhīu Cơ Đ̄c Nhân kinh nghiệm một sự s̄ng mới b̄oi thực t̄ rằng họ có th̄ hi sinh cho người khác. Nhīu tín hữu kinh nghiệm đời s̄ng mới minh chứng b̄oi thực sự rằng họ có th̄ chīn th̄ng sự sợ hãi b̄oi vì họ th̄ nương dựa vào Chúa hơn là hy vọng h̄o huȳn v̄ những đ̄ieu êm đẹp sẽ x̄y ra. Một người đặt lòng tin vào Kinh Thánh có kinh nghiệm thuộc linh cách cá nhân đ̄ bīt rằng những lời hứa c̄a Kinh Thánh không ph̄i ch̄ là những bài thơ sūng mà là sự thật và làm chứng cho lòng c̄a người đó rằng sự tin cậy c̄a người đó đặt vào Kinh Thánh không ph̄i là không đúng ch̄.

BẰNG CHỨNG BÊN TRONG:

Thêm vào những bằng chứng bên ngoài, có những bằng chứng bên trong cho chúng ta lý do thuyết phục đ̄ tin cậy vào Kinh Thánh. Nói cách khác, có những đ̄ieu thực t̄ bên trong Kinh Thánh bày t̄ rằng Kinh Thánh là một ngụn cung c̄p những dữ

kiện giá trị đáng tin cậy.

Lời chứng của Kinh Thánh:

Kinh Thánh tự xác nhận là đấng từ Thượng Đế. Thí dụ, trong II Samuên 23:2 Đavít, là người viết nhiều thi thiên, tuyên bố rằng những gì ông viết là đấng từ Thượng Đế. Giêrêmi tuyên bố cũng giống như vậy (Giêrêmi 1:4), cũng như sứ đồ Phaolô (I Têsalônica 2:13). Phierơ nói những điều Phaolô viết là Thánh Kinh (II Phierơ 3:16). Chính Chúa Giê-xu tuyên bố nhiều lần về đặc tính đáng tin cậy của Kinh Thánh (Luca 16:17, 24:44, Giăng 17:17). Thí dụ, Chúa Giê-xu thường thường xem tất cả những câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước là nguôn đáng tin cậy (Luca 11:51, 17:26-33).

Sự hợp nhất của Kinh Thánh:

Kinh Thánh được viết trong khoảng thời gian hơn 1.500 năm, từ thời Môise (1.400 trước Chúa Cứu Thế) đến thời của sứ đồ Giăng (khoảng 100 năm sau Chúa Cứu Thế). Tổng cộng số người viết ít nhất là 40 người. Nhưng cho dù những người khác biệt này cũng viết vào những thời điểm khác nhau thì sứ điệp mà họ viết luôn luôn giống nhau mà không hề sự mâu thuẫn trong bất cứ chi tiết nào. Nguyên nhân là vì Thượng Đế là tác giả của Kinh Thánh và Ngài đã dùng con người ghi chép những gì Ngài muốn nói. Những người viết sống và chết vào những thời điểm khác nhau nhưng chỉ có một Thượng Đế đời đời phán báo với từng người những gì phải viết. Vì lý do đó, chúng ta có thể so sánh những phần khác nhau của Kinh Thánh và thấy rằng chúng đều thống nhất với nhau, đồng hộ và làm sáng tỏ cho nhau (I Côrinhtô 2:13). Chúng ta có thể đấng với bất cứ phần nào trong Kinh Thánh và biết rằng trước sau như một Kinh Thánh thật đáng tin cậy.

Những điều chứa đựng trong Kinh Thánh:

Những chỗ đấng mà Kinh Thánh bàn luận đấng là bằng chứng lạ lùng bên trong về sự đáng tin cậy của Kinh Thánh. Những điều chứa đựng trong Kinh Thánh là những điều mà Kinh Thánh có thể nói chỉ khi Kinh Thánh được viết bởi Thượng Đế. Thí dụ, Kinh Thánh tuyên bố Đức Chúa Giê-xu nhận rằng Ngài là Thượng Đế (Giăng 10:30); Kinh Thánh tuyên bố rằng các môn đồ của Chúa Giê-xu

xưng Ngài là Thượng Đế (Giăng 20:28); Kinh Thánh nói rằng Cha tuyên bố Chúa Giê-xu là Thượng Đế (Hêbơơ 1:8). Kết luận của lời làm chứng này rằng, hoặc sứ điệp của Kinh Thánh là một điếu diên rỗng và lường gạt quỵ quyết, hay sứ điệp của Kinh Thánh là thật và Kinh Thánh là quyển sách duy nhất như thế.

Một thí dụ quan trọng khác là chỗ có Kinh Thánh nói về tội lỗi (I Giăng 3:14). Không có một con người nào can đảm viết chính xác và đánh giá về loài người như Kinh Thánh mô tả. Kinh Thánh trình bày một bức tranh không khiếm. Nó làm chúng ta bực mình, và chúng ta không lấy làm vui về gì khi đọc nó. Điếu này gợi thích tại sao chúng ta gặp khó khăn khi muấn tin rằng Kinh Thánh là chân lý. Vấn đề không phải là bằng chứng mà là tâm lòng của chúng ta. Có ai muấn biết rằng mình là một tội nhân tội bại, sa đọa? Có ai vui mừng khi được cho biết rằng mình đang tiến về vào địa ngục, nơi mà mình phải chịu khổ sở dưới cơn thịnh nộ của Thượng Đế đời đời? Có ai hoan nghênh một sự hiểu biết về biết rằng không có điếu gì tốt nơi mình cả và mình là một con người phạm loạn chống nghịch lại Thượng Đế, Đấng đã tạo dựng nên mình?

Chỗ có Thượng Đế mới thành thật với chúng ta bởi vì chỗ có Ngài biết được sự thật. Chỗ có Thượng Đế sẵn sàng thành thật với chúng ta và điếu đó bày tỏ tình yêu của Ngài. Tình yêu thật không bíu lộ bởi những lời nói của con người cả làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu bởi những lời dùa nịnh hư không, rồi bỏ mặc chúng ta lại trong tình trạng tuyệt vọng của mình bởi họ không có sự hy vọng thật để ban cho. Tình yêu thật được bày tỏ bằng sự thật, đó là điếu duy nhất có thể giúp chúng ta. Sự chân thật của Kinh Thánh vẽ ra bằng lời sữ phận con người thì không mảy gì thu hút. Tuy nhiên, Kinh Thánh chứa đựng những lời của một người bạn thật. Thượng Đế biết rằng chúng ta đang đi trên bờ của một mồm đá và có thể rơi vào địa ngục bất cứ lúc nào. Ngài báo cho chúng ta chính xác những gì chúng ta cần biết để tránh khỏi hiểm họa này. Mặc dù Kinh Thánh không được liệt kê trong danh sách của mười quyển sách được ưa chuộng nhất trong năm, nhưng chỗ Kinh Thánh mới có thể ban cho lời hứa và giữ lời hứa rằng, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các người được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các người sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu

và gánh ta nhẹ nhàng” (Mathiơ 11:28-30).

Sứ Điệp của Kinh Thánh:

Cuối cùng có một ý kiến nữa mà chúng ta phải đối diện khi chúng ta suy nghĩ có nên tin cậy Kinh Thánh hay không. Hầu hết người ta tin rằng có một Thượng Đế. Nhưng nếu Thượng Đế thật sự là Thượng Đế thì Ngài sẽ phán hoàn toàn bằng uy quyền và chúng ta phải vâng theo Lời của Ngài. Nói cách khác, những gì chúng ta suy nghĩ về Lời của Thượng Đế và phản ứng của chúng ta đối với nó phản ánh những gì chúng ta nghĩ về chính Thượng Đế. Chúng ta không thể tách rời Thượng Đế và Lời Ngài là Kinh Thánh. Chúng ta không buộc phải tin Kinh Thánh, nhưng chúng ta phải đối diện với hậu quả. Nếu ai đã không tin vào Thượng Đế của Kinh Thánh thì sẽ hành động theo cách đó, và kết quả cay đắng của đời sống ích kỷ của họ sẽ đổ vào mùa gặt, như Kinh Thánh đã nói. Đây là bằng chứng đáng sợ hơn cả. Thêm vào điều đó, họ sẽ đối diện với cơn thịnh nộ của Thượng Đế là Đấng sẽ tìm gặp họ phía bên kia phần mộ và buộc họ tuân theo Lời Ngài vào Ngày phán xét như Kinh Thánh đã nói trước.

Có một điều tốt cho chúng ta khi hiểu rằng chúng ta có nên tin cậy Kinh Thánh hay không. Kinh Thánh có thể cất đi những thắc mắc khi chúng ta bằng những bằng chứng vô tính chặt xác đáng của nó. Giacơ 1:6 chép rằng chúng ta không nên nguyền nguyền mà cầu xin Thượng Đế ban cho chúng ta khả năng để tin cậy vào Lời của Ngài và sự khôn ngoan của Ngài có để có thể hiểu được Kinh Thánh nhiều hơn. Tuy nhiên, học Kinh Thánh là một sự học hiểu thánh. Chỉ khi nào chúng ta đối với Kinh Thánh một cách khiêm nhường và một tâm trí cởi mở hướng về lẽ thật thì chúng ta mới tìm thấy những câu trả lời cho mình.

“Lời Cha tức là lẽ thật” Giăng 17:17

Có những lý do xác đáng để tin cậy vào Kinh Thánh.

Cả hai, bằng chứng bên ngoài và bên trong đều ủng hộ lời tuyên bố rằng, Kinh Thánh là

“Chân thật, thùy đều công bình cả” Thi Thiên 19:9

<http://www.hoangiang.co.cc/2012/09/lam-sao-toi-biet-kinh-thanh-la-chan-ly.html>

Thờ Thiên Chúa trong tâm th_on

Thờ Thiên Chúa trong tâm th_on

Thờ Thiên Chúa “trong tâm th_on” có nghĩa là với sự tôn kính, sự chú tâm, và có đúng mục đích tôn vinh Thiên Chúa, trong khi sự hi_ou bi_ot những gì chúng tôi đang làm. Hê-bơ-rơ 12:28-29 nói, “**Hãy đ_o chúng tôi có ân s_ong, nhờ đó chúng ta có th_o phục vụ Thiên Chúa chấp nhận được với sự tôn kính và sự h_oi tin kính Thiên Chúa c_oa chúng ta là một ngọn l_oa tiêu thụ.**” thờ phượng c_oa chúng ta ph_oi tôn vinh Thiên Chúa. 1 Cô-rinh-tô 6:20 nói, “**Đ_oi với các bạn đã được mua với một mức giá, do đó tôn vinh Thiên Chúa trong cơ th_o c_oa bạn và trong tinh th_on c_oa bạn, đó là Thiên Chúa.**”

Đ_o thờ phượng Thiên Chúa trong tinh th_on đúng đ_on, chúng ta ph_oi m_ot thời gian trước khi thờ phượng đ_o chu_on bị **s_on sàng t_om lòng và c_om xúc c_oa chúng ta, đ_o chúng ta có tâm trí và tâm linh đúng . Chúng ta đọc trong Thi-thiên 89:7, “**Đức Chúa Trời thật r_ot đáng sợ trong hội các thánh, Đáng h_oi hùng hơn k_o đứng ch_ou chung quanh Ngài.**”**

Sự thờ phượng c_oa chúng ta ph_oi th_o hiện sự tôn kính đ_oi với Đức Chúa Trời. Ngài là tác gi_o c_oa chúng ta và Ngài n_om giữ s_o phận đ_oi đ_oi c_oa chúng ta trong tay c_oa Ngài. Chúng ta ph_oi ph_on đ_ou đ_o làm hài lòng Ngài. ta không nên ph_oi v_oi v_o hoặc v_oi vàng đ_o thờ phượng, đ_on mu_on, nhưng luôn luôn có k_o hoạch đ_on đ_o sớm đ_o chúng ta có một thái độ và tinh th_on tôn thờ đúng đ_ong. Tâm trí c_oa chúng ta ph_oi s_on sàng, tập trung, và t_onh táo.

Liên quan đ_on Tiệc Thánh c_oa Chúa, chúng ta đã được c_onh báo trong 1 Cô-rinh-tô 11:27, “**Vì vậy h_o**

ai ăn bánh hoặc uống chén này của Chúa trong một cách không xứng đáng sẽ phạm tội với thân thể và máu của Chúa. “ Sự thờ phượng của chúng ta với Thiên Chúa phải được thực hiện một cách xứng đáng. Nó phải được thực hiện theo cách thức đó sẽ đem lại vinh quang và vinh dự cho Thiên Chúa và Đấng Christ. Tiếp tục đọc trong câu 29, “Ai ăn và uống trong một cách không xứng đáng ăn và uống án với chính mình, không sành điệu cơ thể của Chúa. “ Chúng tôi phải kiểm soát suy nghĩ của chúng tôi trong thời gian thờ phượng và không để họ đi lang thang đến những thứ khác. Chúng tôi không bao giờ được nhu cầu dịch vụ thờ phượng sẽ nhanh lên và qua vì vậy chúng tôi có thể nhận được nhà hàng đầu và không phải đứng xếp hàng. Trong thực tế, chúng ta nên khung của tâm mà chúng ta đang thất vọng để xem kết thúc dịch vụ thờ phượng.

Thể hiện sự tôn kính và tôn trọng Thiên Chúa, chúng ta sẽ không được quan tâm, chú ý, và lấy nhẹ mà cần được xem xét nghiêm túc. Thờ phượng Thiên Chúa là thánh. Nhân vật của chúng tôi trong sự thờ phượng cũng phải nên thánh. Trong 1 Peter 1:15-16, chúng ta đọc, “Nhưng như Ngài đã gọi anh em là thánh, bạn cũng nên thánh trong hành vi của bạn, bởi vì nó được viết, **thánh thiện vì Ta là thánh.** “ Đuối hơn, ngạo, chơi với em bé , loay hoay, nói chuyện không cần thiết, và đi qua các ghi chú tốt của các thiêu tôn trọng chương trình thờ phượng Thiên Chúa. Thờ phượng là không thành thật, không phải là từ trái tim, là vô ích, vô dụng, và không thể chấp nhận được với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “**Những người này danh dự tôi bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta**” (Mác 7:6). Tham gia tích cực sẽ có xu hướng để thoát khỏi thiêu của chúng tôi quan tâm và không chăm chú.

Tôn kính là không có một khuôn mặt dài, chộp tay, hoặc đặt một cái nhìn của lòng đạo đức. Thờ phượng là một thời gian của niềm vui đối với chúng tôi. Đây là thời điểm của việc đưa ra cảm ơn, tôn thờ, tình yêu, cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, ăn lời Ngài, và loan báo Chúa Kitô cho thế giới trong dự phần Tiệc Ly của Chúa.

Câu hỏi Bài 2

Thờ Thiên Chúa trong tinh thần (bấm vào nút của câu trả lời của sự lựa chọn của bạn)

1) (Ê-bơ-rơ 12:28-29) Làm thế nào chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời?

- A Bật kỳ cách nào mà chúng ta lựa chọn.
 - B Với sự tôn kính và sợ hãi kính.
 - C cách rao giảng của chúng tôi.
-

2) T F Nó không có vấn đề làm thế nào chúng ta thờ phượng Thiên Chúa.

3) (1 Cô-rinh-tô 11:27-29) Tất cả thờ phượng của chúng ta với Thiên Chúa bao gồm Bữa Tiệc Ly của Chúa là phải được thực hiện

- A Trong một cách xứng đáng.
 - B Trong một cách không xứng đáng.
 - C Bất kỳ cách nào, chúng tôi thấy phù hợp.
-

4) T F **Chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa trong những gì đã bao giờ cách chúng tôi xin vui lòng.**

5) (1 Cô-rinh-tô 6:20) Vì chúng tôi đã mua bằng máu của Chúa Kitô

- A Chúng tôi không phải để tôn vinh Thiên Chúa.
 - B Chúng tôi là tự do thờ phượng như chúng ta.
 - C Chúng ta phải tôn vinh Thiên Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm.
-

6) T F **Chúng tôi là để tôn vinh Chúa bởi vì Ngài mua cho chúng tôi với một mức giá tuyệt vời.**

7) (Thánh Vịnh 89:7) của chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời

- A Có thể là những gì chúng tôi muốn cung cấp cho Ngài.
- Không thực sự quan trọng với Thiên Chúa.

B

C Phải tôn kính và sợ hãi.

8) T F Thiên Chúa là rất đáng sợ và được t_o chức trong sự tôn kính.

9) (1 Peter 1:16-17) Bởi vì Thiên Chúa là thánh

Một Chúng tôi cũng nên thánh thiện trong tất cả mọi thứ, bao gồm cả thờ phượng của chúng ta.

B Chúng ta không th_o thánh thiện.

C thờ phượng của chúng ta, chúng ta nên thờ ơ và không chú ý.

10) T F Thiên Chúa không muốn chúng ta nên thánh.

Phân tích triết lý vô ngã của nhà Phật

Đ_on nhập:

Cột trụ của Phật giáo là thuyết VÔ NGÃ. Thuyết Vô Ngã do chính Phật Thích Ca, giáo chủ của Phật giáo giảng dạy. Trong kinh

Pháp Cú 20:5-7 ghi lại lời dạy của Phật Thích Ca như sau:

“Chư Hành vô thượng (Mọi sự vật bị giới hạn đều là vô thượng – luôn biến đổi)

“Chư Hành là kh (Mọi sự vật bị giới hạn đều là kh – đời sống không có sự vui th)

“Chư Pháp vô ngã (Mọi pháp là vô ngã - “pháp” bao gồm sắc pháp tức vật lý và tâm pháp tức tâm lý)

Chữ “pháp” là một thuật ngữ độc đáo trong Phật học, nó bao gồm tất cả những gì thuộc về thế giới vật lý lẫn những gì thuộc về thế giới tâm lý, nó bao gồm cả Niết bàn. Theo giáo lý Nguyên Thủy (Theravàda) không có Ngã trong các pháp (mọi sự vật) cũng như không có Ngã trong con người. Trong Trung Bộ Kinh, Phật Thích Ca dạy rằng:

“Hỡi các Tỳ Kheo, khi mà Ngã hay bất cứ cái gì thuộc về Ngã không có, thì quan điểm tư duy này: Vũ trụ là linh hồn, ta sẽ là linh hồn sau khi chết, sẽ trường tồn, tồn tại, vĩnh viễn bất biến, và ta sẽ hiện hữu như thế cho đến vô tận thời gian – quan điểm này có phải là hoàn toàn điên rồ chẳng?”

Từ thuyết Vô Ngã, Phật Thích Ca khai mở một chủ thuyết, và sau chủ thuyết này trở thành giáo lý cột trụ của một tôn giáo lớn gọi là Phật giáo. Hơn 2500 năm đã trôi qua kể từ ngày Phật Thích Ca rao giảng thuyết Vô Ngã, hàng tỷ người trên thế giới đã tin vào thuyết này và cố gắng “tu tập” để có thể chiêm nghiệm được cái lý lẽ của thuyết Vô Ngã. Danh

từ “Phật” dùng để gọi một người đã quán triệt Vô Ngã, thế nhập Không Tánh. Phật Thích

Ca xưng rằng Ngài là Phật đã thành còn chúng sinh là Phật sẽ thành, nhưng trên 2500 năm qua, lịch sử cho ghi nhận có mỗi một mình Ngài Thích Ca tự xưng là Phật. Nói cách khác, chỉ có mỗi một mình người lập ra thuyết Vô Ngã xưng nhận là mình đã chứng nghiệm được thuyết này.

Có phải thuyết Vô Ngã quá thâm diệu cho nên suốt hơn 2500 ngàn năm nay ngoài Phật Thích Ca ra không ai có đủ trình độ, kh

năng, sự thông sáng, hoặc lòng nhiệt thành
đạt giác ngộ? Bài viết này nhằm phân tích và so sánh thuyết Vô
Ngã của triết Phật và tín lý Hữu Ngã trong Thánh Kinh. Tác giả
ước mong những điều được trình bày dưới đây sẽ góp phần làm
sáng tỏ sự tương phản giữa hai phạm trù nói trên.

Định nghĩa một số từ ngữ:

Ngã: Mọi tôn giáo hoặc trường phái triết học có những định
nghĩa khác nhau về Ngã, (Ngã là một danh từ Hán Việt). Một cách
tổng quát, Ngã là một thực thể (một cái gì có thật), trường
tồn và là một phần của con người, là một “cái tôi” tuyệt đối
riêng biệt, không ai thay thế được, là phần làm chủ và trách
nhiệm mọi tư duy, tình cảm, ý chí, hành động của con người.
Tiếng Phạn (Sanskrit) gọi Ngã là “Atman”, tiếng Anh gọi là
“Self”, tiếng Việt gọi nôm na là “cái Tôi” hoặc “cái Ta”. Cơ-
đốc-giáo (Christianity) gọi là Linh hồn (Soul). Triết Phật dạy
rằng, một Ngã như vậy không có thật, mọi quan niệm về Ngã chỉ
là ảo tưởng, mọi nhận thức về Ngã chỉ là ảo giác.

Nhập Không Tánh: Trạng thái quán triệt Vô Ngã dẫn đến sự quán
triệt Tánh Không của mọi pháp. (Tánh Không của mọi pháp là: vạn
vật, kể cả “cái Ta” không có thật, không có tự tánh, không thể
nằm biệt nên thật ra không sinh không diệt. Sự sinh và diệt mà
chúng sinh kinh nghiệm mỗi ngày chỉ là sự sinh và diệt của
những ảo ảnh.) Nhập Không Tánh tức đắc đạo, tức nhập Niết bàn.

Niết bàn: Không phải là một nơi chốn như Thiên Đàng hay Hỏa
Ngục mà là trạng thái giải thoát, an nhiên tự tại, nhờ thấu
hiểu (giác ngộ) chân tướng của vạn vật là Không, nên chấm dứt
và thoát ra ngoài mọi ý niệm, thoát mọi chấp Ngã (thoát khỏi
sự cho rằng Ngã có thật), thoát mọi chấp pháp (thoát khỏi sự
cho rằng mọi vật có thật, có tự tánh, có sinh, có diệt), thoát
khỏi luân hồi, tức thoát vòng sinh tử.

Pháp: (1) Chư Pháp: Mọi sự vật, sự việc trong thế giới vật lý
và thế giới tâm lý, kể cả Niết bàn. (2) Phật pháp: Lời dạy
của Phật Thích Ca. (3) Pháp môn: Phương cách tu tập để quán

triệt Vô Ngã và Không Tánh. Theo Phật Thích Ca, có độn 84,000 Pháp môn. Các nhà Phật học không thống nhất với nhau về ý nghĩa của con số 84,000 pháp môn.

Dưới đây là luận giải của tác giả:

– Tứ Diệu Đế thiên biến = $(4) \times (1000) = 4000$

– Bát Chánh Đạo vạn hóa = $(8) \times (10,000) = 80,000$

– Pháp môn tu tập để Giác Ngộ =

Tứ Diệu Đế thiên biến + Bát Chánh Đạo vạn hóa ($4000 + 80,000 = 84,000$ pháp môn)

Phật: Người quán triệt, tức giác ngộ Vô Ngã (thấy và hiểu sự vận hành của mọi “pháp” như chúng vốn là như vậy, tức vạn vật chỉ là ảo giác) dứt mọi ý niệm (nguyên có tạo ra ảo giác) nên thoát vòng sinh tử (ra khỏi luân hồi), nhập Không Tánh (thoát Khổ, trừ bỏ Chân Không, đạt Niết bàn), trở thành Phật, tức bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vô Minh: U mê, tăm tối, phát sinh ra những ý niệm không thật khi tạo ra các ảo giác (các pháp của thế gian) dần dần những nhận thức sai lầm, tạo ra nghiệp lực, thu hút Tứ Đại (tạo thành thân xác), giam giữ chúng sinh miệt mài luân chuyển trong 12 yếu tố của Duyên Khởi (luân hồi). Nếu có 84,000 pháp môn giải thoát thì cũng có 84,000 cảnh giới vô minh.

– Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức $(5) \times (12)$ Yếu tố Duyên Khởi = 60 (sựChấp Pháp)

– Tam Độc: Tham, Sân, Si $(3) \times (8)$ Tám Thức: Nhãn, Nhĩ, Tỉ, Thiệt, Thân, Ý, Tạng Trúy, Tàng = 24 (sựChấp Ngã)

– Khổ: Chấp Pháp + Chấp Ngã \times thiên biến = vạn hóa ($60 + 24 \times 1000 = 84,000$ cảnh giới)

* Khổ thiên biến mà thành ra vạn hóa: Khổ = thiên biến \rightarrow vạn hóa.

* Giác Ngộ vừa thiên biến mà vừa vạn hóa: Giác Ngộ = thiên biến + vạn hóa.

Chương I: Lập luận Vô Ngã (Anatta) của triết Phật

Phật Thích Ca lập thuyết Vô Ngã dựa trên các suy luận sau đây:

A. Nhận định Duyên khởi:

Được sinh trưởng trong môi trường văn hóa của Ấn giáo, ít nghi ngờ Đức Thích Ca cũng ảnh hưởng thuyết Nhân Duyên và Luân Hồi của Ấn giáo. Đối diện với cuộc sống, chứng kiến thế nhân sinh, lão, bệnh, tử – nhìn thấy vạn vật thành, trụ, hoại, diệt; Đức Thích Ca suy ra mọi sự vật đều giới hạn, tương đối và phụ thuộc lẫn nhau theo công thức sau đây:

- 1) Cái này có thì cái kia có (vì có hạt lúa nên có cây lúa)
- 2) Cái này sinh thì cái kia sinh (vì cây lúa sinh ra hạt lúa nên từ hạt lúa lại sinh ra cây lúa khác)
- 3) Cái này không có thì cái kia không có (không có hạt lúa thì không có cây lúa)
- 4) Cái này diệt thì cái kia diệt (hạt lúa bị diệt thì cây lúa – sẽ sinh ra từ hạt lúa khác – cũng bị diệt)

Theo Tương Ứng Kinh bộ II thì 12 yếu tố Duyên Khởi trong triết Phật là:

1. Vô Minh
2. Hành
3. Thức
4. Danh Sắc
5. Lục Nhập
6. Xúc
7. Thọ
8. Ái
9. Thủ
10. Hữu
11. Sinh
12. Lão – Tử (Ưu, Bi, Khổ não)

Vô Minh sinh ra Hành, Hành sinh ra Thức, Thức sinh ra Danh Sắc, Danh Sắc sinh ra Lục Nhập, Lục Nhập sinh ra Xúc, Xúc sinh ra Thọ, Thọ sinh ra Ái, Ái sinh ra Thủ, Thủ sinh ra Hữu, Hữu

sinh ra Sinh, Sinh sinh ra Lão, T₁, (Ưu, Bi, Kh₁ não).

Từ nhận định đó (dựa vào thuyết Nhân Duyên và Luân Hồi của Phật giáo), Đức Thích Ca lập ra thuyết Duyên Khởi, cho rằng mọi sự vật tương quan và luân chuyển trong một vòng tròn của luật Duyên Khởi (duyên=sinh ra, khởi=bắt đầu).

B. Phân tích Ngũ Uẩn:

Khi suy tư về bản thể của con người, Đức Thích Ca nhận thấy con người là một tổng thể bao gồm các phần thấy được, đụng chạm được và các phần không thấy được, không đụng chạm được. Đức Thích Ca phân tích con người thành Ngũ Uẩn. Uẩn là một tập hợp, một nhóm. Ngũ Uẩn (năm tập hợp) đó là:

1) Sắc Uẩn: Tức Thân + Tâm (được cấu tạo bởi Tứ Đại là đất + nước + gió + lửa), Sắc Uẩn bao gồm các Giác Quan (Căn)

2) Thọ Uẩn: Tức là những Cảm Thọ (cảm giác nhận được) do sự tiếp xúc giữa 6 Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và 6 Trộn (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp)

3) Tư tưởng Uẩn: Tức là những Tư Duy phát sinh từ những Cảm Thọ, tạo ra các Khái Niệm

4) Hành Uẩn: Sự Lưu Chuyển của các Khái Niệm, biến Khái Niệm thành Hành Động.

5) Thức Uẩn: Sự Nhận Biết và Phân Biệt các Khái Niệm. Riêng Thức Uẩn chia làm 8 Thức khác nhau:

a) Nhãn Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do mắt nhìn thấy vạn vật.

b) Nhĩ Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do tai nghe từ vạn vật.

c) Tì Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do mũi người được từ vạn vật.

d) Thiệt Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do lưỡi nếm lịy từ vạn vật.

e) Thân Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do thân thò tiếp xúc với vạn vật.

f) Ý Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm tổng hợp từ các khái niệm do 5 thức trên đem lại.

g) Mạt Na Thức (Manas Vijnāna) còn gọi là Ý Căn, là nơi phát sinh ra Ý Thức. Mạt Na Thức truy cập các hệ quả (hạt giống – chủng tử) của những Khái Niệm đã biến thành hành động (pháp hiện hành) vào Tầng Thức và tổng đưa các hệ quả đã nhuần thắm, chín mùi ra hiện hành, nên còn được gọi là Tổng Truy Thức. Mạt Na Thức khiến chúng sinh nhìn thấy một ảo giác vô Ngã, là gốc của sự Chấp Ngã, là nguồn gốc của 4 phiền não căn bản:

- Ngã Si (sự vô minh, u mê, ngu tối vô bản ngã)
- Ngã Ái (sự yêu thương quyên luyến bản ngã)
- Ngã Kiến (sự nhìn thấy những sai lầm của bản ngã)
- Ngã Mạn (sự kiêu căng, ngạo mạn cho bản ngã là cao cấp hơn hết)

Tương truy cập Phật Thích Ca nói câu sau đây: “Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn”.

Nhiều người giải luận câu này cho rằng Phật Thích Ca có ý tuyên bố rằng: “Trên TrDi Dưới Đt Ch mình Ta (Phật Thích Ca) Đáng Tôn Quý”. Thật ra, nếu quả thật Phật Thích Ca có tuyên bố câu này, thì ch là nhằm kiên định cái thuyết Vô Ngã mà thôi. Ý của câu

đó có thể giải luận như sau: “Khắp vũ trụ (trên trời dưới đt) ch có cái NGÃ của chúng sinh là được chúng sinh tôn làm cao cấp hơn hết (mặc dù cái Ngã không có thực).

h) A Lại Da Thức (Alaya Vijnāna) còn gọi là Tầng Thức. Thức

này bao gồm 3 chức năng:

– Năng Tàng: Chức năng chứa đựng, gìn giữ các chủng tử (hạt giống) của các pháp, tức chứa đựng những hệ quả của các hành động thiện cũng như ác của chúng sinh.

– Sở Tàng: Chức năng ấp ủ, nhuần thấm những chủng tử được chứa trong Tàng Thức. Khi đã nhuần thấm, chín mùi thì các chủng tử này được Tạng Truy Nhập Thức tống đưa ra thành hành động.

– Ngã Ái Chấp Tàng: Chức năng duy trì một ảo giác về cái Ngã (Chấp Ngã), yêu thương cái Ngã, độc tôn cái Ngã, và đó chính là lực lượng qui tụ Tứ Đại để kết thành thân xác chúng sinh.

C. Suy luận Tánh Không:

Triết Phật không công nhận “Nguyên Nhân Đều Tiên”. Triết Phật cho rằng duyên khởi là vì Vô Minh (u mê, ngu tối). Vì u mê, ngu tối cho nên chúng sinh mới tư tưởng các pháp (vạn vật) là có thật, tức Chấp Pháp. Vì Chấp Pháp (cho rằng vạn vật là có thật) nên chúng sinh tư tưởng rằng mọi pháp đều có tự tính, dẫn đến Chấp Ngã (cho rằng mọi con người có một bản ngã, còn gọi là “cái Tôi”, “cái Ta”, hoặc Linh Hồn.)

Ví như một lửa hành trong sa mạc nóng cháy, khao khát tìm được nước uống. Đến một

lúc nào đó, sự khao khát nước uống cho cơ thể thiếu nước khiến cho người đó bị ảo giác thấy một vũng nước hay một cốc nước giữa sa mạc:

1. Vũng nước hay cốc nước có hình ảnh hiện ra nhưng không có thật (sức tức thị không: tư tưởng là có mà thật ra không có).

2. Vũng nước hay cốc nước tuy không có thật nhưng vẫn có hình ảnh hiện ra (không tức thị sức: dù là chúng có thật nhưng vẫn hiện ra như có thật).

3. Sự khao khát nước uống, bóng mát làm cho người lửa hành nhìn thấy ảo ảnh của vũng nước hoặc cốc nước mà tư tưởng là nó có thật (vô minh khiến chúng sinh tùy theo các ý niệm mà nhìn thấy

những hình ảnh [Danh Số] của vạn vật [các Pháp] và tư tưởng các pháp là có thật, tức Chớp Pháp).

4. Cái mệt mỏi, khát nước của thế xác khiến cho người lữ hành ý thức rằng: “Tôi mệt”, “Tôi khát”, “Tôi cần uống nước”, “Tôi cần nghỉ ngơi trong bóng mát” ... nhưng bóng mát không có thật, nước uống không có thật nên không thọ mãi được nhu cầu, sinh ra Khổ.

(Vô minh khiến chúng sinh vì Chớp Ngã – tư tưởng mình là có thật, mà sinh ra

Chớp Pháp – tư tưởng các pháp là có thật. Ví như người lữ hành tư tưởng là thế xác mình có thật, cho rằng sa mạc có thật, mặt trời có thật, vũng nước có thật, ốc đèo có thật nên đau khổ vì cát nóng, nắng cháy, vì thân thế bị mất nước, vì thèm được uống nước nhưng vũng nước không có thật, vì thèm được núp bóng mát nhưng ốc đèo không có thật.)

D. Lập thuyết Vô Ngã:

Sự luận giải về thuyết Vô Ngã của triết Phật có thể tóm tắt như sau: Từ vô lượng kiếp, chúng sinh quay cuồng trong vòng luân hồi sinh tử, bởi vì trong một lúc nào đó, ở thời quá khứ vô cùng khải (có thể độn hàng tử tử tử năm vạn trước!) vì u mê, ngu tối (Vô Minh) mà chúng sinh phát khởi các ý niệm hoặc thiện hoặc ác (Hành). Những ý niệm này hình thành các khái niệm (Thức). Các khái niệm tạo ra những hiện tượng tâm lý và vật lý tức là do ảnh hưởng của vạn vật (Danh Số). Do ảnh hưởng khiến sinh ra các giác quan và ý thức (Lục Nhập). Các giác quan và ý thức phát sinh ra sự đụng chạm và tiếp xúc (Xúc). Sự đụng chạm và tiếp xúc đem lại cảm giác và nhận định (Thị). Cảm giác và nhận định sinh ra sự ham muốn (Ái). Sự ham muốn tạo thành ý chí bám víu, giữ lấy (Thị). Ý chí bám víu, giữ lấy kết tinh thành thực thể (Hữu). Thực thể trở thành sự sống (Sinh). Sự sống suy tàn rồi tiêu tan dần dần già cỗi và sự chết (Lão – Tử), cùng những lo, buồn, đau đớn. Chu trình này sẽ tái diễn dần vô lượng lần, mỗi lần là một kiếp, trong tương lai vô cùng tận.

Trong chu trình Duyên Khởi (12 yếu tố kể trên) mỗi yếu tố vừa

là nhân của yếu tố này mà

là quả của yếu tố kia. Tùy theo những ý niệm phát sinh mà Tứ Đại (đất, nước, gió, lửa) kết thành thân xác của chúng sinh.

Thân Tứ Đại sinh ra khi hội đủ Pháp hiện hành và

chết đi khi Pháp hiện hành đã hết, đó là một kiếp của chúng sinh. Tuy nhiên, trong một kiếp đó sự luân chuyển, thể hiện của các Pháp hiện hành đã tạo ra các nhân thiện hoặc ác khác (Chánh Nghiệp) và được Tạng Trúy Thức đem cất giữ vào Tàng Thức.

Khi những

chánh yếu tố này đã được thâu nhiếp trong Tàng Thức thì Tạng Trúy Thức phóng chúng ra thành các Pháp Hiện Hành mới, thu hút Tứ Đại, tạo ra một thân xác mới. Tiến trình này

được gọi là Nghiệp Lực. Nghiệp lực cứ khi nào cho chúng sinh quay cuồng trong chu trình

bất tận của Duyên Khởi nghĩa là chúng sinh có thể trôi qua vô lượng kiếp!

Trong 12 yếu tố của Duyên Khởi, nếu phá được Vô Minh thì diệt được Hành. Hành không

có thì diệt được Thức. Thức không có thì diệt được Danh Sắc.

Danh Sắc không có thì diệt được Lục Nhập. Lục Nhập không có

thì diệt được Xúc. Xúc không có thì diệt được Thọ. Thọ không

có thì diệt được Ái. Ái không có thì diệt được Thọ. Thọ không

có thì diệt

được Hữu. Hữu không có thì diệt được Sinh. Sinh không có thì

diệt được Lão, Tử, Ưu, Bi, Khổ não.

Làm sao để phá được Vô Minh? Bằng cách quán triệt chân tướng của sự vật (các

pháp) chứ là KHÔNG! Như vậy, muốn thoát khổ (được giải thoát)

con người cần phải quán triệt Chân Tướng của sự vật, của chính

mình. Khi quán triệt Chân Tướng của sự vật, của chính mình,

thì sẽ Giác Ngộ, nghĩa là nhận ra vạn vật, trong đó có mình,

chứ là

không giác, không có thật. Có thể nói như sau: Những gì tôi nhận

thấy chung quanh tôi hoặc về chính tôi chứ là không giác. Tại tôi

tư tưởng là chúng có thật cho nên có cái tôi yêu thích, có cái

tôi ghét b, có cái tôi khao khát, có cái tôi tìm c, có cái tôi mu n n giữ, có cái tôi mu n vút b... và khi không tho mãn được ý mình thì tôi kh. Cho đ n lúc tôi nhận ra, vạn vật, trong đó có tôi, đ u không có thật, đ u Vô Ngã, thì tôi h t kh, tôi nhập Ni t bàn.

What is Heaven Like? Many amazing details revealed. Kat Kerr Compilation #1

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC H T KINH THÁNH TRỌN NĂM ĐÂY:

Chương Trình Học Kinh Thánh 32 Tuần

Tuần	Thema	Sách Phêrô	Sách Hê	Thư Thimo	Sách Thimo	Thư Titô	Thư Lêvi
1	Thema 1-2	Sách Phêrô 1-3	Sách Hê 1-5	Thư Thimo 1-2	Sách Thimo 1-2	Thư Titô 1-2	Thư Lêvi 1-11
2	Thema 3-4	Sách Phêrô 4-5	Sách Hê 6-10	Thư Thimo 3-4	Sách Thimo 3-4	Thư Titô 3-4	Thư Lêvi 12-13
3	Thema 5-6	Sách Phêrô 1-3	Sách Hê 11-15	Thư Thimo 5-6	Sách Thimo 5-6	Thư Titô 5-6	Thư Lêvi 14-15
4	Thema 7-8	Sách Phêrô 4-5	Sách Hê 16-20	Thư Thimo 7-8	Sách Thimo 7-8	Thư Titô 7-8	Thư Lêvi 16-17
5	Thema 9-10	Sách Phêrô 6-7	Sách Hê 21-25	Thư Thimo 9-10	Sách Thimo 9-10	Thư Titô 9-10	Thư Lêvi 18-19
6	Thema 11-12	Sách Phêrô 8-9	Sách Hê 26-30	Thư Thimo 11-12	Sách Thimo 11-12	Thư Titô 11-12	Thư Lêvi 20-21
7	Thema 13-14	Sách Phêrô 10-11	Sách Hê 31-35	Thư Thimo 13-14	Sách Thimo 13-14	Thư Titô 13-14	Thư Lêvi 22-23
8	Thema 15-16	Sách Phêrô 12-13	Sách Hê 36-40	Thư Thimo 15-16	Sách Thimo 15-16	Thư Titô 15-16	Thư Lêvi 24-25
9	Thema 17-18	Sách Phêrô 14-15	Sách Hê 41-45	Thư Thimo 17-18	Sách Thimo 17-18	Thư Titô 17-18	Thư Lêvi 26-27
10	Thema 19-20	Sách Phêrô 16-17	Sách Hê 46-50	Thư Thimo 19-20	Sách Thimo 19-20	Thư Titô 19-20	Thư Lêvi 28-29
11	Thema 21-22	Sách Phêrô 18-19	Sách Hê 51-55	Thư Thimo 21-22	Sách Thimo 21-22	Thư Titô 21-22	Thư Lêvi 30-31
12	Thema 23-24	Sách Phêrô 20-21	Sách Hê 56-60	Thư Thimo 23-24	Sách Thimo 23-24	Thư Titô 23-24	Thư Lêvi 32-33
13	Thema 25-26	Sách Phêrô 22-23	Sách Hê 61-65	Thư Thimo 25-26	Sách Thimo 25-26	Thư Titô 25-26	Thư Lêvi 34-35
14	Thema 27-28	Sách Phêrô 24-25	Sách Hê 66-70	Thư Thimo 27-28	Sách Thimo 27-28	Thư Titô 27-28	Thư Lêvi 36-37
15	Thema 29-30	Sách Phêrô 26-27	Sách Hê 71-75	Thư Thimo 29-30	Sách Thimo 29-30	Thư Titô 29-30	Thư Lêvi 38-39
16	Thema 31-32	Sách Phêrô 28-29	Sách Hê 76-80	Thư Thimo 31-32	Sách Thimo 31-32	Thư Titô 31-32	Thư Lêvi 40-41
17	Thema 33-34	Sách Phêrô 30-31	Sách Hê 81-85	Thư Thimo 33-34	Sách Thimo 33-34	Thư Titô 33-34	Thư Lêvi 42-43
18	Thema 35-36	Sách Phêrô 32-33	Sách Hê 86-90	Thư Thimo 35-36	Sách Thimo 35-36	Thư Titô 35-36	Thư Lêvi 44-45
19	Thema 37-38	Sách Phêrô 34-35	Sách Hê 91-95	Thư Thimo 37-38	Sách Thimo 37-38	Thư Titô 37-38	Thư Lêvi 46-47
20	Thema 39-40	Sách Phêrô 36-37	Sách Hê 96-100	Thư Thimo 39-40	Sách Thimo 39-40	Thư Titô 39-40	Thư Lêvi 48-49
21	Thema 41-42	Sách Phêrô 38-39	Sách Hê 101-105	Thư Thimo 41-42	Sách Thimo 41-42	Thư Titô 41-42	Thư Lêvi 50-51
22	Thema 43-44	Sách Phêrô 40-41	Sách Hê 106-110	Thư Thimo 43-44	Sách Thimo 43-44	Thư Titô 43-44	Thư Lêvi 52-53
23	Thema 45-46	Sách Phêrô 42-43	Sách Hê 111-115	Thư Thimo 45-46	Sách Thimo 45-46	Thư Titô 45-46	Thư Lêvi 54-55
24	Thema 47-48	Sách Phêrô 44-45	Sách Hê 116-120	Thư Thimo 47-48	Sách Thimo 47-48	Thư Titô 47-48	Thư Lêvi 56-57
25	Thema 49-50	Sách Phêrô 46-47	Sách Hê 121-125	Thư Thimo 49-50	Sách Thimo 49-50	Thư Titô 49-50	Thư Lêvi 58-59
26	Thema 51-52	Sách Phêrô 48-49	Sách Hê 126-130	Thư Thimo 51-52	Sách Thimo 51-52	Thư Titô 51-52	Thư Lêvi 60-61
27	Thema 53-54	Sách Phêrô 50-51	Sách Hê 131-135	Thư Thimo 53-54	Sách Thimo 53-54	Thư Titô 53-54	Thư Lêvi 62-63
28	Thema 55-56	Sách Phêrô 52-53	Sách Hê 136-140	Thư Thimo 55-56	Sách Thimo 55-56	Thư Titô 55-56	Thư Lêvi 64-65
29	Thema 57-58	Sách Phêrô 54-55	Sách Hê 141-145	Thư Thimo 57-58	Sách Thimo 57-58	Thư Titô 57-58	Thư Lêvi 66-67
30	Thema 59-60	Sách Phêrô 56-57	Sách Hê 146-150	Thư Thimo 59-60	Sách Thimo 59-60	Thư Titô 59-60	Thư Lêvi 68-69
31	Thema 61-62	Sách Phêrô 58-59	Sách Hê 151-155	Thư Thimo 61-62	Sách Thimo 61-62	Thư Titô 61-62	Thư Lêvi 70-71
32	Thema 63-64	Sách Phêrô 60-61	Sách Hê 156-160	Thư Thimo 63-64	Sách Thimo 63-64	Thư Titô 63-64	Thư Lêvi 72-73

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH

BÀI CHAT TRẢ LỜI CÂU HỎI GIÚP NGƯỜI NGOẠI ĐẠO TIN CHÚA. (BÀI SỐ 2)

BÀI CHAT TRẢ LỜI CÂU HỎI GIÚP NGƯỜI NGOẠI ĐẠO TIN CHÚA. (BÀI SỐ 2)

CHAT VỚI CÔ B.B. MỘT NGƯỜI NGOẠI ĐẠO NHIỀU TÔI LỖI, ĂN NĂN, ĐƯỢC CHA THA THỨ VÀ CHẤP NHẬN CHO TRỞ THÀNH CON CỬA NGÀI. (BÀI SỐ 112)

*

Anhue Doan

cháu cón chat với cô không?

*

B.B.

dạ cháu chào cô

cháu làm quen với cô được ko?

*

Anhue Doan

được chứ!

*

B.B.

cô không ngh trưa ah?

*

Anhue Doan

cô đang ở Mỹ đây

11:30 khuya

*

B.B.

cháu xin lỗi vì làm phiền cô vào buổi trưa ah. hihi cháu không biết ah.

*

Anhue Doan

Có sếp đi ngọ nhưng đang giúp một cô
Đuối tà linh giúp một cô đây
cháu có đọc những bài chat cô chưa?

*

B.B.

cháu đang buồn nên ngọ online thôi. cháu nhìn thấy hình của
cô nhân hậu nên đang nhớ mẹ cháu quá

*

Anhue Doan

cô có ân tứ chữa lành đuối tà linh trong danh Chúa Jesus đây

*

B.B.

cháu đọc qua rồi ah
nhưng cháu chưa hiểu sâu sắc cô ah

*

Anhue Doan

ngày mai lên chat có giúp đuối tà linh buồn cho

*

B.B.

cô ơi vậy cô là người Việt Nam ah?

*

Anhue Doan

Người Mỹ gốc Việt

*

B.B.

ah thờ ah.thờ nào cô nói tiếng Việt giỏi quá..cháu rất vui khi
được nói chuyện với cô ah
cháu nhìn thấy rất nhiều trẻ con trên ảnh bìa của cô..cháu có
nhiều tò mò quá..

*

Anhue Doan

hình cô chụp lúc còn bé, cha mẹ cô Mục Sư nhà thờ tin lành bên
Campuchea

cô là được sếp Mỹ, không phải nhà truyền giáo

Chúa Jesus đấng kêu gọi cô trong giấc chiêm bao báo cô đi chữa
lành đuối tà linh cứu người

Chúa Jesus cho cô bàn tay chữa lành đuổi tà linh

*

B.B.

cháu chưa hiểu sâu xa về vấn đề này lắm..nhưng nếu có cơ hội cháu rất mong được biết về những điều này..

*

Anhue Doan

Chúa Jesus có thật

cha mẹ cô tin Chúa giảng đạo Tin Lành nhưng cô biết Chúa Jesus lúc 15 tuổi nhưng sa ngã và nguội lạnh dần cho đến khi gặp Chúa Jesus đến trong giấc ngủ gọi cô trở về hơn hai năm nay rồi

Chúa dắt cô xuống địa ngục ghé mắt

biết vậy theo Chúa Jesus không phải theo đạo giáo hay tôn giáo nào hết

có uy quyền đuổi tà linh, trừ mọi bệnh tật

bác sĩ Chúa Jesus rất hay, Ngài là đấng tạo hóa, biết con người nên chữa bệnh rất hay

những bệnh bác sĩ bó tay Chúa cũng chữa lành được

cháu hãy vào trang www.bible.is xem những phim của Chúa Jesus để tìm hiểu về Chúa đi.

*

B.B.

cô ơi theo Chúa Jesus như vậy có phải là theo đạo không?

*

Anhue Doan

Ngài tháo tim gan, thay đầu gối trong nháy mắt là xong

không phải theo đạo, đạo không cứu được ai. Chỉ có Chúa Jesus mới cứu được người mà thôi

cô theo Chúa Jesus và Kinh Thánh

Cô giảng đạo Tin Lành

theo đạo Chúa mà có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng thì đúng.

Theo đạo Chúa mà không có Chúa trong lòng thì theo vô ích thôi. Chúa Thánh Linh ngự trong lòng mới là điều mà Chúa Jesus muốn giảng dạy. Đó là được vé vào nước thiên đàng.

*

B.B.

cháu vẫn chưa hiểu rõ lắm cô ah..nhà cháu không theo đạo nên cháu cũng chưa biết nhiều về Người

*

Anhue Doan

cô đang giúp những người theo đạo Chúa được trộm với Chúa Jesus đây

có Chúa Jesus mới có uy quyền theo đạo chứ là cái vớ bớ ngoài

*

B.B.

mẹ cháu ngày trước ở bên malaisia.cháu từng nghe mẹ nói có một người bạn kể về Chúa Jesus..mẹ cháu cũng hay kêu Chúa trời lắm

*

Anhue Doan

đó là theo đạo tin lành. Theo Chúa Jesus thật sự được Chúa ngự vào lòng có sự tái sinh, và nếu có đức tin bằng hạt cốm, sẽ được Chúa ban cho uy quyền chữa lành đau ốm

*

B.B.

vâng ah..cháu cảm ơn cô đã nói chuyện với cháu
vâng ah.cháu chúc cô ngủ ngon!

NGÀY HÔM SAU:

*

B.B.

cô ơi.đêm hôm qua cháu không ngủ được.cháu đã cứ mơ màng về điếu cô nói

sắp đến giờ cháu phải đi làm rồi.

Hôm nay cháu bận nhiều việc quá.cháu thấy tiếc vì không được gặp cô trực tiếp để nói chuyện.

chúc cô luôn vui vẻ nhé.cháu phải đi làm rồi.

*

Anhue Doan

cô đây

chau khước từ tà linh mặt ngủ đi

cô đi đi được

TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH NÀO ĐANG

PHÁ CÔ B.B. CHÚNG BÂY PHẪI LUI RA KHẼI CÔ VÀ TRẼ LẠI SỰ TỰ DO CHO CÔ ĐẼ TÌM CHÚA THỜ PHỰNG NGÀI. NHỨT LÀ TÀ LINH MẼT NGẼ CHÚNG BÂY KHÔNG CÓ QUYẼN PHÁ CÔ HẼY LUI RA VÀ ĐI XUẼNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRẼ LẠI CHO CÔ MỘT GIẼC NGẼ AN LÀNH NHƯ EM BÉ TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!

*

B.B.

cô ah...hôm nay cháu xin nghẼ làm sớm rẼi.cháu muẼn nói chuyện với cô.

*

Anhue Doan

Tại sao xin nghẼ làm vậy?

*

B.B.

cháu có việc riêng nên cháu xin vẼ sớm..nhưng cháu muẼn nói chuyện với cô..muẼn nói vẼ Chúa Jesus

*

Anhue Doan

Cháu muẼn tìm và tin Chúa Jesus không?

*

B.B.

cháu đang xem dẼ dang bộ phim vẼ Chúa Jesus.

cháu cứ nghĩ liệu có khi nào đó chẼ là phim Ẽnh không hẼ cô?

*

Anhue Doan

Phim đúng theo sự thật 100%

Kinh thánh có thật!

Chúa Jesus có thật!

*

B.B.

những gì cháu đang nói với cô là rẼt thật

*

Anhue Doan

Ma qui có thật

Cô được Chúa cho ân tứ chữa lành đui quẼ đây

Cô giúp được hơn 500 người rẼi

*

B.B.

cháu muốn có nhiều thứ nhưng may mắn không bao giờ mất cười với cháu

*

Anhue Doan

Chúa Jesus kêu gọi cô đi giúp người theo Chúa

*

B.B.

cháu xem phim và đọc những ghi chép về Chúa Jesus..cháu ước gì cháu được gặp Người một lần và cầu xin Người giúp cháu

*

Anhue Doan

Cháu nhận Chúa vào lòng đi Chúa ở trong lòng chứ không ở trong đạo giáo hay nhà thờ

*

B.B.

nhưng cháu vẫn chưa biết phải làm như thế nào cô ah. đêm hôm qua cháu chỉ ngủ được 2 tiếng. 2h đêm là cháu thức và thấy người rất khó tính..cháu cứ nghĩ và miệng cháu cứ lặp đi lặp lại Chúa..cháu chưa biết cháu có bị gì sao không cô ah?

*

Anhue Doan

Chúa Jesus kêu cháu phải không?

Cháu hãy tin Chúa Jesus đi

Biết mình là tôi nhận bị kết án tội hình Chúa Jesus chết thế cho cháu và hôm nay cháu được trọng án

Cháu tìm Chúa Jesus và mời Chúa vào lòng đi Chúa Jesus sẽ giúp cháu.

Có Chúa là có tất cả

*

B.B.

cô ơi. nhà cháu không có ai theo đạo nên từ trước tới giờ cháu chưa bao giờ cầu nguyện..nhưng cháu muốn được cầu nguyện vì tâm hồn cháu luôn bất an

*

Anhue Doan

Cô sẽ giúp cháu theo Chúa Jesus

*

B.B.

cô giúp được không?

cháu sợ cháu không làm được? cháu sợ Chúa không đón nhận cháu..

*

Anhue Doan

Theo đạo không có Chúa Jesus trong lòng cũng vô ích thôi

Đợi cô chút

*

B.B.

cô ơi.cháu nói chuyện này cô phải tin cháu nhé! khi nghĩ đến Chúa và hình ảnh của Chúa..cháu cảm thấy có gì đó rất lạ..cháu thấy yên bình và muốn nhắm nghiền mắt lại.

*

Anhue Doan

Chúa rất yêu cháu

cô không giúp cháu theo đạo

có giúp cháu có được có Chúa trong lòng

có được người Cha, người bạn trong lòng

cháu phải biết cháu là một người tội lỗi đáng bị đóng đinh trên thập tự giá

tội lớn tội nhỏ đều bị án tử hình trước mặt đấng tạo hóa là Chúa Cha

*

B.B.

cô ơi..nhưng cháu đã từng làm nhiều điều không tốt..nhiều điều có lỗi lầm to lớn lắm..bên thân cháu rất sợ và chưa bao giờ tha thứ ..

*

Anhue Doan

Chúa Jesus đã đứng ra chết thay cho cháu rồi

hôm nay cháu có bằng lòng chấp nhận có một người vô tội bằng lòng chết thay cho cháu không?

nếu cháu chấp nhận Chúa Jesus chết thay cho tội lỗi của cháu thì Chúa Cha sẽ không nhìn thấy tội lỗi của cháu nữa và đương nhiên cháu trở nên một người tội nhân được tha bổng

không còn tội lỗi nữa

*

B. B.

không. cháu sợ lắm..cháu muốn được trả giá cho những lỗi lầm đó bằng chính bản thân cháu.

nhưng cháu không đủ can đảm

*

Anhue Doan

không

ma quỷ nói như vậy đó

*

B.B.

cháu còn ba mẹ và 2 em trai..cháu chưa muốn chết

*

Anhue Doan

chương trình của Chúa là khác

đừng nghe theo lời ma quỷ

*

B.B.

cháu không muốn ai gánh tội thay cho cháu cả.không cả là Chúa..

*

Anhue Doan

Đừng nói vậy Chúa buồn

cô đau lòng vì tà linh tự tay muốn giết cháu đây

TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GIẾT NGƯỜI TÀ LINH NGHI NGỜ CHÚA TÀ LINH KHÔNG CHẤP NHẬN CHÚA CHÚNG BAY PHẢI LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRỞ LẠI SỰ TỰ DO CHO B.B. AMEN!

QUỖ SATAN PHẢI TRỞ LẠI SỰ TỰ DO CHO CHÁU B.B. NGAY BÂY GIỜ TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!

Chúa không bắt tội cháu nếu cháu biết ăn năn và không muốn sống một đời sống tội lỗi nữa

*

B.B.

cháu muốn cầu xin Chúa đôn với cháu bằng cách nào đây cô?

*

Anhue Doan

cháu muốn làm lại cuộc đời mới Chúa Jesus sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho cháu

cháu thật lòng quỳ gối xuống cầu nguyện bài cầu nguyện có cho cháu nha

*

B.B.

cháu rất muốn..

cháu chưa biết cầu nguyện..

*

Anhue Doan

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, HÔM NAY CON BIẾT CON LÀ MỘT TỘI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ NHƯNG CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON VÀ CON CHẤP NHẬN CHÚA JESUS ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐỂ CHẾT THAY TỘI LỖI CHO CON RỜI HỒU CHO CON ĐƯỢC TRÔNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN CON LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG HÔM NAY CÒN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA VÀ XIN CHA GHI TÊN CON TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NÀY.

XIN CHA BAN CHO CON THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỂ MỚI ĐỜI CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NÀY VÀ DẠY DẪN CON ĐI THEO Ý CHA.

XIN CHA BỎ GÃY NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RỬA XÉT TRÊN GIA ĐÌNH CON VÀ TỘI THỜ THỜ TƯỢNG TỪ ĐỜI ADAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CÒN XIN HUYẾT CHÚA JESUS BAO PHỤ CON TỪ ĐỀU ĐEN CHÂN ĐỂ MA QUỖI KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC.

CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST AMEN!

XIN CHA ĐÁNH ĐUỔI TÀ LINH NÀO ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ CON: TÀ LINH BỆNH TẬT, TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RƯỢU CHÈ, VÀ NHỮNG UỖ LINH NÀO KHÁC KHÔNG ĐƯỢC KỂ LÊN NẾU ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!

*

Anhue Doan

đây là bài cầu nguyện mẫu

cháu từ tận đáy lòng quỳ gối xuống ăn năn khóc lóc với CHÚA mời Chúa thánh linh ngự vào lòng cháu sẽ thấy Chúa chấp nhận

đi mới cháu thành một con người khác hơn hôm nay
nếu cháu thật lòng ăn năn và hứa quay đầu ngược lại với tội
lỗi 180 độ

từ bỏ con đường tà

quay về nhà Chúa Cha

cháu sẽ thấy Chúa tha thứ mọi tội lỗi cháu biến cháu thành một
con người mới

Chúa Jesus sẽ ngự vào lòng cháu dưới dạng Chúa Thánh Linh

gìn giữ bảo vệ dạy dỗ sửa đi cháu trở nên một người tâm linh
không còn xác thịt nữa. cháu sẽ được tái tạo thành con người
mới xứng đáng hơn với con người cháu hiện tại bây giờ.

cháu biết đầu cầu nguyện đi

*

B.B.

vâng ah.

*

Anhue Doan

cháu cầu nguyện Chúa xong chưa?

nói cô biết cháu có sự vui vẻ bình an trong tâm hồn chưa?

nếu chưa cô sẽ giúp thêm

*

Anhue Doan

Cô xin Chúa giúp cháu trong bài cầu nguyện này nhé:

TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA THƯƠNG XÓT CÔ B.B. CHẤP NHẬN CHO
CÔ TRỞ VỀ NHÀ CHA LÀM LẠI CUỘC ĐỜI VỚI CHA LÀM ĐỨA CON CỦA CHA
HÔM NAY. XIN CHA THA THỨ TÔI LỖI CHO CÔ VÀ BAN CHO CÔ THÁNH
LINH NGỰ VÀO LÒNG CÔ ĐI MỚI CÔ THÀNH MỘT NGƯỜI TÂM LINH SẼNG
ĐẸP LÒNG CHA AMEN!

cô đi ngó đây. Ngày mai cho cô biết kết quả. Chúa ở cùng cháu.

*

NGÀY HÔM SAU:

Anhue Doan

Cháu có đó không?

CHÁU ĐAU RỐI?

SAO KHÔNG THẤY TRỞ LỜI?

*

B.B.

cô ơi cháu hôm nay đi làm bận quá bây giờ mới nói chuyện lại được cho cô

cháu làm như lời cô dặn rồi nhưng cháu vẫn chưa hiểu làm thế nào Chúa mới đón nhận cháu..

cô ơi tay của cháu bị run run..cháu đã đi khám bệnh ở nhiều nơi rồi nhưng không bị bệnh gì cả

nhưng 2 bàn tay của cháu cứ run nhẹ nhẹ

cô có thể chữa cho cháu được không? không hiểu sao cháu có linh cảm và cô có thể làm được điều đó

đêm hôm qua cháu ngủ rất ngon....

*

B.B.

cô đừng giận cháu..thật sự cháu nhiều việc quá..cháu online facebook 2 lần 1 ngày thôi .cô thông cảm cho cháu

*

Anhue Doan

cháu có ăn năn tội lỗi với Chúa và thấy lòng bình an chưa?

Chúa đã tha tội cho cháu đừng nghi ngờ Chúa

tà linh làm tay cháu run đó

*

B.B.

cháu đọc bài mà cô gửi cho cháu ấy..

*

Anhue Doan

Chúa Jesus sẽ chữa lành cháu nếu cháu hứa với Chúa không trở về đường cũ nữa nha cháu nói với tất cả tâm lòng thành

*

B.B.

cháu không biết tay run vì sao nhưng tay của cháu bị run từ nhỏ cô ah

run nhẹ nhẹ thôi

nhưng không ai tìm ra nguyên nhân

*

Anhue Doan

hay chỉ nói qua loa bằng miệng lưỡi thôi

cô hỏi cháu có sự vui và bình an người nghe thoả mái nhẹ nhàng chưa?

nếu không cô phải giúp cháu trở lại nữa

*

B.B.

cháu cảm thấy có hơi khác một chút thôi cô à
vì trong đầu cháu rất hay nghĩ đến Chúa

*

Anhue Doan

cháu có quì gối xuống ăn năn biết mình là một tội nhân đáng bị
đóng đinh trên cây thập tự không?

*

B.B.

dạ có à

*

Anhue Doan

nhưng Chúa Jesus đã chết thay tội cho Cháu rồi

Cháu phải chấp nhận sự chết của Chúa Jesus như là sự chết của
cháu đó

ngày hôm qua cháu nói cháu không chấp nhận

Chúa Cha không tha tội lỗi của cháu nữa và sẽ chấp nhận cho
cháu được trở về nhà Cha

dù tội lỗi như hồng điếu cũng sẽ trở nên trong như tuyết

*

B.B.

hôm qua cháu nói không.vì cháu nghĩ Chúa không có tội lỗi gì
mà phải chết thay cháu

*

Anhue Doan

đều đó như sơn sẽ trở nên trong như lông chiên

*

B.B.

cháu sợ khi Chúa chết thay cháu thì tội lỗi của cháu càng thêm
nặng nề hơn

*

Anhue Doan

Ngài chết một lần cho tất cả mọi người

mình phải chấp nhận là Chúa Jesus chết thay cho mình

thì Cha mới tha tội cho mình được

không chấp nhận là khinh dể con của Chúa Cha
cháu cầu nguyện có khóc lóc không?

*

B.B.

cháu không khóc cô ah..cháu chỉ biết là cháu rất muốn Chúa
nghe thấy những điều trong suy nghĩ của cháu

*

Anhue Doan

một kẻ đi ra pháp trường bị án tử hình bị đóng đinh trên cây
thập tự mà có người chịu chết thay cháu mà cháu không cảm lòng
rơi nước mắt là chưa hiểu được tình thương của Chúa
nên cô thấy cháu chưa có sự thay đổi thật sự
cháu hình dung cảnh rừng rợn ấy sẽ thấy được tình thương của
Chúa Cha thế nào?

*

B.B.

cháu đang ở cùng với một người bạn nữa..bạn cháu không tin vào
Chúa và không muốn cháu nhắc đến..mỗi khi cháu cầu nguyện cháu
phải trốn ở trong phòng
hoặc ở đâu đó khi không có ai..

*

Anhue Doan

Chúa Jesus là con một của Chúa Cha đưa xuống thế gian để chết
thay cho nhân loại

bởi vậy khi không có ai cháu hãy vào phòng riêng ăn năn tạ ơn
hãy khóc lóc về tội lỗi của mình cháu sẽ thấy cuộc đời thay
đổi 180 độ

đây là quyền phép của Đức Chúa trời cho mọi kẻ tin đến danh
Chúa Jesus

Chúa tha tội lỗi và còn ban Thánh Linh ở trong mình. Thân thế
mình sẽ trở nên đến thế của Chúa

một thân thế được tái sinh

mọi sự cũ qua đi, tất cả mọi sự đều trở nên mới

đây là phần tâm linh

*

B.B.

vậy tại nay cháu sẽ thu xếp và ăn năn những tội lỗi với Chúa..

*

Anhue Doan

mọi người tự lo liệu về phần tâm linh của mình. không ai giúp được ai hết

như vậy mới là bản chứng mình được vé vào nước thiên đàng

không phải có tiền mà mua được

những người theo đạo suýt đời không hiểu về lẽ đạo thật sự được sanh lại thành người tâm linh

*

B.B.

vâng cháu biết rồi ah..

cháu sẽ cố gắng

*

Anhue Doan

Chúa Thánh Linh ngự vào lòng mình trở nên con người tâm linh
tâm lòng ăn năn thống hối thành thật

Chúa nhìn xét lòng dạ loài người

có ma quỷ ngăn chặn không cho mình đến gần Chúa

phải xin Chúa đuổi tà linh đi

chúng phá mình dữ lắm

ok cô sẽ cầu xin cho cháu hết run tay bây giờ

hai tay hay một bên thôi

*

B.B.

cháu bị cõ 2 tay cô ah

cháu đi các bệnh viện lớn rồi nhưng họ không chữa được và không tìm ra nguyên nhân

cháu không biết nói gì cả những cháu cảm ơn cô..

*

Anhue Doan

đó là bệnh tật cháu làm ra tà linh phá như vậy

cháu quay lưng với tội lỗi đi

phải trở giá

cái gì cũng có cái giá phải trả hết

nhưng hôm nay cháu hứa với Chúa sẽ không đi đường cũ nữa đi đường mới 180 độ

theo Chúa Ngài sẽ chữa lành cho cháu

cháu có bị tà linh tà dâm, thđ dâm phá cháu không?

*

B.B.

cháu rđt hay nóng tính những khi nghĩ đđn Chúa cháu thđy cháu khác đi một chút

cháu bị như thđ từ lớp 5 cô ah

*

Anhue Doan

lúc đó có người nào trong gia đình rờ mó hãm hiđp không?

tà linh xâm nhập từ lúc đó

*

B.B.

có một người anh nhà bác. những ngày đó cháu chưa hiđu gì cđ..

vì mẹ anh đy là chị gái cđa bđ cháu nên cháu đã im lặng đđn bây giờ...

*

Anhue Doan

cháu có giận anh đy không?

*

B.B.

chau không biđt...nhưng hình như là cháu không trách giận cô ah...

*

Anhue Doan

bây giờ còn gặp anh đy không?

*

B.B.

hđi đó cháu học lớp 5.ba mẹ cháu đi làm miđn nam.cháu và em trai đ nhà bà nội..anh đy cũng đ nhà bà rđi anh đy làm mọi chuyện như thđ..nhưng cháu không biđt đó là quan hệ tình cđm.bây giờ lớn lên rđi cháu mới biđt..

Anh đy hơn cháu 5 tuđi. anh đy bây giờ là bộ đội rđi..thđnh thođng vđ cháu vđn gặp anh đy cô ah

*

Anhue Doan

anh đy còn nhìn cháu với cặp mđt đặt biệt gì không?

anh đy sờ mó thôi hay làm gì nữa?

*

B.B.

Vì là anh em trong nhà nên những ngày tẹt, ngày gi. .là c nhà lại sum họp. Cháu v n gặp anh nhưng như không có chuyện gì x y ra.

bây giờ anh y có người yêu r i..anh y không có ý gì đặc biệt c ..ch c anh y cũng mu n quên đi anh y đã làm t t c ..

*

Anhue Doan

cháu ph i khước từ tà linh sò mó c a anh y vì tà linh sò mó chuyển sang cho cháu

sau đó cháu đã phạm tội tà dâm với nhi u người nữa không?

*

B.B.

cô ơi sao 2 ngày nay cháu c m th y đ u óc như bị mê muội và người không t nh táo..cháu đi làm nhưng cứ bu n ng ,và người th y mệt m i..

*

Anhue Doan

tà linh phá đó

*

B.B.

cháu đã làm chuyện đó với người bạn trai cũ và một người bạn trai hiện tại

*

Anhue Doan

m y ngày nay cháu suy nghĩ v Chúa ph i không?

bây giờ còn ăn nằm với người bạn trai hiện tại không?

không ăn ng với trai họ ph i cưới h i đang hoang

*

B.B.

vâng cháu cứ nghĩ đ n Chúa..nhưng không ph i nghi ngờ..mà ch nghĩ đ n như là cháu nhớ và mu n được nhìn th y Chúa..

*

Anhue Doan

ăn ng với họ họ chơi qua đường không cưới h i đ u nha

Ma quỷ trong cháu không mu n cháu theo Chúa nên làm vậy đó

*

B.B.

Anh ấy và cháu yêu nhau 3 năm rồi cô ah

*

Anhue Doan

đừng lo Chúa sẽ giúp cháu chiến đấu với ma quỷ

có bao nhiêu chàng trai trộm lợi dụng thân xác nhưng cô gái mà không cưới hỡi

bố họ cưới họ không cưới

vi không xứng đáng làm mẹ của bốy con của họ

phải biết tâm lý mới sống được

*

B.B.

cô ah...những chuyện bị mật nhất của cháu...cháu giấu giếm tất cả mọi người..kể cả mẹ cháu..nhưng cháu đã không giấu cô một điều gì..có giúp cháu được không?

*

Anhue Doan

có giữ bị mật nhiều người lắm

*

B.B.

cháu biết..bây giờ cho cháu quay lại chắc cháu ko yêu ai nữa..

*

Anhue Doan

nếu cô có đăng lên đời hết tên họ và bố phần nào có liên quan đến người đó

Yêu là khác

ăn ngủ với trai là khác

người trai không yêu như mình từng đâu

nhưng nếu không cho họ ăn ngủ với họ, họ mới yêu mình thật sự và cưới mình làm vợ.

*

B.B.

nhưng cô ơi,nhà cháu ba mẹ ở nông thôn..chủ cấp cho cháu được ít tiền ăn học thời..bây giờ cháu học xong rồi phải tự đi kiếm sống..

*

Anhue Doan

nhưng Chúa sẽ ban lại cho cháu giá trị con người trỏ lại. cháu
kiếm sống bằng nghề bán thân hay sao?

*

B.B.

Anh ấy là người nuôi cháu học năm cuối cùng..là người chu cấp
tất cả cho cháu đến bây giờ..

cháu đã yêu anh ấy và thầy anh ấy rất yêu cháu..

*

Anhue Doan

nuôi mà thương. ngưng không cho họ ăn ngủ với mình họ mới
thương thật

*

B.B.

chúng cháu đã sống cùng một nhà với nhau hơn một năm rồi...

*

Anhue Doan

họ ăn ngủ với mình là lợi dụng thề xác mình thôi
bây giờ hỏi anh cưới cháu đang hoàng không?

hỏi thầy biết liền

*

B.B.

chuyện này cháu không cho ai biết hết..

gia đình anh ấy muốn cháu có được một công việc ổn định rồi
mới cưới..

*

Anhue Doan

cô giúp cháu

bây giờ cháu học xong rồi?

đi làm

*

B.B.

cháu rất hay khóc..vì bạn bè cháu rất ít chơi

*

Anhue Doan

nói anh ngưng không lạm dụng thề xác em nữa cho đến khi anh
cưới em đang hoàng

cháu có con với anh ta không?

thì ngưng không cho anh ấy lạm dụng th□ xác còn hy vọng anh cưới

*

B.B.

cháu nói ra..Chúa có chấp nhận cho cháu nữa không?
vì bản thân cháu chưa bao giờ tha thứ cho cháu c□...

*

Anhue Doan

CHúa không biết tội con người có tội biết ăn năn

CHúa nhìn thấy tất cả rồi

không gì được với CHÚA

nhưng phải không ăn ngủ với người đó mà không cưới h□i

*

B.B.

cháu yêu nhưng cháu hận người đó lắm..

*

Anhue Doan

cháu làm vậy cháu sẽ tăng giá trị của cháu lên

vì người ta đâu có yêu cháu

người ta lạm dụng th□ xác để thỏa mãn tình dục mà khi sợ bị lây bệnh

*

B.B.

nhưng anh ấy rất quan tâm cháu..anh ấy đưa cháu về nhà rồi..bố mẹ a ấy thì muốn cháu xin được công việc ổn định rồi mới được cưới

*

Anhue Doan

nếu anh ấy thương thiệt cháu anh sẽ chờ đợi

giá trị cháu sẽ tăng lên

một là đi tới hai là đi lui

nếu hai người không quan hệ th□ xác nữa thì cháu sẽ tăng phần giá trị cháu lên

học bài học tất cho cháu thôi

nói anh ấy chờ đợi có công việc ổn định sẽ cưới anh ấy giữ mình luôn

*

B.B.

nhưng chúng cháu ở chung một nhà rồi cô ah..cháu ko biết phải làm sao..cháu đã phá thai 3 lần..cháu cũng không biết phải làm gì nữa

*

Anhue Doan

không biết sự khôn ngoan cháu đến từ đâu?

càng đi thêm nữa càng lún trong vũng bùn tội lỗi

cháu sẽ cứ phá thai hoài hoài mà anh khinh dể cháu nữa

cả gia đình anh ấy cũng khinh dể cháu hết luôn

có đi với nhau sau này anh cũng khinh dể cả đời làm sau đi nữa

cháu sẽ khổ sở cả cuộc đời

bây giờ nếu cháu theo Chúa cô nghĩ rằng Chúa sẽ ban phước cho cháu và cháu sẽ có công việc làm tốt

con của Chúa trên trời là đang giàu có

không để cho con chiền Ngai chịu khổ đau

nhưng phải sống trong sạch

tội lỗi cũ Chúa bỏ qua hết

những ngày tương lai phải quay đầu lại với tội lỗi

hãy anh bằng lòng cưới cháu không?

*

B.B.

nhưng bây giờ bà mẹ cháu phải nuôi em nhỏ..không thể chu cấp cho cháu nữa..mà cháu đã ký kết làm việc 6 tháng không lương...cháu đang phụ thuộc anh ấy về mặt kinh tế cô ah..cháu rất yêu người đó..cháu yêu đến mức rất hay ghen và rất đau khổ..

*

Anhue Doan

bây giờ không nói với anh được nữa vì không muốn anh lợi dụng và gây ra tội lỗi người 3 đứa con vô tội

bởi vậy anh không yêu cháu nên cháu ghen là đúng

người ta lạm dụng thì xác mình thôi rồi muốn cưới vợ anh sẽ tìm một cô nào không cho anh ăn ngũ trước khi làm đám cưới

nếu anh thương cháu yêu cháu làm gì cháu ghen?

cháu làm việc được mấy tháng rồi?

*

B.B.

nhưng từ khi yêu cháu ạ ọy đã không quan tâm tới một người nào hết..

anh ọy không có người con gái nào ngoài công việc

*

Anhue Doan

nếu cháu đã xem anh ọy là như vợ chồng thì hợp thức hóa là vợ chồng đi

hỏi anh xem ọnh chịu làm đám cưới không? tại sao anh chưa chịu?

nói với anh không sex nữa đẹn khi làm đám cưới với nhau

như vậy anh sẽ cưới sớm hơn

cô biết tại cháu muốn thóa mãn tình dục cõa mình

*

B.B.

anh ọy chưa được gia đình đẹn ý và cháu chưa có công việc ẹn định

*

Anhue Doan

tà linh dâm dục phá nếu cháu theo Chúa thật sự tà linh sẽ bị cô đũi ra khỏi cháu trệ lại như thời xưa

không còn ham muốn tình dục nữa

*

B.B.

nhà anh ọy cũng không giàu có nên anh ọy chưa muốn cưới cô ah

*

Anhue Doan

kéo dài càng lâu cháu càng lệ

*

B.B.

cháu sẽ theo Chúa!

*

Anhue Doan

anh ọy bệ cháu không ai cưới cháu hết vì mang tiếng với người ta

*

B.B.

cô giúp cho cháu theo Chúa!

*

Anhue Doan

ok

*

B.B.

cháu biết điếu đó

*

Anhue Doan

Chúa sẽ cho cháu sự khôn ngoan đương đếu với tội lỗi nha

*

B.B.

cháu chấp nhận.

*

Anhue Doan

cháu khước từ tà linh tà dâm, thú dâm tà linh giết người phá thai, tà linh nóng tánh tà linh ghen ghét v.v

cháu nói hôm nay ta không chơi với chúng bay nữa ta trở về nhà Cha ta trên nước thiên đàng

*

B.B.

chau khước từ tà dâm,thú dâm,tà lĩnh giết người phá thai tà linh nóng tính tà linh ghen ghét..

cháu sẽ làm theo cô.

cháu thực sự cũng chưa muốn cưới..vì gia đình cháu còn nghèo khó quá cô ah..

*

Anhue Doan

TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA THƯƠNG XÓT CHÁU B.B. HÔM NAY CHÁU BIẾT CHÁU LÀ NGƯỜI TỘI LỖI MUỐN TRỞ VỀ NHÀ CHA XIN CHA MỞ RỘNG VÒNG TAY CHẤP NHẬN CHÁU TRỞ VỀ. XIN HUYẾT CHUA JESUS CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ BAO PHẢI CHÁU TRÊN NHỮNG TỘI TÀ DÂM, THÚ DÂM PHÁ THAI GIẾT NGƯỜI NÓNG TÁNH V.V

CHÚA CHA KHÔNG NHÌN THẤY TỘI LỖI CHÁU NỮA NHƯNG THẤY MỘT ĐỨA CON TỘI LỖI QUAY ĐÓU TRỞ VỀ NHÀ CHA LÀM LẠI CUỘC ĐỜI VỚI CHA XIN CHA MỞ RỘNG VÒNG TAY CHẤP NHẬN MỘT ĐỨA CON TỘI LỖI ĐƯỢC

MUA CHUỘC BẰNG DÒNG HUYẾT CHIÊN CON
TRÊN THIÊN ĐÀNG SẼ VUI MỪNG VÌ CÓ MỘT LINH HỒN CÓ TỘI BIẾT ĂN
ĂN

XIN CHA GHI TÊN CHÁU B.B. TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN
ĐÀNG HÔM NAY

MA QUỲ KHÔNG CÓ QUYỀN HÀNH TRÊN THÂN THẺ CHÁU NỮA

HÔM NAY CHÁU CHÍNH THỨC ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ CHA

XIN CHA BAN THÁNH LINH CHO CHÁU NGỰ VÀO LÒNG CHÁU ĐỂ MỜI CON
NGƯỜI XẤU XA TỘI LẠI ĐƯỢC TRỞ NÊN CON NGƯỜI MỚI

ĐƯỢC SANH LẠI TRONG THÁNH LINH

XIN THÁNH LINH GÌN GIỮ CHÁU DẠY DỠ CHÁU BỎ TRÁCH SẼ DẠY CHÁU
BIẾT ĐI TRONG Ý CHỈ THÁNH CHÚA CHA

LÀM MỘT CON CHÚA VUA MUÔN VUA CHÚA MUÔN CHÚA TRÊN TRỜI

TA RA LỆNH ĐỂ TẤT CẢ TÀ LINH TÀ DÂM THẺ DÂM GIẾT NGƯỜI PHÁ
THAI NÓNG TÁNH CHÚNG BAY PHẢI LUI RA KHỎI B. B. NGAY BÂY GIỜ
TRỞ LẠI SỰ TỰ DO CHO CÔ THỜ PHƯỢNG CHA CÔ TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!

*

B.B.

cháu rất ân hận..cháu sẽ thường xuyên ăn năn những tội lỗi của
cháu với Chúa!

*

Anhue Doan

hay mở một trang sách mới

hôm nay Cha lấy huyết chiên con rưới lên thân thể cháu

không nhìn thấy tội lỗi cháu nữa

đừng nhớ lại chuyện xưa nữa

trang sách mới được bắt đầu

lấy đức tin chấp nhận mọi tội lỗi cháu được Chúa tha thứ hết

*

B.B.

cháu muốn nói amen! nhưng cháu ko dám nói; cháu chưa hiểu amen
có nghĩa là gì? cháu sợ cháu không đủ tư cách để nói từ ngữ này

*

Anhue Doan

bắt đầu một quyển sách mới trong tinh

amen có nghĩa là mọi sự sẽ như vậy

*

B. B.

vâng ah

*

Anhue Doan

cháu nghe người nhẹ nhàng không?

*

B.B.

amen!

Anhue Doan

TA RA LỆNH ĐUỖI TẤT CẢ TÀ LINH TỌ DÂM THỌ DÂM GIỌT NGƯỜI PHÁ THAI, TÀ LINH NÓNG TÁNH CHÚNG BAY PHỎI LUI RA KHỎI B.B. NGAY BÂY GIỜ TRỌ LẠI SỰ TỰ DO CHO CỎ THỌ PHỤNG CHA CỎ TRÊN THIÊN ĐÀNG TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!

*

B.B.

cỏ ơi cháu thỏy người cháu như vừa ngỏ dậy..tỏnh táo..không u mê như lúc trước nữa...lúc này cháu nhìn chứ còn không rõ nữa..nhưng bây giờ nhìn mọi thứ đỏu rõ ràng

*

Anhue Doan

cháu nói cỏm ơn CHÚA đi

cháu phỏi cỏ cỏm giác như vậy mới biỏt rõ CHÚA chỏp nhận cháu trỏ vỏ làm con cỏa Cha

*

B.B.

con cỏm ơn CHÚA

*

Anhue Doan

con mỏt thuộc linh cháu đỏc mỏ ra

*

B.B.

nhưng cỏ ơi cháu không thỏy rỏn tóc gáy..

*

B.B. Anhue Doan

con mỏt tâm linh không còn bị đui mù nữa

cháu được đi từ trong bóng tối bước sang cõi sáng láng
hallelujah!

Cảm ơn CHÚA Cha

*

B.B.

Cảm ơn CHÚA CHA!

*

Anhue Doan

Cảm ơn Chúa đã chấp nhận lời cầu xin của con mà cho cháu B.B.
được trở về nhà Cha mặc dù cháu rất có nhiều tội lỗi
cô khóc đấy

vì Chúa Cha chấp nhận cháu rồi đó

hôm nay cháu có vé vào nước thiên đàng

nước thiên đàng miễn phí đang dành sẵn cho cháu mặc dù biết
bao nhiêu người không nhiều tội lỗi như cháu nhưng họ kêu
ngạo không ăn năn

*

B.B.

cháu vừa khóc..cháu vừa cầu xin Chúa tha thứ cho cháu và chấp
nhận cháu

nhưng cháu không nói ra miệng cháu chỉ nhồm mồm và nghĩ
trong đầu thôi ah

*

Anhue Doan

Cha hứa gì Cha sẽ làm nấy cháu lấy đức tin chờ mong cháu được
sinh lại hôm nay trong Chúa Thánh Linh

cháu thấy người nhẹ nhàng như trút đi một gánh nặng trên vai

Chúa Jesus gánh hết cho cháu rồi đó

tội lỗi cháu đáng chết mà nay được sống

tưởng mất mà nay Cha tìm lại được

cháu có sự vui vẻ bình an trong tâm hồn chưa?

*

B.B.

cháu vẫn đang cầu xin Chúa tha thứ cho cháu..cháu vẫn
khóc..cháu đang khóc..

*

Anhue Doan

mà qui sẽ theo kiện cáo dĩ vãng x[u]c [u]a mà Chúa không tha mà
đâu

hãy khóc đi

d[ư]c lòng ra với người CHa bao nhiêu năm chờ mong đứa con tr[ở]
v[ề]

*

B.B.

cháu c[ảm] ơn cô.

cô ơi.bay giờ cháu s[ắp] đi có việc r[ất]i..đ[ể] t[ới] cháu vào và nói
chuyện ti[ếp] với cô được không?

cháu c[ảm] ơn có.t[ới] cháu sẽ vào thăm và đọc bài ah

*

Anhue Doan

Chúa [i] cùng cháu

*

B.B.

vâng..trong lòng cháu có Chúa..và cháu sẽ luôn nghĩ tới Chúa..
amen!

*

Anhue Doan

Amen!

<http://vietbible.com/>

www.kinhthanh.net

vào đọc kinh thánh trong link cô cho đó nha

nhớ vào chat thêm nha

NGÀY HÔM SAU:

*

B.B.

cô ơi cô có [i] đó k?

*

Anhue Doan

cô đây

*

B.B.

cháu th[ấy] người cháu đang d[ễ]n d[ễ]n thay đ[ổi] cô ah

*

Anhue Doan

cháu ra sao rồi?

hôm nay có đi làm không?

*

B.B.

cháu thấy tính cách cháu trở nên nhẹ nhàng hơn...

*

Anhue Doan

cảm ơn Chúa

*

B.B.

hôm nay cháu xin nghỉ vì cháu cứ buồn ngủ ko muốn dậy

*

Anhue Doan

tà linh đang phá làm buồn ngủ đó

cháu còn gì nữa ở trong nhà? có tượng gì không?

thần tượng?

trên cái đĩa đeo tượng phật không?

*

B.B.

nhưng khi cháu ko làm được chuyện gì đó cháu rất hay bức bối và khó tính.

.nhưng hôm nay đã thấy bản thân rất nữ tính và nhẹ nhàng..

cháu ko đeo tượng phật nhưng trong phòng cháu có một vài đồ vật, dây vòng mà cháu xin ở chùa

*

Anhue Doan

có cái gì trong phòng mà cháu nghĩ đem lại hen là có tà linh

đúng rồi chúng làm cháu buồn ngủ đó

chắc hẳn chúng phá cháu 100% đó

*

B.B.

vậy cháu sẽ làm gì?

*

Anhue Doan

cháu thấy cái gì không giá trị đem vứt chúng đi trong danh Chúa Jesus khước từ chúng và vứt đi

còn nếu có giá trị bằng vàng thì đem bán lấy tiền

*

B.B.

Cô ah, hôm qua khi đang làm việc lúc giải lao cháu đã ngồi cõu nguyện.

cháu cõu xin chúa cho cháu về nhà và cõu xin chúa ngự ở trong cháu

lúc đó người cháu như lờng lạng..có cảm giác gì đó vừa sợ, vừa run, rất khó tả

*

Anhue Doan

ta lính trong những tượng vãn còn theo pha cháu được

CHúa thường ngự trong lòng cháu rồi đó nhưng chúng ảnh hưởng bên ngoài

làm buồn ngủ được

*

B.B.

chau ko còn ham muốn tình dục và cháu đã nói chuyện với người yêu..những anh ấy ko tin về Chúa..cháu sợ cãi nhau nên cháu k nói thêm nữa..

*

Anhue Doan

bây giờ cháu có ở trong nhà không? đem ra nói trong danh CHÚA Jesus ta khước từ chúng bay và dứt bỏ hết đi

chúng rất sợ Chúa Jesus

tà linh dâm dục đi ra cháu sẽ trở nên như đứa trẻ

từ từ anh sẽ thay tình cháu thay đổi

*

B.B.

Bây giờ cháu đang ở ngoài.cháu ko ở nhà.đó chiểu cháu sẽ làm.

*

Anhue Doan

nhớ nói trong danh Chúa Jesus ta khước từ chúng bây không chơi với chúng bây nữa

rồi dứt bỏ hết những gì dứt được. tượng thì đập bỏ hết đi

*

B.B.

vâng ah.

*

Anhue Doan

cháu cảm thấy sự vui vẻ bình an tràn ngập trong lòng
đó là ơn chứng của Chúa Thánh Linh ngự trong lòng mình
có vé vào cửa nước thiên đàng

cháu có thấy bà cụ chết 18 tiếng đồng hồ sống dậy kể bà được
Chúa rước về thiên đàng chưa?

*

B.B.

cháu mới đọc qua câu chuyện đó.nhưng cháu chưa xem clip.lát
cháu sẽ xem

*

Anhue Doan

cháu có kinh thánh Tân Ước không?

mua một quyển bìa túi để đọc

hay download vào DT cảm tay đọc

*

B.B.

cháu muốn học một bài hát về Chúa..cháu muốn nhưng khi nào
cháu yếu lòng,nhưng khi cháu buồn đau..cháu sẽ hát để được vui
hơn..nhưng cháu không biết học hát ở đâu

*

Anhue Doan

cháu vào you tube được không có sẽ gửi cho cháu

*

B.B.

vâng..khi cháu rảnh cháu sẽ đi mua.kinh thánh tân ước nhé cô

*

Anhue Doan

*

B.B.

thôi để cháu tìm trên you tube rồi copy ra dt cũng được ah.

*

Anhue Doan

cháu download cũng được

bible.is

cháu có smart phone

*

B.B.

vâng vậy cháu download vớ máy

*

Anhue Doan

miễn phí

tìm TIẾNG VIỆT

nó có 50 thứ tiếng

*

B.B.

vâng.cháu dùng sim sv nên down vớ không mất tiền.hi

*

Anhue Doan

sẽ có tiếng việt

*

B.B.

vâng ah

*

Anhue Doan

họ có đọc cho mình nghe nữa cháu bít đâu đọc sách tân ước

Cháu vào download 800 bài hát ca ngợi CHÚA MP3 trong

www.nguonsusong.com

bít hết nhạc đời đi nha

*

B.B.

cô ơi..tôn thờ Chúa Jesus không có nghĩa là theo đạo phải k
cô?

*

Anhue Doan

không

đạo Chúa người ta làm ra đạo giáo và tôn giáo

Tin Lành là tin tức tốt lành của Chúa Cha nói về CHÚA Jesus
xuống thế gian để chết thế cho nhân loại.

phải có CHÚA Thanh Linh ngự trong lòng mới được vé vào nước
thiên đàng

bao nhiêu người theo đạo không có Chúa ngự trong lòng uông
công
tôn giáo hay đạo giáo ru ngò còn người
Chúa Jesus giải phóng con người

*

B.B.

vâng ah..cháu sẽ đi theo tiếng nói và lời dạy của Chúa Jesus.

*

Anhue Doan

được tự do khỏi mọi xiông xích của tôi mọi cho thò xác và ma
quĩ

tin lành là tin tức tốt lành

không phải là một tôn giáo

người ta làm ra tôn giáo

Chúa Jesus rớt buôn

bởi vậy hôm nay cô cậu nguyện chữa lành cho một ông mục sư

ông bị đau cột sống nhiều năm không đi nổi

vợ ông tin phép lạ

ông theo đạo tin lành

làm mục sư

nhưng không tin Chúa chữa lành liền tại ch

vì đau quá nên nhờ cô cậu Chúa chữa lành

cô cậu xin giúp ông hết bệnh rồi đó 100% luôn B.B.

cháu tin là ông y sẽ khỏi bệnh...cháu tin Chúa sẽ cứu giúp cho
con người

*

Anhue Doan

Cô cậu xong ông giận bỏ vào phòng đóng cửa lại vì cô nói ông
được Chúa chữa lành 100% hôm nay liền tại ch

ông vào phòng giận rồi check lại hết bệnh luôn

trở ra khỏi phòng ra sân làm việc bình thường

*

B.B.

vâng..cảm ơn Chúa!

*

Anhue Doan

ông mục cố thôi

cháu ơi cô sẽ lấy bài cháu đổi tên họ lấy ra phần nào có tính cách cá nhân rồi đăng lên trang nhà Chúa nhé

bài này có thể giúp nhiều người khác tin Chúa nữa

đổi tên và họ hết

cô đổi tên B.B.

*

B.B.

cô cứ giữ tên của cháu..

*

Anhue Doan

không đổi vậy nhiều người sẽ gọi lại phá cháu

*

B.B.

tốt cả những gì cháu nói với cô đều là những gì cháu cảm nhận được..rất thật tâm

*

Anhue Doan

cô bị rồi

*

B.B.

cô không cần đổi tên đâu.

*

Anhue Doan

nhiều người nói cô bịa đặt ra những chuyện chat bán đứng Chúa để được danh tiếng

*

B.B.

nếu có ai hỏi cháu: có tin vào Chúa Jesus không?cháu sẽ nói cháu tin hơn bất cứ niềm tin nào hết.

*

Anhue Doan

nhưng nếu cô đổi tên cháu trên FB thì rất tốt nhưng có sợ cháu không chịu nên những tên tà linh vào phá cháu dữ dội lắm

vậy tốt rồi.

Cô sẽ đổi tên. Cảm ơn cháu nhiều.

*

B.B.

trong danh Chúa Jesus cháu tin sẽ ko có ai phá cháu được.

*

Anhue Doan

có sẽ đ▯ tên B.B.

C▯m ơn Chúa cho cháu có lòng tin mãnh liệt nơi Chúa
ráng đọc Kinh Thánh đ▯ lớn lên

vì cháu đang là em bé

không bú sữa sẽ không lớn lên được

Đọc Tân Ước b▯t đ▯u bằng Mathio, Mac Luca Giang

cháu b▯ 3 sách đ▯u bớt nha

sau đó đọc lại

B▯t đ▯u tu Giảng tr▯ đi đ▯n cu▯i sách

hay l▯m

tai 4 sách đó lặp đi lặp lại gi▯ng nhau thành ra nhi▯u người
chán

*

B.B.

cháu sẽ c▯ g▯ng..cháu ko mu▯n Chúa Jesus bu▯n vì cháu..cháu
mu▯n người tự hào và luôn vui vẻ..cuộc đời c▯a Chúa đã chịu
quá nhi▯u đau kh▯ đ▯ cứu r▯i loài người chúng ta..

*

Anhue Doan

cháu vào xem phim Chúa Jesus h▯t cu▯n phim chưa?

*

B.B.

cháu sẽ làm đ▯u đó..Amen!

*

Anhue Doan

THE PASSION OF CHRIST

*

B.B.

cháu xem h▯t r▯i cô ah

cháu xem bộ phim cuộc đời c▯a Chúa r▯i.xem h▯t r▯i

*

Anhue Doan

chúa nói vì lần rơi CHúa chịu mình được lành bệnh
máu ngài đ▯ ra đ▯ mua chuộc tội l▯i loài người

có hai phần riêng biệt
nhiều nhà thờ chưa biết phần một
lần roi của Chúa mình được lành bệnh
ma quỷ gì hơn 2000 năm nay
thành ra nhiều người tin Chúa vẫn còn bị nhiều bệnh tật
bây giờ nhiều người cũng vẫn chưa chịu tin
Chúa Jesus kêu gọi dốt cô trộm
bỏ cô làm chuyện này
nhiều người không biết nói cô là tà giáo
sau 2 năm họ biết rồi
thầy công việc có làm không gì ai hết nhưng kết quả tốt
*

B.B.

cháu muốn được nghe thầy tiếng của gọi của Chúa..2 đêm nay
trước khi ngủ cháu đọc câu nguyện được gặp hoặc dc nghe thầy
tiếng Chúa Jesus một lần..
*

Anhue Doan

chúa phán với người bằng lời Kinh Thánh
cháu đọc KT và chép ra những lời cháu nghe nói hai lần là Chúa
nói chuyện với cháu đó
chúa nói với cô bằng lời kinh thánh
cháu lấy quyển sổ tay biên ra những lời Chúa cháu nghe như hai
lần
học thuộc lòng
rất hay
*

B. B.

vang ah..

*

Anhue Doan

bức tâm thư người Cha gửi cho mọi đứa con của mình đó

*

B.B.

chau out đây có ah.cháu muốn nghe một bài hát về chúa..nhưng
khi buồn cháu sẽ hát...
có luôn vui về nhé! cảm ơn có đã nc với cháu.

*

Anhue Doan

cô cho link một bài hát trên r[i đó
cháu không th[y sao?

*

B.B.

vâng ah. Cháu s[nghe bài hát đó trước khi cháu tìm những bài
hát khác.

Anhue Doan

K[bên có nhi[u bài hát khác n[a.

*

B.B.

vâng ah.cháu c[m ơn cô...lạy ơn Chúa Jesus đã cho cháu noi
chuyện với cô..Amen!

*

Anhue Doan

Chúa [cũng cháu

nhớ c[u nguyện trước khi đi ng[

nói chuyện như có Cha mình đứng trước mặt

b[t đ[u bằng TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA _____ - xong nói
AMEN

*

B.B.

vâng ah.

*

NGÀY HÔM SAU:

B.B.

cô ơi..sao những khi cháu ngh[v[Chúa..cháu cứ mu[n khóc..c[m
giác r[t mu[n òa lên khóc..nhưng vì có mọi người ng[i bên cạnh
nên cháu kim nên không cho nước m[t chảy ra..

*

Anhue Doan

Cám ơn Chúa!

Có Chúa Thánh linh [trong lòng làm con người c[m nhận mình

không xứng đáng nhận lãnh món quà lớn lao là Chúa Jesus chết thay cho mình

Vì nơi vâng vể khóc đi

Những giọt nước mắt đó Chúa thương

Với hết những tội lỗi của mình

Những người tin Chúa Jesus thật sự đau khóc nhiều lắm vì Chúa Thánh Linh cảm động tâm lòng cứng cõi và họ khóc lóc ăn năn mọi tội lỗi được biền đởi đở trỏ nên mồm mại, nhu mì, khiêm nhường, yêu thương, bình an, vui vể, trung tín, tiểc độ.

Bông trái Chúa Thánh linh là có Ngài ngự trong lòng.

Hallelujah!

CÔNG THỨC NẢM NGÓN TAY ĐỔ TỰ DỌN RẮC RỎN TÂM LINH

HỌC THUỘC LÒNG VÀ ẤP DỤNG LÀM BẰNG TỎT CỎ TỎM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ẮN NẮN, KHƯỚC TỪ, ĐUỎI TÀ LINH MÀ CHÚA BẦY TỎ, CHỎ DẠY CHO TÔI THEO CÁCH MỎI 7 PHỎN DƯỎI ĐẦY:

1-Chỏp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kỏt án tỏ hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nỏy:_____ .

2-Bằng lòng chỏp nhận Chúa Jesus Christ đã chỏt thỏ cho tội _____ của con trên thập tự giá và đỏn tội cho con rỏi

3- Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lỗi nỏy_____ cho con và Cha không nhìn thỏy tội lỗi nỏy của con nữa

4-Khước từ tội lỗi, hứa với Chúa là kỏ từ hôm nay con sẽ không làm những tội lỗi như thỏ nữa, con sẽ quay đỏu lại 180 độ ngay từ hôm nay.

5-Đuỏi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GẦY RA TỎI _____ HẦY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỎNG NỎI VỰC SẦU NGAY GIỜ NỎY, HẦY CỨT NGAY! Amen!

(THÍ DỤ bạn nói như sau từ phần 1-5: Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá vì phạm tội (lo lắng trong công việc làm). Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thay cho tội (lo lắng) này của con rồi. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lỗi (lo lắng) này cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội (lo lắng) này của con nữa. Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ không (lo lắng trong công việc làm) này nữa và quay đầu lại 180 độ. TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH LO LẮNG HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NÀY, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA, CÚT NGAY. AMEN!)

CHÚ Ý: Nếu bạn thấy mình đang có tà linh gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như nôn mửa, buồn ói, nhức đầu, chóng mặt, phờ phợt hoài như đầu con chó trước mặt bạn cho đến khi bạn nghe chúng đi ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và nghe người nhẹ nhàng hơn. Nếu đầu hoài mà nó không đi ra là vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa. Bạn đừng sợ nó, hãy bình tĩnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lỗi bạn đã làm giống như vậy nữa vì còn thiêu xót cho nên ma quỷ còn kiện cáo bạn, chưa chịu đi ra. Nếu bạn moi ra hết rác rưởi và ăn nắm khước từ bằng cách nắm ngón tay xong, đầu trở lại chúng sẽ đi ra hết ngay. Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Chúa Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn. Bạn tự đầu từng con tà linh như thế rồi tất cho bạn vì rác rưởi sẽ được dọn sạch sẽ. Còn nếu tôi hay một người có ơn khác đầu giúp, thì chúng sợ mà đi ra nhưng sau đó sẽ trở lại, vì rác rưởi của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp hết.

Nếu bạn thấy không có triệu chứng gì tà linh đi ra khỏi bạn hết thì tìm thêm tội gia truyền đến cho bạn từ tổ tông ông bà cha mẹ như sau:

6-Xin Cha bày tỏ cho con biết trong hai bên dòng họ nội ngoại của con từ 4 đời trước, có ai trong gia đình con đã phạm tội

này không? Phấn đông là có hột. Bạn hãy chấp nhận tội của tôi
tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với
Cha theo như phấn số 1 đến phấn số 5 phía trên và đưa quỳ cho
đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội bạn làm.

7-Xong rồi nói: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha
bớt gọt hột tất cả những sự rủa số trên đời sống của con và tội
này.....của con và tội tông con đã làm từ đời Adam trở lại. Và kể
từ hôm nay, Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn ngàn đời
trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãi. Amen!

MỜI GỌI “DỌN LÒNG SẠCH SẼ Đ GẶP ĐỨC CHÚA CHA”

MỜI GỌI “DỌN LÒNG SẠCH SẼ Đ
GẶP ĐỨC CHÚA CHA”

CÁCH NÀO T
GI
CỨU B
NGƯỜI CÓ ÂN TỬ Đ
TÀ LINH HAY TỰ
GI
CỨU CHO MÌNH BẰNG CÁCH DỌN SẠCH LÒNG Đ
GẶP ĐỨC CHÚA CHA?

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

Hôm nay Chúa cho tôi viết một đ
tài mới này h
giúp các bạn
nào làm công việc gi
cứu giúp người đ
tà linh hi
biết
thêm đ
làm công việc gi
cứu này tốt đẹp, hoàn hảo hơn. Ngày
trước tôi thường làm công việc gi
cứu như mọi người hiện nay
đang làm, giúp họ khước từ tội lỗi và đ
quỳ cho họ. Nhưng
sau một thời gian ngắn, họ bị ma quỳ đánh phá trở lại mạnh hơn
vì chúng d
tr
lại 7 con quỳ khác tr
vào lại người đó vì họ
chưa ăn năn tội lỗi của họ đã làm trong quá khứ. Kể từ ngày
Chúa Thánh Linh bày t
cho tôi biết cách ăn năn khước từ tội
lỗi theo cách 5 ngón tay cho một tội lỗi và đ
tà linh kết
quỳ tốt, nhiều người đã tự làm công việc gi
cứu, đ
tà
linh cho họ được mà không nhờ người khác vào giúp gi
cứu.

Dưới đây là những sự mới mẻ trong văn đề tự giải cứu cho mình trong DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST ra thế nào?

1-AI LÀ NGƯỜI CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU?

Những người có dấu hiệu sau đây sau khi tin Chúa cần làm công việc tự đuổi tà linh TRONG DANH CHÚA JESUS để giúp mình mở trời hờ thoát khỏi sự khờng chờ của tà linh từ lâu trong thân thể và tâm linh của họ. Dấu hiệu là họ không bao giờ có một giấc ngủ bình an. Khi ngủ được chừng một vài tiếng đồng hồ thì bị đánh thức bởi những bẻp thịt co rút, giật mình vờ tay vờ chân như có ai đó đánh thức họ dậy, thấy những cơn ác mộng, hay bị bóng đè, hay bị mộng tinh, mộng du. Họ cũng thường hay bị nhiều điếu không may mền xảy ra liên tục trong đời sống, hoạn nạn, bệnh tật, thiếu thỏn tài chánh, lo lờng, không có sự bình an, đau óc rời beng, v.v. Bạn cần phải được Chúa giải cứu bạn ra khỏi cảnh này càng sớm càng tốt. Mà giải cứu bởi ai? Bởi loài người hay bởi Chúa? Dưới đây tôi sẽ liệt kê những văn đề giải cứu xem giải cứu với phương pháp nào là tốt nhất và đẹp lòng Chúa hơn hết.

2- ĐƯỢC GIẢI CỨU BỞI NGƯỜI CÓ AN TƯ ĐUỔI TÀ LINH CÓ TỐT KHÔNG?

Từ năm 2011, tôi bắt đầu chức vụ giải cứu như bao nhiêu người làm công việc này thành công rất tốt nhưng trong một thời gian ngắn thì người đó bị trờ lại nặng hơn ngày trước mà không ai dám đứng ra nói sự thật, báo cáo cho mọi người biết sự thất bại của mình trong văn đề giải cứu, đuổi tà linh .

Có nhiều người có ân tứ làm công việc giải cứu được tốt đẹp quay video đưa lên Face Book cho mọi người xem kết quả tốt là người đã được kết quả cuối video thấy như là xong công việc giúp người bệnh thành công. Nhưng người được giải cứu chưa ăn năn tội lỗi của mình làm với Chúa, chờ khước từ mà thôi, cho nên vờ nhà không sớm thì muộn sẽ bị ma quờ tởn công trờ lại nặng hơn lúc trước.

Văn đề giải cứu bởi một người có ân tứ đuổi quờ có nhiều điếu không tốt như sau:

-Chính người đang bị ma quờ khờng chờ chưa biết ăn năn tội lỗi với Chúa và chưa nhiều điếu tội lỗi xờ xa không biết tự dọn

sạch lòng. Rác rởn của họ là đồ ăn cho ma quỷ. Họ nuôi nó sống, họ chấp chứa tội lỗi là mời ma quỷ vào lòng. Chúa là thánh, Ngài không thể làm đấng thờ của Ngài trong thân thể con người dơ bẩn được. Nếu đuổi ma quỷ đi ra khỏi người nó nhập phá, nó phải vâng lời và đi ra. Nhưng chúng ta không thể giữ canh người đó 24/7 được cho nên nó sẽ trở vào và dốt thêm 7 con quỷ khác làm công cụ nội bộ, cho nên lần đuổi quỷ sau sẽ khó hơn lần trước gấp 7 lần.

-Người muốn được giải cứu chưa tin tưởng người đang giải cứu mình cho nên khai tội ra còn giữ giữ và nói dối cho nên phạm tội thêm với Chúa.

-Người muốn được giải cứu nói ra hết tội lỗi của mình cho người giải cứu họ xong nhưng người giải cứu họ không kín miệng đi nói xấu người đó cho mọi người biết. Hay khi có người lạ mặt trong phòng nghe ngóng tội người khác thì liến đi bêu xấu người được giải cứu cho mọi người biết. Khi người được giải cứu nghe mọi người nói xấu mình thì nổi giận, không tin tưởng người giải cứu mình nữa và theo phe quỷ dathan trở lại.

-Người được Chúa giải cứu thoát ra khỏi bị tà linh không cần đấng tìm người giải cứu mình mà cảm ơn thay vì cảm ơn Đấng đã giải cứu mình là Chúa. Người làm công cụ giải cứu có nguy cơ có thể chiếm lấy sự vinh hiển của Cha cho nên không sớm thì muộn mặt ân tứ chữa lành đuổi quỷ và ma quỷ nhảy vào người làm giải cứu biến họ thành người của chúng nó hỡi nào mà họ không ay biết.

3-TỰ DỌN RÁC TÂM LINH CHO MÌNH LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Cách này rất tốt và hiệu nghiệm gìn giữ người tự giải cứu cho mình với sự tiếp sức từ nơi Chúa có hiệu nghiệm lâu dài. Nếu người đó có bị té ngã bởi tội lỗi nào thì họ cũng có thể tự đứng dậy được một mình vì biết cách tự dọn sạch lòng để gặp Cha rồi và ăn năn khước từ những tội lỗi mình đã phạm với Cha. Tự dọn rác tâm linh cho mình là công thức giải cứu bởi ba ngôi Đức Chúa Trời cho chúng ta có uy quyền trên tà linh, ma quỷ và bệnh tật. Ăn năn khước từ tội lỗi theo cách 5 ngón tay có sự hiệp nhất của Chúa ba Ngôi hiệp lại giúp chúng ta tự đuổi quỷ

với uy quyền Chúa Cha ban cho loài người chúng ta từ buồm sáng thắp trên quai satan. Chúa Cha ban cho chúng ta uy quyền giày đạp đũa con rắn (con rắn là thiên sứ sáng láng lucifer đã giết hại mang hình hài con rắn để dụ dỗ bà Eva ăn trái cấm cho nên Chúa phạt nó biến thành con rắn và phải bò bằng bụng để loài người chúng ta có được uy quyền giày đạp đũa nó) nhưng chúng nó có quyền cắn gót chân mình. Mọi hôm nay Chúa Cha có thể dạy giúp cho chúng ta nên cầu xin Cha ban cho mình đôi giày bằng sắt, bằng thép, bằng platinum để nếu chúng ta có giày đạp đũa con rắn thì chúng cắn gót chân chúng ta không được gì hết. Cầu tạ ơn Cha đã cho chúng ta bí quyết này để chúng cứ lại đám quai không mong gì cắn được gót chân của chúng ta nữa.

Tự dọn rác tâm linh cho mình là làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH và tự đuổi tà linh cho mình bằng cách học thuộc lòng theo lời chỉ dẫn 5 ngón tay để ăn năn và đuổi tà linh cho một tội lỗi. Vì từ năm 2011, tôi có làm theo cách giải cứu của nhiều người đã làm từ lâu có kết quả trong thời gian ngắn hạn mà thôi, nhưng sau đó người bị quai trói buộc nặng hơn lúc ban đầu. Tôi thấy nhiều điếu không tốt trong công việc giải cứu cho nên tôi xin Cha cho phép một chương trình tốt đẹp hơn. Chúa Cha có bày tỏ cho tôi cách ăn năn khước từ đuổi quai theo cách 5 ngón tay cho một tội lỗi rất tuyệt vời! Nhiều người đã áp dụng và kết quả tốt.

Chúa có bày tỏ cho tôi những câu hỏi trong phòng chat để nhắc nhở người bị ma quai không chỉ nhớ lại những tội lỗi mình đã làm và liệt kê ra hết những tội lỗi từ trước đến giờ mà bắt đầu đuổi quai đi ra khỏi họ được. Họ học thuộc lòng cách 5 ngón tay và xem trong sách nhắc họ nhớ lại nhiều tội lỗi họ làm từ lâu và ăn năn mỗi tội lỗi theo cách 5 ngón tay đó, đuổi hết quai ra khỏi thân thể họ, kết quả tốt. Họ làm từ từ cho đến khi không còn một tội lỗi nào phía bên trong lòng họ nữa và họ mời Chúa Thánh Linh vào lòng ngự trị làm đấng thờ trong thân thể của họ. Kể từ năm 2015 đến nay, quyển sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH đã được in ra 10 ngàn quyển và biểu không cho nhiều người, kết quả tốt. Nhưng cũng có nhiều trường hợp khó khăn người bị nhiều tà linh trói buộc từ từ tông làm nghề thầy bùa, thầy cúng, lên đống không thể tự giải cứu giúp mình thoát ra khỏi

mạng lưới của quỳ dỳ cho nên mỳy tháng nay Chúa có chỳ dạy tôi bỳ túc thêm phỳn thiỳu sót với sách mới với tựa đỳ “LÀM THỖ NÀO ĐỖ GẶP CHA”

4-DỘN SẠCH LÒNG ĐỖ GẶP CHA LÀ NHỮ THỖ NÀO? (bài trên hình avatar của tôi, bỳm vào sẽ mỳ bài ra cho các bạn đọc và làm theo)

“DỘN SẠCH LÒNG ĐỖ GẶP CHA” là phiên bỳn của cuỳn sách mới nhỳt của tôi qua sự bày tỳ của ba ngôi Đức Chúa Trời đỳ bỳ túc thêm phỳn thiỳu sót cho quyỳn sách cỳ “TỰ DỘN RÁC TÂM LINH” có thêm vào hai phỳn đỳu A và B. Phỳn C là sách TỰ DỘN RÁC TÂM LINH như bỳn cỳ. (Hiện nay chưa có tài chánh đỳ in sách mới nỳy, nhưng có lẽ trong thời gian ngỳn quyỳn sách bỳ túi nỳy sẽ đỳợc in ra và phân phát cho các bạn)

-Phỳn A: Gỳm phỳn chỳ dỳn đỳuỳi tỳt cả tà linh bỳt hợp pháp mà bạn không biỳt tên chúng nó. Cũng như các phỳn đỳuỳi tà linh thì phỳi làm theo cách 5 ngón tay nhưng không nêu tên chúng nó lên từng con tà linh một. Bạn sẽ nghe thỳy chúng nó rỳt nhiỳu chạy ra khỳi người của bạn với triệu chứng khác nhau. Khi nào bạn đỳuỳi chúng nó xong hỳt tà linh bỳt hợp pháp rỳi thì đỳn phỳn B

-Phỳn B: Gỳm chỳ dỳn đỳuỳi tỳt cả tà linh trên tội tỳ tông của mình hai bên nỳi ngoại gỳm ít nhỳt 4 đời. Những người có ông bà cha mẹ làm thỳy cúng, thỳy bùa, lên đỳng lên cỳt thì bị trói buột rỳt nặng, phỳi chỳp nhận tội họ làm như là tội của bạn làm, ăn năn theo cách 5 ngón tay từng tội cho họ xong đỳuỳi quỳ từng tội cho họ. Bạn sẽ cỳm nhận chúng nó chạy ra khỳi thân thỳ bạn kinh khỳng luôn. Ma quỳ vào trong bạn rỳt êm đỳm bạn không thỳy, nhưng khi chúng nó bị đỳuỳi, đi ra chúng làm nhiỳu triệu chứng kinh khỳng luôn. Bạn không nên sợ hãi vì phỳi có triệu chứng mới biỳt là chúng đã đi ra khỳi bạn. Nỳu bạn đỳuỳi hoàì mà không thỳy chúng đi ra khỳi bạn không có triệu chứng gì hỳt. Bạn cỳm nhận sự trói buột vỳn còn đó mà không thỳy gì đi ra khỳi bạn hỳt, đừng lo, hãy làm lại với tỳt cả cái tâm của mình, không phỳi bài họ thuộc lòng, làm 5 phỳn hoàì hoàì cho đỳn khi đỳuỳi chúng đi đỳợc mà thôi.

-Phần C: Gồm bốn câu của sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH. Học thuộc lòng cách ăn năn khước từ tội lỗi theo cách 5 ngón tay rồi dọn từng tội một cho đến khi xong. Khi nào xong rồi người rất nhẹ nhàng và mời Chúa Thánh Linh vào lòng bạn, làm đến thờ trong lòng bạn trở lại. Bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đổi tuyệt vời, một con người mới được tái tạo bằng Chúa Thánh Linh. Không có tiền mà mua được. Bạn đang có vé vào nước thiên đàng, được in chứng bằng Đức Thánh Linh, một đứa con hoang đàng được trở về nhà Cha. Hallelujah! Chúa thật tuyệt vời!

Mong rằng mọi người tin Chúa Jesus có cơ hội đọc và làm theo tài liệu "DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA" hầu đến gần Chúa Cha với tâm lòng trong sạch, được nhận lấy uy quyền đuổi tà linh và được Chúa chữa lành mọi tật bệnh. Nhiều người sau khi dọn sạch lòng thì mọi bệnh tật tự nhiên tan biến luôn. Cha chúng ta thật là trên cả tuyệt vời đã ban cho chúng ta một cách giải quyết những nan đề tội lỗi và tự đuổi tà linh cho mình thật là trên cả tuyệt vời! Amen!

(Viết bài sự bày tỏ của Chúa Cha, soi đến bài Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Jesus)