

Bộ Y Hội Thánh trong sách Khô-i Huy-ôn

Lịch s của Hội Thánh đã có nhiều bước phát triển sai lệch. Tuy vậy, cho đến hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn luôn khôi phục lại Hội Thánh theo đúng kế hoạch của Ngài. Một bước quan trọng của sự khôi phục này chính là công cuộc Cải Chánh ở nước Đức cách đây đúng 500 năm. Nhưng đó có phải là kết thúc không? Kinh Thánh đã cho biết trước cụ thể từng bước phát triển của Hội Thánh trong 2000 năm qua, đến hôm nay chúng ta có thể quyết định đi con đường của Đức Chúa Trời.

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=lvKpYMHRH1U>[/embedyt]

Lời mở đầu

Nhiều người biết năm nay là kỷ niệm 500 năm ngày Cải Chánh Giáo Hội. Trong hình này, Martin Luther đứng trước hoàng đế Karl V của nước Đức. Kể từ lúc đó, nước Đức và cả Châu Âu đã thay đổi rất nhiều. Điều này đã xảy ra như thế nào? Điều quan trọng hơn mà chúng ta phải thấy rằng Kinh Thánh đã cho biết trước từng bước phát triển của Hội Thánh trong 2000 năm qua.

Hôm nay, chúng ta đi đến sách Khô-i Huy-ôn, sách ghi lại các khô-i thị mà Chúa đã ban cho sứ đồ Giăng khi ông bị lưu đày ở đảo Bát-mô. Ông là sứ đồ cuối cùng còn sống. Lúc đó, các Hội Thánh bị tàn lạc khắp nơi và đang bị tụt dốc. Trong tình huống này, Chúa Giê-su đã chọn ra cho Giăng biết những điều quan trọng. Tại nay, chúng ta muốn xem xét những điều này.

Một hôm, ông đã nghe tiếng người nói với mình nên quay lại xem thì thấy “ ... bộ y chân đèn bằng vàng, giữa những chân đèn có ai giống như Con Người mặc áo dài, thắt đai bằng vàng ngang ngực” (Khô-i huy-ôn 1:13). Con Người và bộ y chân đèn ở đây là trọng tâm của sách Khô-i Huy-ôn. Con Người này chính là Chúa Giê-su. Tại sao chúng tôi lại thuyết trình về đức tin nơi Chúa Giê-su

□ trong trường đại học? Chúng tôi không phải là những nhà thần học, cũng không quan trọng hiểu biết về Kinh Thánh. Tuy nhiên, chúng tôi có những kinh nghiệm giống như kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô, ông đã được Đức Chúa Trời kêu gọi và Ngài đã bày tỏ Chúa Giê-su trong ông. Đó là lời chứng mà tôi và những người trong nhóm Kinh Thánh đã làm chứng trong trường đại học. Đối với chúng tôi, điều quan trọng không phải là hiểu biết hay sự dạy dỗ về Kinh Thánh, mà là quen biết Chúa, trải nghiệm Ngài. Chính Giăng cũng đã thấy Chúa Giê-su □ đồo Bát-mô. Ông cũng đã thấy bầy chân đèn bằng vàng. Bầy chân đèn này hoàn toàn được làm bằng vàng. Cái hình này được xuất phát từ sách Xuất Ai Cập Ký, là một phần trong Lâu Tạm mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Chân đèn này dùng để thắp sáng trong Đền Tạm. Đây không phải là chân đèn bình thường mà phức tạp hơn nhiều. Nó được làm bằng một khối vàng lớn, bao gồm nhiều nhánh đèn với nhiều nụ hoa và đài hoa hạnh nhân. Khối huy 1:20 cho biết chân đèn này chính là Hội Thánh. Lúc đó, một thành phố chỉ có một Hội Thánh. Tại sao chân đèn này được gọi là Hội Thánh? Chúa Giê-su đã nói trong Ma-thi-ơ 5:14 “các ngươi là ánh sáng của thế giới”. Hội Thánh phải bày tỏ ánh sáng về Đức Chúa Trời và ý của Ngài. Chân đèn này không chỉ được bọc vàng mà được làm từ một khối vàng lớn. Có nghĩa là Hội Thánh của Đấng Christ phải được bôn tính của Đức Chúa Trời, kinh nghiệm với Chúa, nhân tính của Chúa và sự công bằng của Ngài để dạy cách hoàn toàn. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Hội Thánh ngày nay tương xứng với hình này như thế nào.

Bây giờ, chúng ta xem bầy thư mà Giăng gửi cho bầy Hội Thánh trong sách Khối Huy. Ngày nay, bầy Hội Thánh này thuộc nước Thế Nhĩ Kỳ. Tên của bầy Hội Thánh là tên của bầy thành phố: Ê-phê-sô, Si-mi-ec nơ, Bết-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi và Lao-đi-xê. Bầy thư này đều có ý nghĩa, tất cả đều là lời của Chúa Giê-su, Ngài muốn khiển trách Hội Thánh của Ngài. Các thư này nói lên nguyên lý thuộc linh của Hội Thánh ngày nay. Bầy lá thư này đã nói tiên tri về toàn bộ sự phát triển Hội Thánh của Chúa trong 2000 năm qua. Chỉ còn 2 chương thôi nhưng đã mô tả được toàn bộ lịch sử phát triển của Hội Thánh

trong 2000 năm qua. Thật là ảm tượng! Tại sao lại là số 7? Vì số 7 trong Kinh Thánh mô tả công việc trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Cũng như Đức Chúa Trời đã phục hồi lại trái đất trong bảy ngày thì bảy Hội Thánh cũng cho biết Đức Chúa Trời sẽ khôi phục lại Hội Thánh và làm nó trọn vẹn như thế nào. Các thư này rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta phải hiểu và biết áp dụng nó.

Hội Thánh Ê-phê-sô

Chúng ta hãy bắt đầu với thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô. Cái tên “Ê-phê-sô” nghĩa là “đáng khao khát” và cũng có nghĩa là “bị buông ra”. Chúng ta sẽ thấy mỗi tên của thành phố đều có một nghĩa quan trọng đối với thời kỳ phát triển của Hội Thánh. Trong thư này, Chúa Giê-su giới thiệu Ngài là Đấng có bảy ngôi sao trong tay phải Ngài. Có nghĩa là lúc đó, Chúa có nhiều người dấn dết trung tín trong Hội Thánh, điển hình là các sứ đồ. Sau đó, Chúa cũng cho biết là trong thời gian này, Hội Thánh đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Chúa nói: “Ta có điều trách người, đó là người đã bỏ tình yêu ban đầu”. Tình yêu ban đầu là tình yêu tốt nhất dành cho Chúa Giê-su. Vì vậy mà Chúa nói: “Hãy ăn năn!”. Đây không phải là sự ăn năn như lúc mới tin Chúa mà đây là sự ăn năn thường xuyên mỗi khi chúng ta rời xa tình yêu ban đầu dành cho Chúa. Chúng ta thấy vào thời đó Hội Thánh đã không còn tình yêu ban đầu đối với Chúa. Trong thư gửi cho Ti-mô-thê, Phao lô cho biết tất cả các Hội Thánh ở Ti-u Á đã rời bỏ ông (xem 2.Ti-mô-thê 1:15). Họ đã rời bỏ một người anh em hoàn toàn tuyệt đối cho Đấng Christ. Tại sao? Tại vì họ đã từ bỏ tình yêu ban đầu, là tình yêu tuyệt đối dành cho Chúa. Có cái gì đó đã len lỏi vào giữa họ và Đấng Christ. Chúa cũng nói: “nếu người không ăn năn thì Ta sẽ cắt chân đèn của người khỏi chỗ nó”. Nếu tình trạng Hội Thánh như vậy thì Hội Thánh không còn là lời chứng của Chúa và cũng không còn ánh sáng của thế giới.

Tuy nhiên, Hội Thánh này cũng có một điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng là họ ghét những việc làm của đấng Ni-cô-La mà Ngài cũng ghét nữa. Việc làm của đấng Ni-cô-la là gì? Trong tiếng Hy

Lạp, từ Ni-cô-la bao gồm hai từ “Ni-cô” có nghĩa là “thông trị” và “la” có nghĩa là “dân”. Như vậy, đấng Ni-cô-la là phụng thiêu sđ đang thông trị dân Chúa. Đó chính là hệ thống hàng giáo phẩm – giáo dân. Ngày nay, chúng ta thấy rằng hệ thống này đã trở nên phôi biến trong Cơ Đốc giáo. Lúc đó, Hội Thánh Ê-phê-sô đã ghét đấng Ni-cô-la này và đã không chấp nhận nó.

Bây giờ chúng ta hãy xem sơ đồ của lịch sđ Hội Thánh từ thời Hội Thánh ban đầu cho đến khi Chúa Giê-su trở lại. Lá thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô là thời kỳ ban đầu của Hội Thánh cho đến hết thế kỷ thứ nhất. Vào thời đó, Giăng là sứ đồ cuối cùng còn đang sống. Trong thời kỳ này, chúng ta thấy Hội Thánh đã bắt đầu sa ngã vì Hội Thánh đã từ bỏ tình yêu ban đầu dành cho Chúa. Tóm lại, Hội Thánh Ê-phê-sô tượng trưng cho các Hội Thánh trong thời các sứ đồ. Thật ra, Chúa muốn Hội Thánh phải luôn vinh hiển cho đến khi Chúa trở lại và phải có tình yêu ban đầu, cũng như không được sa ngã. Tuy nhiên chúng ta thấy là ngay trong thế kỷ đầu thì Hội Thánh đã bắt đầu tụt dốc.

Hội Thánh Si-miêc-nơ

Bây giờ chúng ta đi đến với thư thứ hai để tìm hiểu xem Chúa Giê-su muốn nói gì với chúng ta. Từ “Si-miêc-nơ” theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là một dực. Trong Kinh Thánh, từ “một dực” có liên quan rất nhiều đến chịu khốn. Ví dụ, một dực được nhắc đến khi Chúa chịu đóng đinh. Hơn nữa, từ “một dực” cũng liên quan đến từ “cay đắng”. Nếu đọc thư này thì cũng có thể hiểu nghĩa của từ “Si-miêc-nơ”. Chúa Giê-su nói: “Ta biết sự hoạn nạn, nghèo khó,...những lời phôi báng... ngục tù”. Nhưng đặc biệt là hoàn toàn không có một lời phê bình nào của Chúa. Điều này nói lên rằng Đức Chúa Trời đánh giá rất cao khi dân Ngài sẵn sàng chịu khốn vì Ngài. Rồi Chúa Giê-su nói Ngài là “Đấng đã chết nhưng đã sống lại” và khích lệ Hội Thánh “trung tín cho đến chết”. Điều này cho biết rất rõ là trong thời gian này sẽ có rất nhiều người tđ đạo, nhưng với một lời hứa là “mã miễn của sự sống”. Có nghĩa là sẽ sống lại và sẽ cùng trị vì với Chúa.

Ở đây, Chúa Giê-su cũng cho biết họ sẽ gặp hoạn nạn trong 10 ngày. Lịch sử cho biết là từ khi thời kỳ của mười hai sứ đồ sắp kết thúc, thì có mười cuộc bức hại các Cơ Đốc nhân rất lớn trong đế chế của La Mã. Tôi liệt kê 10 hoàng đế La Mã ở đây, bắt đầu là Nero. Người ta nói họ là hoàng đế La Mã tàn bạo nhất. Họ đã bắt Cơ Đốc nhân làm đuốc thắp sáng và đóng đinh các Cơ Đốc nhân. Người kế tiếp là Domitian, là người đã bắt Giảng đi lưu đày. Người thứ bảy là Decius đã bắt đầu bức hại các Cơ Đốc nhân trên toàn đế chế La Mã. Chính phủ đã tổ chức sự bức hại đó. Hoàng đế thứ mười là Diocletian đã tiến hành các cuộc bức hại Cơ Đốc nhân hết sức tàn bạo. Mục tiêu của họ là loại bỏ cái tên Giê-su Christ ra khỏi trái đất này. Họ đã ra lệnh cho đất toàn bộ sách của Cơ Đốc nhân, đặc biệt là Kinh Thánh. Nếu ai bị phát hiện đang đọc Kinh Thánh thì sẽ bị bỏ vào tù. Các Cơ Đốc nhân trên toàn đế chế La Mã bị giết bói thú dữ, bói rìu, và đóng đinh... Vậy ai đã đứng sau các cuộc bức hại Cơ Đốc nhân này? Kinh Thánh nói rõ là ma quỷ. Chúa Giê-su không nói là các hoàng đế mà Ngài nói là ma quỷ. Vì Hội Thánh là cái mà ma quỷ muốn hủy diệt. Trong các giai đoạn của đế chế La Mã, họ tìm mọi cách để làm điều đó.

Như vậy, trên sơ đồ là thời kỳ Hội Thánh Si-miêc-nơ. Chỉ một mình cái tên "Si-miêc-nơ" đã là một lời tiên tri rất rõ ràng về những gì sẽ xảy ra: Hội Thánh sẽ bị bức hại bởi các hoàng đế La Mã, và đặc biệt là bởi 10 cái tên hoàng đế được liệt kê ở đây. Thời kỳ này được kết thúc vào năm 313 SCN. Chính xác vào thời gian đó thì chúng ta thấy có một sự phát triển khác

Các bạn có thể xem hết bài ở [đây](#).

TÀ LINH GIÊ-SA-BÊN: (Bài số 21)

NHỮNG BÀI VIẾT LÀM TĂNG TRƯỞNG PHẦN TÂM LINH

TÀ LINH GIÊ-SA-BÊN: (Bài số 21)

Xuất phát từ nhiều người đàn bà nhưng hiện nay có tà linh Giê Sa bên bắt đầu nhập phá đàn ông luôn.

Nguyen Giac của tà linh này Chúa có nói trong Kinh Thánh sách 1 Các Vua 16: 30-33. Giê-Sa-Bên là vợ của vua A Háp, dụ dỗ chúng nghe theo lời bà dấn dốt đến Y-Sơ ra lên vào tôn thờ tà thần Ba-Anh, At-tạt-tê, làm điều ác chọc giận Đức Chúa Trời. Hiện nay tà linh Giê-sa-bên thường có mặt trong mọi nơi: trong gia đình, nhà thờ, số làm, mạng Face Book v.v. và quấy rối mọi người. Nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, không biết nhận diện ra nó thì chúng ta sẽ bị vướng vào bẫy vò của chúng nó và khi chúng ta bị nọc độc chúng nó thấm dấn dấn vào tâm linh của chúng ta, giết chết tâm linh chúng ta để rồi chúng ta biến dạng trở nên người như chúng nó. Cũng giống như chúng ta thấy trong chuyện phim Dracula vậy. Lời Chúa phán trong Kinh Thánh dưới đây:

Khởi Huy 2:19-20: "Ta biết công-việc người, lòng thương-yêu người, đức-tin người, sự hèn-việc trung-tín người, lòng nhẹn-nhục người, và công-việc sau-rút người còn nhiều hơn công-việc ban đầu nữa. 20 Nhưng điều ta trách người, ấy là người còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên-tri, dạy-dỗ và phỉnh-phờ tôi-tớ ta, đặt rồi chúng nó phạm tà-dâm, và ăn thịt cúng thần-tượng."

Tà linh Giê sa bên không luôn luôn hoạt động đâu. Nó có một thời gian ngủ quên và người đó rất tốt đẹp, ngoan ngoãn, dễ thương, thu hút nhiều người theo nó, bị nhiều người lầm tưởng là người tốt, và không ai biết gì về họ hết. Nhưng một khi nó thức dậy rồi thì mọi thứ chung quanh nó sẽ thay đổi, như tất

cả các cửa địa ngục đang mở toang. Kinh khủng một khi nó chuyển từ trạng thái ngủ đến trạng thái biểu hiện. Ai nãy phải thay đổi và bỏ chạy trốn hết. Ai không bỏ chạy là nạn nhân của nó sau đó.

I-NHỮNG ĐẤU HIỆU CHO MỌI NGƯỜI THẦY (9 DẤU HIỆU):

1- MUỐN CAI TRỊ NGƯỜI KHÁC.

Trong giới linh, tà linh Giê-sa-bên sống nhờ thu hút điện lực từ những nạn nhân của họ. Tà linh Giê-Sa-Bên có sức thu hút rất mạnh liệt khi gặp một người lạ, cùng phái hay khác phái. Vì muốn cai trị người khác một cách tuyệt đối theo ý mình muốn cho nên người có tà linh Giê-Sa-Bên tỏ ra rất tốt, làm ra vẻ muốn bảo vệ người khác khi bị hành hại để thu hút cho người đó tưởng rằng mình đang có phước mới gặp được người tốt bụng như vậy. Ai dè khi vô vòng nó rồi thì sẽ nó sẽ cần nuốt không thương xót, làm để mọi cách để cai trị mình một cách trơ trợn cho nên phải có một cách duy nhất là bỏ nó mà chạy thoát thân không nhìn lại phía đằng sau lưng. Nếu ai đã từng bị dính vào tà linh này rồi thì hãy học bài học này suốt cả cuộc đời. Người Việt nam có câu: "Ngọt mật chết ruồi" là vậy. Nếu gặp một người lạ mà cho mình đường mật thì hãy coi chừng bị xụp vào cái bẫy oan uổng. Không có ai thoát ra khỏi được cái bẫy của tà linh Giê-Sa-Bên này nếu không có Chúa Cha bảo vệ họ. Thường thường họ hay ép người khác mắc nợ họ bằng cách cho những món quà nhỏ nhỏ cho họ bị kẹt vào bẫy của họ. Những người này nhận được uy quyền từ quỷ satan làm gì cũng ép buộc người khác làm theo ý mình bằng để mọi cách không muốn cho người khác có quyền tự do. Sống mà muốn cai trị mọi người chung quanh, muốn nắm quyền trên những người chung quanh không bao giờ cho ai quyền tự do lựa chọn và cũng không bao giờ biết cảm ơn người khác.

2-LUÔN LUÔN NÚP DƯỚI BÓNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH KHÁC VÌ MUỐN CHIẾM LẤY DANH TIẾNG CỦA HỌ CHO MÌNH.

Những người bị tà linh Giê-Sa-Bên chiếm hủu thường hay bám vào

những người tin Chúa tốt, hay những người lãnh đạo tốt, biết thương người với mưu đồ phá hoại hay bêu xấu phía sau lưng công việc Chúa tốt của người đó. Họ luôn tìm kiếm những người có danh tiếng tốt về Chúa kết bạn, khen tặng, giúp đỡ làm cho người kia đặt hết lòng tin vào người đó nhưng sau một thời gian ngon con mồi ngon kia sẽ bị xụp ngay vào bẫy bị tê liệt ngay nếu không biết đề cao cảnh giác. Thời gian sẽ cho bạn biết nó lòi đuôi ra vì tánh xác thịt rất lớn như là hạ thấp người lãnh đạo của họ xuống, tìm cách nói xấu sau lưng, đâm chém, vu khống. Nói hành, ham danh, khoe khoang, cho mình là số một, giỏi hơn ai hết trong nhóm họ, làm thầy, không muốn làm trò. Khi mọi người biết được thì liền tránh xa ngay.

3- TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI LÀM RA VẼ SẼT SẼNG ĐẠO CHÚA CHO MỌI NGƯỜI CHÚ Ý CHẤP NHẬN HỌ VÌ HỌ MUỐN TẠO CHO MÌNH MỘT SẼ ĐÔNG THEO PHE LẬP ĐĂNG ĐỒ HỌ ĐỒ SAI KHIÊN.

Họ nói về Chúa hay lắm. Khoe khoang như là người hiểu biết về Chúa rành rẽ để lừa gạt mọi người mà thôi. Thật ra họ che giấu sự gian ác bên trong không cho ai biết đến.

4-PHÍA SAU LƯNG THÌ KÉO NGƯỜI RIÊNG RA ĐÂM CHÉM NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA HỌ TÁCH BIỆT RA MỘT SẼ NGƯỜI ĐỂ NÓI XẤU, ĐÂM THỌT NHIỀU NGƯỜI ĐỂ LẬP CÔNG CHO HỌ THEO PHE MÌNH.

5-ĐÓNG KỊCH HAY LÀM NẠN NHÂN CỦA SỰ BỐT CÔNG.

Không bao giờ chấp nhận mình làm sai điều gì hết. Cứ kiêu ngạo cho mình là đúng trong mọi sự việc. Ai hỏi gì thì nói dối, không nói sự thật, đoán xét, chèn trích người khác. Trù thù những ai chèn đỡ mình, cay đắng không tha thứ cho những ai không thích mình. Hay nói nhiều, than vãn, trách móc, nói xấu người này người kia. Không có lời tốt ra từ miệng người này.

6-TRÁ HÌNH NHƯ LÀ NGƯỜI KHIÊM NHƯỜNG NHƯNG BÊN TRONG KHI RA MẶT THÌ ĐỠY ĐỠY SỰ KIÊU CĂNG, ĐOÁN XÉT, NÓI HÀNH, VU KHỐNG, TRÙ THÙ VÀ CHÉN ĐỠI NHỮNG AI KHÔNG THEO PHE HỌ.

Họ sống trong sự lừa dối và trá hình. Những người quen biết họ

tránh xa họ hốt cho nên họ thường đi tìm người mới để dụ dỗ, kết bạn, như đi săn con mồi ngon cho họ thịt.

7-THƯỜNG KẾT ÁN NGƯỜI KHÁC LÀ CÓ TÀ LINH GIÊ-SA-BÊN ĐÁNH SAI LẠC HƯỚNG MỌI NGƯỜI KHÁC KHÔNG CHÚ Ý ĐẾN CHÍNH HỌ LÀ TÀ LINH GIÊ-SA-BÊN.

Họ đi đến đâu thì kết án người này người nọ cho là quỵ nhạp, bị tà linh Giê-Sa Bên nhạp v.v., đánh lạc hướng mọi người không chú ý đến chính họ đang có tà linh Giê-Sa-Bên.

8-CÓ SỰ THU HÚT NGƯỜI YÊU ĐUỐI BỆNH HOẠN ĐẾN VỚI HỌ ĐỂ GIÚP ĐỠ VÀ KÉO NGƯỜI ĐỨNG VÀ PHE HỌ.

Trong lúc những người yêu đuối, bệnh hoạn đang cần người chăm sóc thì có những người có tà linh Giê-Sa-Bên chạy đến ngay. Họ ra vẻ rất sốt sắng chăm sóc người đang yếu đuối để lập công, cho người đó ra có cảm giác an toàn với người này. Họ làm ra vẻ giáo viên, người bạn tốt, chăm sóc từ vật chất lẫn tinh thần cho người đang yếu đuối. Nhưng một ngày nào đó, họ thay đổi trở nên một người khác, kết án bạn để thử, cô lập bạn, làm bạn rối loạn lên, bạn cảm thấy không an toàn nữa, mệt mỏi, tình cảm kiệt quệ và bạn sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người này. Nếu bạn từ bỏ tất cả vì người này mà không chạy trốn là chính bạn đã bị người đó biến bạn thành người của chúng nó rồi. Đến đến bạn sẽ trở thành công cụ của tà linh Giê sa bên ngay và bạn bắt đầu làm những hành động giống như họ cho những nạn nhân khác giống như bạn.

9-BÔNG TRÁI XÁC THỊT CỦA QUỠ DÙ: ĐỂY DÂM DỤC, DỤC VỌNG, VU KHÔNG, THÙ NGƯỜI LÀNH, LƯỜNG THẦY PHẢN BẠN, ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ

Khi bạn liên hệ với người có tà linh Giê-Sa-Bên trên người khác phái thì bạn sẽ thấy đời sống bạn trong thời gian sau bị mất cá tính, mất giá trị bản thân, cuộc sống bạn có vẻ chững đứt, tình yêu Chúa của bạn không còn nữa, sức mạnh của quẻ quái Giê-sa-bên hút hết nghị lực của bạn làm cho bạn muốn bỏ cuộc và chạy trốn.

Những người đang bị tà linh Giê-sa-bên nhập thường có cái tôi rất to lớn, tánh xác thịt nổi lên nên ích kỷ, thiêu tự tin, hay bị mắc cảm tội lỗi dày xéo tâm linh, rất sợ nói đến Đức Chúa Cha vì họ biết rằng họ không thể đến gần với Chúa Cha được. Họ chỉ cầu mong Chúa huyết Chúa Jesus tha tội cho họ suốt cuộc đời mà thôi.

II-NHỮNG DẤU HIỆU CHO NHỮNG AI CÓ TÀ LINH GIÊ SA BÊN ĐÃ XÂM NHẬP VÀO MÌNH HẸU ĂN NĂN TỰ ĐUỠI TÀ LINH CHO MÌNH:

1-HAY LO SỢ HẸI HỢP, KHÔNG BIẾT LO SỢ ĐIỀU GÌ:

Thường những người này đã là nạn nhân của tà linh Giê-sa-bên lúc trước. Có lẽ đến từ người mẹ, người vợ hay người chồng trong gia đình của họ. Từ từ họ biến dạng và trở nên làm công cụ cho tà linh Giê-sa-bên sau đó. Họ đang sống trong sự hèn hạ, lo sợ bông lung mà không biết lo sợ điều gì?

2- HAY TRỐN TRÁNH NGƯỜI KHÁC

Họ thường cảm thấy mắc cảm tội lỗi hay trốn tránh người khác. Ma quỷ rất sợ bị lộ diện cho nên hay tránh né, không dám nhìn thẳng mặt ai hết. Tự biệt riêng mình ra để tìm con mồi mà chạy đến để tận công. Như sư tử núp trong hang đá nhìn xem con mồi nào yếu đuối mà chạy đến vồ thịt vậy.

3-THƯỜNG HAY MỆT MỎI, ĐUỠI SỨC, KHÔNG CÓ SỨC KHOẺ

Những người bị tà linh Giê-sa-bên thường hay mệt mỏi, đi đứng không có cơ bắp của bắp thịt cứng rắn, rất rệu, chán đời, đi lê lết mệt mỏi. Họ thường hay bệnh hoạn, không có sức khỏe, và thu hút nguồn điện lực từ những con mồi nạn nhân của họ.

4- CÓ NHỮNG Ý NGHĨ DÂM DỤC XẤU XA KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Những người này rất ham dâm dục. Làm mà không biết chán, sống trong tội lỗi xúc phạm đến đến thờ của Đức Chúa Trời. Họ bị ma quỷ làm cho đui mù không có ý nghĩ là phạm tội với Chúa vì đang che giấu tưởng là Chúa không thấy những hành động của họ. Họ thường theo thuyết tin lành siêu ân đến cho rằng tin Chúa

một lần là đủ cả. Có tội không cần phải ăn năn cũng sẽ được cứu rỗi.

5- THƯỜNG HAY BỊ BỆNH KÉO DÀI RẤT LÂU, THIẾU SỨC KHỎE.

Những người này thường hay bị bệnh kéo dài rất lâu, khó mà lại sức vì thân thể đang bị tà linh Giê-sa-bên đang chi phối hủu mà không hay biết.

6-THƯỜNG GẶP NHIỀU ĐIỀU KHÔNG MAY XÃY RA (TAI NẠN, LÀM HƯ HỎNG ĐÓNG GÌ MÌNH ĐỤNG ĐỔNG, LÀM ĂN THUA LỖ, KHÔNG THÀNH CÔNG V.V.)

7-THƯỜNG TIÊN ĐOÁN NHỮNG SỰ VIỆC XÃY RA CHO NGƯỜI KHÁC NHƯ LÀ TIÊN TRI NHƯNG THUỘC VỀ MA QUỴ.

Người này cho rằng họ có thiên thông đến từ Chúa cho họ có sự khôn ngoan hơn người khác biết những điều đang xảy ra chung quanh họ trên những người khác. Nhưng chính họ thì toàn là gặp những chuyện xui xẻo không may mắn xảy ra vì ma quỷ đến để cướp giật và huỷ diệt trên đời sống của họ.

III-CHÚA CÓ MỘT ĐƯỜNG CHO NHỮNG AI ĐANG LÀ NẠN NHÂN CỦA TÀ LINH GIÊ-SA-BÊN HAY LÀ BẠN ĐANG LÀM CÔNG CỤ CHO NÓ ĐƯỢC RA KHỎI:

Hãy quỳ gối xuống ĂN NĂN LÀM THEO CÁCH NĂM NGÓN TAY CÁCH THẬT LÒNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC CHA GIỚI PHÓNG RA KHỎI TÀ LINH GIÊ SA BÊN NÀY.

1-NGÓN CÁI: Chấp nhận mình là tội nhân xứng đáng bị kết án tội hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội

này:_____ . 2- NGÓN TRẪU: Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội _____ của mình trên thập tự giá để tội cho mình rỗi

3- NGÓN GIỮA: Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lỗi này _____ cho mình và Cha không nhìn thấy tội lỗi này của mình nữa

4- NGÓN CHỮA: Khước từ tội lỗi, hứa với Chúa là bạn sẽ không làm những tội lỗi như thế nữa, quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.

5- NGÓN ÚT: Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH _____

HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NÀY, HÃY CÚT NGAY! Amen!

Nó rất hung dữ, trước khi xuất ra quỳ phá mạnh lồm, giết người té ngã hay làm gì cho người đó sợ không dám đuổi nó đi. Không nên sợ vì đã có Cha bõo vệ rồi. Cảm tạ ơn Cha.

Tà linh Giê-sa-bên là loại quỳ dữ, độn độn cướp giết và huỷ diệt hội thánh của Chúa, huỷ diệt gia đình, huỷ diệt cơ sở thương mại nếu chúng nó nhập phá người nào thì chỉ có Chúa mới giết phóng được người đó ra khỏi vòng tay của quỳ dữ này mà thôi. Nhưng Chúa cũng ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để tránh được chúng nó. Tôi không thể chỉ dạy cho bạn tất cả mọi thứ, nhưng đây là một số điều mà tôi đã cập độn. Hy vọng bạn nhận ra ngay tà linh Giê-Sa-Bên và tránh xa nó trước khi quá trễ. Amen!

(Viết bởi sợ bày tỏ của Chúa Cha, soi sáng bởi Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

HÃY TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Bài số 12)

NHỮNG BÀI VIẾT LÀM TĂNG TRƯỞNG ĐỜI SỐNG TÂM LINH:

HÃY TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Bài số 12)

Mời các bạn đọc những câu Kinh Thánh nói về sự bình an của Đức Chúa Trời dưới đây: