

Vietnamese Faith Baptist Church Charlotte – Mục Sư Chương Thanh H_oi

*Vietnamese Faith Baptist Church Charlotte – Mục
Sư Chương Thanh H_oi*

Tại Sao Tôi Giận | Why I Went Off | Pastor Steven Furtick

*Tại Sao Tôi Giận | Why I Went Off | Pastor
Steven Furtick*

NGUYEN DANH CHUA LUON DUOC TON CAO

NGUYEN DANH CHUA LUON DUOC TON CAO

Album Thánh Ca – Danh Của Chúa
Danh Chúa Giêsu | Thánh Ca Tin Lành

Danh yêu quý

Vinh Thay Danh Jesus

Trong danh Chúa Jesus (In Jesus' Name)

Cao sang thay danh Giê-xu – What a beautiful name

Ton Vinh Chua Toi

NGỢI KHEN ĐẲNG QUÂN LÂM MUÔN ĐỜI

Chúa Đáng Ngợi

Jesus muôn đời

Ngợi Danh Giê-hô-va (Ca Đoàn HTBTADV N 2009)

TRONG DANH CUA CHUA GIEXU

CỨU CHÚA SIÊU VIỆT

Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay!

Album Thánh Ca – Huyết Của Christ

Ngợi Khen Dòng Huyết

Quyền Trong Huyết Jêsus

Huyết Chín Con Bôi Sạch Lòng

Huyết Chúa Mưu Nhiệm

Dong Huyet Tha Toi

DANH CHÚA JESUS

DANH CHÚA JESUS

Bạn Có Thực Sự Là Cơ Đốc Nhân?

Bạn Có Thực Sự Là Cơ Đốc Nhân?



“Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.” – Giăng 15:5

Có bao nhiêu người là Cơ Đốc nhân mà bạn biết, nhưng họ chưa thực sự sống cho Đấng Christ? Chúng ta đều biết, và câu nguyện vọng chúng ta không giống như họ. Mỗi khi được hỏi về tôn giáo đang theo, họ xưng mình là Cơ Đốc nhân, nhưng khi bạn tra xem cuộc sống của họ thì có rất ít bằng chứng về điều này.

Một cuộc thăm dò ý kiến của ABC News cho thấy có khoảng 83% người Mỹ tự nhận họ là Cơ Đốc nhân. Đó thực sự là một con số đáng kinh ngạc. Nhưng khi cân nhắc các vấn đề đang tồn tại của nước Mỹ như nghèo đói, xung đột sắc tộc, sự phân chia chính trị, tị nạn ly hôn hay việc mang thai ngoài ý muốn và nhiều điều khác nữa, thì rất đáng xem xét lại việc có tới 8/10 người Mỹ nói rằng họ là Cơ Đốc nhân. Liệu điều này có thật?

Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa tội lỗi khi biết về Đức Chúa Trời nhưng lại không thực sự yêu Ngài. Nhiều người

có thể chia sẻ lại những điều họ được nghe về Chúa, hoặc học cách lớn lên. Người ta có thể nói về một Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, yêu thương, nhân từ, hoặc bất cứ phẩm tính tốt đẹp nào khác; nhưng có bao nhiêu người trong số đó thực sự yêu mến Chúa? Có bao nhiêu người trong số 83% người Mỹ nhận mình là Cơ Đốc nhân có lòng yêu mến Đấng Christ? Có bao nhiêu người thực sự yêu Chúa Giê-xu?

Chúng nhân của mọi tương giao và tình yêu thương

Trong sách Ma-thi-ơ 7, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rõ đây thực sự là một vẩn độn. Trong các câu 15-20, khi Chúa Giê-xu đang gõn kết lại Bài giảng trên núi, Ngài cảnh báo những người xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng lại không kết quả giảng như những gì họ đã xưng nhận. Nếu cây lành thì sinh trái lành; còn cây độc thì sinh trái độc. Bạn sẽ nhận thấy ai là Cơ Đốc nhân thực sự qua bông trái của họ. Điều này được cũng được viết trong Lu-ca 6. Đó là Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy rõ rằng xem quẻ thì biết cây. Không ai hái trái về nơi bụi gai, hay là trái nho nơi bụi tật lê. Dù là loại cây nào đi nữa thì cũng sẽ thấy rõ loại trái nó sinh. Cũng giảng như vậy, Cơ Đốc nhân chân thật cũng sẽ sinh bông trái chân thật. Đó mới chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đang thực sự sống trong Đấng Christ.

Một trong những điều tuyệt vời nhất là khát khao được ở trong mọi tương giao với Chúa, chúng ta muốn gần Ngài hơn. Một loại bông trái nữa đó là sống đời sống bày tỏ sự vui mừng. Khi chúng ta bước đi trong mọi tương giao với Ngài, chúng ta sẽ được kinh nghiệm niềm hoan lạc và điều vui sướng vô cùng (Thi Thiên 16:11, Giăng 15:11). Một bông trái khác đó là chúng ta bày tỏ lòng yêu mến Đấng Christ. Chúng ta nhận biết Ngài như một kho báu quý giá hơn tất cả, đáng để chúng ta đánh đổi mọi thứ để có được (Ma-thi-ơ 13:44, Phi-líp 3: 7-9)

Khi bạn nhìn vào nước Mỹ, bạn có thấy 83% người nhận họ là Cơ Đốc nhân tràn đầy những bông trái đó? Bạn có thấy được

tình yêu của họ với Đấng Christ, lòng đầy vui mừng, hay sự tha thiết trong mỗi thông công với Ngài? Không, bạn không hiểu những điều này. Đó là bởi chúng ta khiến Cơ Đốc giáo thiêu đi tình yêu đối với Chúa và nhiều hơn kiến thức về Ngài.

Chúng nhân của Phúc Âm

Một lần nữa, trong Ma-thi-ơ 7:21-23, qua ẩn dụ về cây và trái, Đức Chúa Giê-xu tiếp tục giảng giải về Ngày Cuối Cùng sẽ có rất nhiều người nói với Ngài rằng họ tin Ngài (“Lạy Chúa, Lạy Chúa”) và kể công rằng (“Chúng con đã chong từng...”), nhưng họ chững lại ở mức độ biết Chúa mà thôi. Người được hứa Vương quốc Đức Chúa Trời là người biết Chúa và được Ngài biết mình.

Chỉ có niềm tin và hành động không thôi không thể cứu chúng ta khỏi sự chết. Thật không may, chúng ta thường coi hai điều này là “phúc âm” trong Hội Thánh: “Tin đúng niềm tin, và bạn sẽ được cứu. Hãy cư xử đẹp và sống tốt, bạn sẽ được cứu.”

Nhưng những điều đó là sai. Vấn đề là niềm tin và hành động phải được đặt đúng nơi, đúng hoàn cảnh. Đức tin rất quan trọng bởi chúng ta không có quyền tự do tạo nên ý tưởng của Đức Chúa Trời và lập ra những phiên bản đạo đức. Hành động là quan trọng bởi hành động là minh chứng cho thấy chúng ta là loại cây nào. Đó là bông trái của sự cứu rỗi, không phải gốc rễ.

Vậy, đâu là gốc rễ của Phúc Âm? Chúa Giê-xu đến thế gian để trả món nợ mà chúng ta không thể trả. Ngài chết thế cho chúng ta trên cây thập tự và ba ngày sau Ngài đã sống lại. Tội lỗi của chúng ta được chuộc vì huyết Ngài đã đổ ra. Ngài đã ứng cạm chén phẫn nộ của Đức Chúa Trời trên đống Gô-gô-tha. Chúng ta trở thành những người được nhận tình yêu và ân điển tuyệt vời này khi được nghe về Tin lành của Ngài, Đức Thánh Linh mở mắt để chúng ta nhận biết Ngài và đặt niềm tin duy nơi

Đức Chúa Giê-xu Christ.

Điều này không chỉ cho chúng ta có sự hiệp một trong thân thể của Đức Chúa Trời (thay đổi địa vị), mà còn có được sự thông công với Ngài (thay đổi mọi quan hệ). Bông trái của một Cơ Đốc nhân không phải việc bạn tin vào Kinh Thánh – bởi ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy (Gia-cơ 2:19). Nhưng một Cơ Đốc nhân thực sự sẽ sống bày tỏ ra bông trái của sự yêu mến Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu chuộc chúng ta và bày tỏ niềm vui mừng mà chỉ khi bước đi với Chúa chúng ta mới có được.

Bông trái nói lên lẽ thật

Thomas Watson đã từng viết: “Kiến thức mà không được áp dụng sẽ chỉ dẫn người ta xuống địa ngục”. Ngày nay, có rất nhiều người xưng nhận là Cơ Đốc nhân, nhưng đời sống của họ lại không hề kết quả, vì xem trái biết cây.

Liệu bạn và tôi có đang sống bày tỏ bông trái của một Cơ Đốc nhân thực sự?

1. Khi bạn thấy mình chưa thực sự kết quả, hãy đến gần Chúa. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ lòng thương xót với bạn, và nài xin ân điển của Chúa làm việc trên tâm lòng của bạn.

2. Hãy ở trong Chúa luôn luôn, ở trong mọi tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Tìm kiếm Ngài mỗi ngày. Bởi ai cứ ở trong Ngài, và Ngài trong người ấy thì sinh ra nhiều quả (Giăng 15:4-5)

Theo: hoithanhha noi.com / UnlockingTheBible.org

Hơn Cả Sự Bận Rộn

Hơn Cả Sự Bận Rộn

Chúng ta dành ra một ngày nghỉ ngơi không phải vì bị ép buộc, nhưng là bởi mong ước lớn hơn để ngừng lại, để ghi nhớ, để nhìn về phía trước và để thờ phượng. Việc công bố rằng chúng ta lựa chọn tận hưởng sự tự do là một thông điệp cần thiết tới những ai đang phải làm nô lệ cho những bận rộn và cảm thấy họ không thể thoát khỏi điếu này.

Tiếng than của con người thời đại này là “Bận”

Dạo này bạn thế nào? “Bận.”

Công việc của bạn sao rồi? “Ôi bận lắm.”

Bọn trẻ dạo này sao rồi? “Chúng quá bận rộn. Tôi thấy mình chỉ như một tài xế taxi vậy.”

Hôm nay đi mua sắm thế nào? “Quá bận luôn.”

Giúp mình một chút được không? “Tớ đang bận mọt rồi.”

Sự bận rộn của cuộc sống đầy Chúa ra ngoài là rất dễ khi bạn như béc hĩa. Rất nhiều người trong chúng ta kêu khóc tìm cách xử lý sự bận rộn trước khi nó xảy ra. Tuy nhiên, kỳ vọng bất kịp mọi thứ lại cứ thế leo thang, nào là Facebook, Twitter, SnapChat, Instagram, Netflix và phần còn lại nữa. Tất cả chúng ta đều dễ rơi vào kỳ vọng rằng chúng ta luôn sẵn sàng, nhận thức được mọi thứ đang xảy ra, và có khả năng đạt được bất cứ điếu gì. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đòi hỏi được toàn tài, toàn tri, toàn năng này đặt áp lực lên tất cả chúng ta.

Lại thêm một vài nguyên liệu khác – thiếu ngủ, thói quen ăn uống kém, nghiện cà phê hay lối sống thụ động – thế là chúng ta có một công thức hoàn hảo cho một cuộc sống bận rộn đầy lo lắng.

Nhưng mỗi chúng ta, nếu muốn, đều là bầy trung trong căn bầy của chính mình. Chúng ta có thể chọn nghĩ lại về các thành phần chúng ta đang trộn vào cuộc sống, nó khiến chúng ta cảm thấy căng kinh và căng thẳng hơn là được nuôi dưỡng và duy trì. Nhịp sống hối hả này là do chúng ta tạo nên, ít nhất là theo vài khía cạnh nào đó. Cũng như những người đang theo chế độ ăn kiêng độc, chúng ta cũng có thể lưu ý đến việc kỹ thuật sống và cân nhắc lại chúng ta cần bao nhiêu trong cuộc sống.

Nỗ lực vô ích để giữ vững bản thân bằng sức riêng của mình không phải điều gì mới. Thời đại kỹ thuật sống đơn giản là mang đến những biểu hiện mới của sự cám dỗ từ thời xưa để chiếm lấy vai trò của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Nhưng để chống lại sự cám dỗ lâu đời này, Chúa đưa ra một cách đáp trả cũng lâu đời như vậy: Đi đâu sẽ xảy ra với thế giới chuyển đổi liên tục của chúng ta nếu những con người đã đến với Chúa Giê-xu để tìm sự an nghỉ (Ma-thi-ơ 11:28) thường thường dành ra một ngày nghỉ ngơi, ra khỏi sự phân tâm, công việc và những bận rộn? Thói quen hàng tuần này sẽ đem lại điều gì cho thế giới mà chúng ta tìm thấy bản thân mình – một thế giới đang không ngừng tìm kiếm sự bình an giữa những bận rộn?

1. Dành ra một ngày nghỉ ngơi hàng tuần là dấu hiệu cho thấy chúng ta khao khát Chúa

Việc chọn ra một ngày mỗi tuần để dừng lại những nỗ lực và tập trung vào Đức Chúa Trời cho thấy rằng chúng ta khao khát Chúa vượt trên mọi hoàn cảnh, phần thưởng, sự thăng tiến trong công việc, những thành tựu và mọi điều khác khiến chúng ta phân tâm khi Đấng chúng ta yêu thương.

Việc không dành thời gian cho người chúng ta yêu thương khi có cơ hội là một dấu hiệu chắc chắn rằng khao khát được ở bên họ, để cùng nhau ôn lại những ngày tốt đẹp trong quá khứ và cùng hướng đến tương lai đã giảm bớt. Khi chúng ta có ý định dành ra một ngày trong tuần để tập chú vào Chúa, như

dân giao ước của Chúa khi xưa được truyền lệnh (Xuất Ai Cập Ký 16:23, 25), chúng ta ghi tín hiệu tới thế giới này rằng tâm lòng chúng ta thuộc về Ngài. Việc trân trọng một ngày nghỉ ngơi và thờ phượng cho người ta biết tâm lòng chúng ta đặt ở nơi đâu.

2. Dành ra một ngày nghỉ ngơi hàng tuần là dấu hiệu chúng ta tin cậy nơi Chúa

Việc chọn ra một ngày trong tuần để gác lại những nỗ lực tại cũng như chuần bị cho tương lai cho thấy rằng chúng ta tin cậy Chúa rằng sự chu cấp của Ngài cho hiện tại là đủ cả và lời hứa cho tương lai là chắc chắn. Khi chúng ta có sự nghỉ ngơi hàng tuần, chúng ta đứng cùng một phía với những thánh đồ giao ước khi xưa, họ tin Chúa sẽ chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết (Xuất Ai Cập Ký 16:22-30). Chúng ta đứng cùng phía với Chúa Giê-xu, người đã từ chối mọi nỗ lực của ma quỷ khi nó thuyết phục Ngài nhìn vào nhu cầu của mình, khi Chúa nói rằng chúng ta sống chung phải chờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:4)

Chúng ta sống với sự công chính như những người cầu nguyện rằng “Xin cho chúng con được ăn được ngày” (Ma-thi-ơ 6:11), và tin rằng Chúa sẽ làm điều đó. Là những tạo vật hữu hạn, chúng ta công bố niềm tin vào nguồn lực của Đấng Sáng Tạo Vô Hạn, là Đấng ban cho chúng ta mọi ơn phước (Ê-phê-sô 1:3, 1 Ti-mô-thê 6:17). Khi chúng ta cam kết tận hưởng một ngày nghỉ ngơi trong cuộc sống đầy bận bịu (Xuất Ai Cập Ký 34:21), chúng ta công bố niềm tin của mình nơi Chúa một cách mạnh mẽ hơn.

3. Dành ra một ngày nghỉ ngơi hàng tuần công bố thêm quyền tối cao của Đấng Christ

Dành ra một ngày trong tuần để nói lên tâm lòng khi những thành tựu của bản thân giúp chúng ta dọn ra một không gian trống sạch sẽ để nhắc nhở nhau về thành tựu của Đấng Christ. Mọi

điều chúng ta không làm được, ngay cả khi đã cố gắng không ngừng, thì Đấng Christ đã làm rồi. Trong sự nghỉ ngơi, chúng ta công bố rằng Ngài đã làm trọn mọi yêu cầu qua sự vâng phục tuyệt đối với Đức Chúa Cha (Rô-ma 8:3-4). Chúng ta khẳng định rằng Ngài ban cho chúng ta sự an nghỉ thật mà những hoạt động gì trí hay gì óc ngò dài không thể đem lại (Ma-thi-ơ 11:28-30)

Vì những ai chết trong Chúa sẽ được nghỉ ngơi khỏi những khốn khổ của mình (Khởi Huyền 14:13), việc nghỉ ngơi một ngày trong tuần giúp chúng ta ghi nhớ và chuẩn bị cho tương lai đó, là khi nghe đấng danh Chúa Giê-xu, mọi đấng gì đấng phải quỳ xuống và mọi lưỡi đấng phải xưng nhận Ngài là Chúa (Phi-líp 2:10-11). Chúng ta công bố rằng ước vọng của chúng ta lớn hơn nhiều sự thăng tiến trong sự nghiệp, sự nâng cao vị thế hay hoàn thành các công việc trên đất này – đó là đấng danh Chúa Giê-xu được biết đấng.

4. Dành ra một ngày nghỉ ngơi hàng tuần công bố sự tự do của chúng ta

Việc gì phóng một ngày trong tuần khỏi sự chèn ép của hàng tá việc khốn khổ và danh sách việc cần làm không bao giờ dứt nhắc nhở chúng ta và những người xung quanh rằng chúng ta không còn là nô lệ. Những người đấng tiên đấng được truy đấng dạy nghỉ một ngày trong bảy ngày đấng được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã cứu họ khỏi ách nô lệ Ai Cập (Phục Truy đấng 5:15). Nhưng với dân Y-sơ-ra-ên – và với chúng ta – sự cứu chuộc khỏi ách nô lệ thuộc thế là bức tranh vẽ sự tự do lớn hơn: thoát khỏi tội lỗi và sự chết (Rô-ma 6:15-23). Chúng ta thấy rõ ràng hơn dân sự Y-sơ-ra-ên rằng chúng ta “đấng được gọi đấng hưởng tự do” (Ga-la-ti 5:13), và đó là lý do lớn hơn cả đấng chúng ta ghi nhớ và tuân giữ.

Chúng ta dành ra một ngày nghỉ ngơi không phải vì bị ép buộc, nhưng là bởi mong ước lớn hơn đấng ngừng lại, đấng ghi nhớ, đấng nhìn về phía trước và đấng thờ phượng. Việc công bố rằng chúng ta lựa chọn tận hưởng sự tự do là một thông điệp

còn thiết tới những ai đang phải làm nô lệ cho những bận rộn và cảm thấy họ không thể thoát khỏi điếu này.

Chiến lược đơn giản để truyền giáo tốt hơn

Chiến lược đơn giản để truyền giáo tốt hơn

Đã được tăng trưởng trong sự truyền giáo trung tín trong năm nay, chúng ta không nhất thiết phải tham dự nhiều hơn những buổi hội thảo hay làm chệch những kỹ thuật phức tạp. Theo kinh nghiệm của tôi, ba mục tiêu đơn giản sau đây – cụ thể nguyên có chệch đích, hiện diện giữa vòng người chưa tin Chúa, và nói như một Cơ Đốc nhân – có thể giúp chúng ta phát triển.

Cuộc sống của chúng ta được chú ý bởi sự truyền giáo trung tín như thế nào?

Ngay cả việc đặt ra câu hỏi đó thôi cũng có thể tạo nên cảm giác có tội trong nhiều người chúng ta, bởi chúng ta thường cảm thấy mình thất bại. Tôi hiểu điếu này. Tôi là một mục sư, nhưng tôi cũng chưa phải là một người truyền giáo tốt. Tuy nhiên, tôi muốn thay đổi. Năm nay tôi muốn nuôi dưỡng đức tin nơi Chúa nhiều hơn để tăng trưởng trong truyền giáo bởi tôi muốn vinh hiển Đức Chúa Trời được biết đến và những người hư mất có được sự vui mừng đời đời trong Ngài. Bạn cũng vậy phải không? Tôi chắc chắn là vậy mà.

Cũng như bất kỳ lĩnh vực nào khác trong đời sống, bước đầu

tiên đ̄ tăng tr̄ng là lên k̄ hoạch. Th̄t bại trong việc lên k̄ hoạch là lên k̄ hoạch đ̄ th̄t bại, ph̄i không nào? Đây là k̄ hoạch r̄t đ̄n gīn c̄a tôi, nó không đ̄m b̄o cho việc người chưa tin Chúa tr̄ thành môn đ̄ Ngài, nhưng nó ch̄c ch̄n sẽ nuôi dưỡng sự trung tín: c̄u nguyện, hiện diện, và bày t̄ như một Cơ Đ̄c nhân.

1. C̄u nguyện cho người cụ th̄

Đ̄u tiên, chúng ta c̄n c̄u nguyện đ̄ họ được cứu. Ch̄ có Chúa mới có th̄ khīn những người đã ch̄t v̄ thuộc linh s̄ng lại trong chúng ta. Chúng ta tìm kīm đīu gì nơi Chúa ngày qua ngày? Lời Chúa nói với chúng ta “Anh em không có gì c̄ vì anh em không c̄u xin” (Gia-cơ 4:2). Tăng tr̄ng trong sự truȳn giáo trung tín b̄t đ̄u từ việc c̄u h̄i Chúa nhīu hơn.

Vậy nên hãy b̄t đ̄u một k̄ hoạch c̄u nguyện cho truȳn giáo. Với gia đình chúng tôi, chúng tôi có khōng thời gian nhóm lại vài phút trước khi đi nḡ, đ̄ cùng đọc Kinh Thánh và c̄u nguyện. Không quá màu mè. Đôi khi chúng tôi b̄ lỡ nó, nhưng chúng tôi thực hiện cách khá thường xuyên. Khi chuȳn đ̄n nơi này 5 năm trước, gia đình chúng tôi b̄t đ̄u c̄u nguyện thường xuyên đ̄ Chúa giúp chúng tôi gīng Tin Lành và môn đ̄ hóa những người hàng xóm. Mọi sự không x̄y ra nhanh, nhưng chúng tôi th̄y được những việc lạ lùng Chúa làm, chính là sự đáp lời trực tīp cho lời c̄u nguyện c̄a chúng tôi.

Một k̄ hoạch c̄u nguyện có th̄ (và nên) đ̄n gīn. Đó có th̄ là một t̄m gīy nh̄c nh̄ trong Kinh Thánh, hình n̄n điện thoại, hay câu Kinh Thánh mà bạn nhớ. Bạn có th̄ bước qua nhà hàng xóm khōng mười phút m̄i ngày và c̄u xin Chúa cứu linh h̄n họ. Có th̄ là những con s̄ cụ th̄, nhưng m̄u ch̄t là c̄n đ̄n gīn, có c̄u trúc và có ch̄ đích cho những người cụ th̄. Đây là đīm xūt phát c̄a chúng ta.

2. Dành thời gian với người khác

Thứ hai, chúng ta c̄n hiện diện trong đời s̄ng người khác.

Điều này có nghĩa là gì vậy? Nó không có nghĩa là: bạn lái xe vào ga-ra hàng ngày sau khi tan làm và hiếm khi xuất hiện bên ngoài; hay việc bạn tránh tiếp xúc trò chuyện với các bậc phụ huynh khác trong buổi họp ngoại khóa của các con; cũng không phải việc bạn rất ít tham gia vào các hoạt động của cộng đồng.

Thay vào đó, hiện diện có nghĩa là có chủ đích đến gặp người chưa tin Chúa. Điều này khác biệt với mỗi một chúng ta, tùy thuộc vào ân tứ và hoàn cảnh cụ thể, nên chúng ta cần hiểu bản thân (và cầu nguyện) để biết việc hiện diện giữa vòng người ngoài như thế nào trong tầm ảnh hưởng của chúng ta.

Nhiều người trong chúng ta, dù đồng ý với điều này, nhưng lại phải tranh chấp khi thực hiện. Nhưng một lần nữa, hãy bắt đầu thật đơn giản: lòng hiếu khách đơn sơ. Trong nền văn hóa ngày nay, con người dường như ít tin tưởng Hội Thánh hơn, nên rất có thể họ sẽ không xuất hiện trong buổi nhóm ngày Chủ Nhật. Nhưng hầu hết mọi người sẽ đến cùng dùng bữa với chúng ta. Tôi thường kể với các tín hữu trong Hội Thánh rằng, nói theo cách của con người, thì cái bàn có thể là nơi quyên lực nhất cho việc truyền giáo trong thế kỷ 21.

Khi chúng tôi mới chuyển đến nơi này, những người hàng xóm rất ít khi dành thời gian cùng nhau. Vậy nên chúng tôi đã quyết định sẽ tổ chức Giáng Sinh tại nhà, không quá tráng lệ, chỉ là một chút đồ uống và đồ tráng miệng. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi số lượng người đến tham gia, trong khi chúng tôi biết rất ít người trong số họ. Tất cả mọi người đã có khoảng thời gian tuyệt vời.

Nên đầu tiên chúng ta cầu nguyện không thôi, và rồi tìm kiếm và hiện diện giữa vòng người ngoài để thấy cách Chúa đáp lời cầu nguyện thế nào.

3. Nói như một Cơ Đốc nhân

Cuối cùng, chúng ta cần bày tỏ bản thân là Cơ Đốc nhân. Điều này có nghĩa là gì? Nó đơn giản là việc chúng ta sẵn lòng

nói chuyện như một Cơ Đốc nhân. Chúng ta không giấu đức tin của mình khi cơ hội đến để bày tỏ lẽ thật như cách Chúa đã định nghĩa. Chúng ta mở môi miệng và nói như một sứ giả của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 5:18-21), kết nối đức tin với thế giới thật, dù chỉ để cuộc trò chuyện có là gì.

Ví dụ như, vài tháng trước công khai bàn tán vụ vụ xói sủng kinh hoàng ở Las Vegas. Nếu chỉ để được người ngoài nhìn đến, chúng ta có thể nói điếu gì đó như là, “Là một Cơ Đốc nhân, tôi biết ơn vì có Đức Chúa Trời của công lý, là Đấng chắc chắn rằng sẽ không có sự bất công nào không bị kết tội.”

Bạn có thể nhận thấy rằng tôi đã không đưa thông điệp của giáo lý Phúc Âm lên thiếp vào đây, nhưng tôi đã nói về lẽ thật trong Kinh Thánh. Tôi đang bày tỏ bản thân là Cơ Đốc nhân. Và khi tôi kiên định luyện tập như thế này, nó sẽ đưa đến những cơ hội để bày tỏ Phúc Âm một cách rõ ràng – như việc công lý của Chúa là như thế nào, điếu gì đó có ý nghĩa gì với chúng ta, và thập tự giá có vai trò gì trong vấn đề này.

Trong quá khứ, tôi đã từng cố gắng đưa tất cả mọi lẽ thật lịch sử về cuộc đời Chúa Giê-xu đến sự chết và sự phục sinh của Ngài vào cuộc trò chuyện với người ngoài. Nhưng tôi học được rằng cứ đơn giản bày tỏ tôi là Cơ Đốc nhân – nói chuyện về bất cứ điếu gì thay vì cố gắng nói tất cả mọi thứ – thường giúp tôi chia sẻ đức tin một cách tự nhiên hơn.

Truy cập giáo 101

Nếu bạn cũng như tôi và các tín hữu trong Hội Thánh của chúng tôi, khi nghĩ về chuyện này bạn có thể thấy nó không thật đáng. “Tôi không biết liệu tôi có thể diễn đạt rõ ràng sự cáo trách trong hoàn cảnh như thế này hay không.” Không sao cả! Hãy cứ bắt đầu từ nơi hiện tại và xây dựng từ đó. Đó là về việc chúng ta học hỏi, học cách vượt qua nỗi sợ và tin cậy Chúa.

Bày tỏ bản thân chúng ta là Cơ Đốc nhân có ảnh hưởng tốt đến

việc giúp chúng ta đào sâu hơn vào Kinh Thánh, nhận được nhiều hơn từ bài giảng ngày Chúa Nhật, nhiều hơn trong nhóm nhỏ, đọc những cuốn sách bài linh tốt (như cuốn Giáo lý Cơ Đốc của John Stott), 3 đến 4 lần một năm để trang bị tâm trí trong cách nhìn thế giới của Cơ Đốc nhân.

Đã được tăng trưởng trong sự truyền giáo trung tín trong năm nay, chúng ta không nhất thiết phải tham dự nhiều hơn những buổi hội thảo hay làm chỉ những kỹ thuật phức tạp. Theo kinh nghiệm của tôi, ba mục tiêu đơn giản sau đây – cụ thể, có chủ đích, hiện diện giữa vòng người chưa tin Chúa, và nói như một Cơ Đốc nhân – có thể giúp chúng ta phát triển.

Theo: HộiThánhHàNội/DerisingGod

Thánh Ca 509: Ngày Giờ Qua

Thánh Ca 509: Ngày Giờ Qua

DÀNH THỜI GIỜ □ VỚI CHÚA

1. [W Lee_DanhThiGioVoiChua](#)

DÀNH THỜI GIỜ □ VỚI CHÚA

Trong quyển sách của Andrew Murray bàn về sự cầu nguyện, ông thuật lại câu chuyện vị chủ tọa một hội đồng mục sư đã nêu lên trước hội đồng một câu hỏi như sau: “Ai trong quý vị ở đây cầu nguyện ba mươi phút mỗi ngày, xin đưa tay lên”. Trong tất cả số người tham dự, chỉ có một cánh tay đưa lên! Không đản, vị chủ tọa yêu cầu tất cả những ai cầu nguyện mười lăm phút một ngày đưa tay lên. Phân nửa số người tham dự đưa tay lên. Khi ông hỏi ai cầu nguyện năm phút mỗi ngày, thì số người còn lại đưa tay lên. Đó không phải là tình trạng giữa vòng chúng ta ngày nay sao? Tất cả chúng ta cần tự hỏi chính mình câu hỏi này: “Mỗi ngày tôi dành bao nhiêu thì giờ với Chúa?” Nhu cầu quan trọng nhất giữa vòng các Cơ Đốc nhân ngày nay là dành thì giờ mỗi ngày đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trong sự hiện diện của Chúa.

Trong lãnh vực thuộc linh, hằng ngày chúng ta cần dành thì giờ ăn uống để nuôi dưỡng thân thể. Chúng ta cần dành nhiều thì giờ hơn biết bao để được nuôi dưỡng về mặt thuộc linh bằng cách ăn những thức ăn thuộc linh. Theo tình trạng hiện nay hầu như mọi Cơ Đốc nhân đều biết cách nghiên cứu, học thuộc lòng, suy gẫm và tra xem Kinh Thánh để có được kiến thức, nhưng rất ít người biết cách đản với Lời Đức Chúa Trời để vui hưởng Chúa và tiếp nhận sự nuôi dưỡng thuộc linh.

Là những người có Đức Chúa Trời sống bên trong mình, chúng ta cần dành riêng một ít thì giờ mỗi ngày đản với Lời Đức Chúa Trời để vui hưởng Ngài, nuôi mình nơi Ngài và tiếp nhận sự nuôi dưỡng thuộc linh. Qua kinh nghiệm và lời chứng của nhiều người, rõ ràng mỗi ngày chúng ta cần dành ít nhất ba mươi phút với Chúa để tiếp xúc với Ngài và được Ngài làm cho mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này chúng ta cần đọc và cầu nguyện, và việc đó không thể thực hiện đầy đủ trong mười phút. Cần có thời gian lâu hơn để đọc và cầu nguyện cách đúng đản. Thậm chí nửa giờ đọc và cầu nguyện còn quá ngắn ngủi, nhưng chắc chắn chúng ta có thể dành nửa giờ với Chúa mỗi ngày để đọc-cầu nguyện Lời Ngài, và thì giờ tốt nhất để đọc-cầu nguyện là vào buổi sáng.

Trong ba mươi phút này chúng ta phải quên đi kiến thức, bài giảng, phong trào hay công tác v.v... Chúng ta phải quên mọi điều này đi và hoàn toàn chú tâm vào việc dành thì giờ trong sự hiện diện của Chúa cách đúng đắn và đầy đủ. Là con cái của Đức Chúa Trời, đây là kinh nghiệm đầu tiên và chính yếu mà mọi Cơ Đốc nhân cần bước vào hằng ngày. Ít nhất trong ba mươi phút mỗi ngày, chúng ta phải học tập không sử dụng tâm trí quá nhiều, nhưng đơn giản vận dụng linh mình trong việc đọc-câu nguyện. Cơ Đốc nhân nào không dành được ba mươi phút mỗi ngày để trong sự hiện diện của Chúa thì không thể khỏe mạnh hay thuộc linh cách đúng đắn được. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Có người nào không ăn uống mỗi ngày mà khỏe mạnh được không?

Nếu chúng ta thực hành điều này một thời gian, Chúa sẽ hành động và làm cho chúng ta thay đổi nhiều về bên trong. Chúng ta sẽ kinh nghiệm Đấng Christ sâu xa hơn và cuối cùng chúng ta sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ trên những người khác. Toàn bộ tình trạng giữa vòng chúng ta sẽ thay đổi tận gốc rễ, không nhờ sự dạy dỗ, nghiên cứu và khuyên bảo, nhưng nhờ tiếp xúc với Chúa.

Chúng ta phải trả giá để dành thì giờ với Chúa hầu được tăng trưởng về mặt thuộc linh. Mỗi sáng chúng ta không được yêu thích những giây phút nằm ngái ngủ thật lâu trên giường. Anh Watchman Nee từng bảo rằng nếu yêu quý cái giường của mình, chúng ta không bao giờ có thể yêu Chúa được. Đối với tất cả chúng ta, có một sự tranh chiến thật sự giữa việc lựa chọn Chúa với việc lựa chọn cái giường của mình.

Nhờ sự thương xót và ân điển của Chúa, nếu chúng ta ao ước và đồng ý dành thêm thì giờ hằng ngày trong sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta sẽ làm gì? Bằng cách nào chúng ta có thể chạm đến Lời Đức Chúa Trời để được nuôi dưỡng và vui hưởng? Chúng ta chỉ phải học tập thực hành một điều – chúng ta phải hòa lẫn việc đọc Lời Chúa với sự cầu nguyện. Chúng ta phải tiếp xúc với Chúa bằng cách hòa lẫn việc đọc Kinh Thánh với lời cầu nguyện của mình, và hòa lẫn lời cầu nguyện

của mình với những lời chúng ta đọc. Đó là lý do vì sao một từ ngữ mới, đọc-câu nguyện, đã được sử dụng. Chúng ta phải đọc-câu nguyện Lời Chúa.

Trước hết, hãy bắt đầu bằng cách tự phát dâng một lời cầu nguyện ngắn lên cho Chúa. Sau đó mở Kinh Thánh ra và bắt đầu đọc. Đang khi đọc, hãy đáp ứng với Chúa cách tự phát bằng những gì mình đọc. Đừng đọc quá nhiều câu, chẳng hạn như một đoạn hay một phần đoạn dài, rồi mới cầu nguyện. Đang khi đọc, hãy đáp ứng với Chúa bằng cách cầu nguyện. Đừng cố gắng cầu nguyện một câu dài, đừng cầu nguyện cho nhiều điều, và xin Chúa làm một điều gì đó cho mình. Chớ đơn giản học tập cầu nguyện bằng chính những lời mình đọc. Lời cầu nguyện có giá trị, lời cầu nguyện tiếp xúc được với Chúa, ấy là lời thốt ra hay lời diễn tả những gì bạn trong anh em đáp ứng khi đọc Lời Chúa.

Trong ba mươi phút dành riêng hằng ngày ấy, anh em đừng dùng để xin Chúa làm nhiều điều, nhưng chỉ ở trong sự thông công với Ngài và vui hưởng Ngài. Chúng ta càng vui hưởng Ngài, Ngài càng thỏa lòng. Nếu chúng ta xin Chúa làm điều này, điều kia, Ngài sẽ nói: “Đứa con khờ dại của Ta ơi, con không cần cầu xin Ta làm tất cả những điều đó; Ta có khả năng giải quyết mọi sự; con chỉ hãy vui hưởng Ta mà thôi”.

Trong Tân Ước, Chúa Jesus nói Lời Đức Chúa Trời là thức ăn thuộc linh: “Ngài đáp: ‘Có chép rằng: Loài người sống nhờ những chiếc bánh thôi đâu, song cũng nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa’ ” (Mat. 4:4). Mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời là thức ăn thuộc linh để nuôi dưỡng chúng ta. Kinh Thánh khi thì ít nhất ba trường hợp về những người ăn Lời Đức Chúa Trời. Một là Giê-rê-mi, ông nói: “Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi...” (Giê. 15:16). Lời tuyên bố này không theo quan niệm của loài người chúng ta. Nếu lời này không được viết trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình phải ăn Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói mình phải học hỏi Lời và nghiên cứu Lời. Cùng lắm là chúng ta nói mình phải tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời, nhưng

chúng ta sẽ không bao giờ dùng từ ngữ ăn! Giê-rê-mi ăn Lời Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là ông nhận lãnh Lời vào trong mình, hấp thụ Lời và làm cho Lời thành ra một phần của chính mình.

Cũng trong câu này, Giê-rê-mi nói: “Lời Ngài là sự vui mừng hơn hết của lòng tôi vậy”. Đó là sự vui hưởng. Sau khi chúng ta ăn, Lời trở thành niềm vui và sự hớn hở. Chúng ta kinh nghiệm niềm vui bên trong và bày tỏ sự hớn hở ra bên ngoài. Lời Đức Chúa Trời là sự vui hưởng; sau khi chúng ta tiếp nhận và hấp thụ vào trong bản thân mình, Lời trở nên niềm vui bên trong chúng ta và sự hớn hở bên ngoài.

Cũng có nhiều câu Kinh Thánh khác bày tỏ chính tư tưởng này cho chúng ta. Đa-vít nói: “Lời Chúa ngọt hơn mật ong tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi. 119:103). Lời là sự vui hưởng và thậm chí Lời ngọt ngào, và chúng ta nhận thấy Lời ngon lành và thích thú hơn mật ong. Qua những câu Kinh Thánh này, chúng ta nhận thấy Lời Đức Chúa Trời không những để chúng ta học hỏi, mà còn để chúng ta nếm, ăn, vui hưởng và tiêu hóa.

Sau đó, trong 1 Phi-e-rơ 2:2-3 chúng ta thấy ăn Lời Chúa là nếm Chúa. “Thì hãy ham thích sữa thuộc linh tinh khiết như con đười ươi mới đẻ, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà đạt đến sự cứu rỗi – nếu anh em thật đã nếm Chúa là nhân từ”. Trong câu 2 có sự ăn Lời Chúa và trong câu 3 có sự nếm Chúa. Khi ăn Lời Đức Chúa Trời như sự nuôi dưỡng thuộc linh cho mình, chúng ta nếm Chúa. Vì vậy, giống như Giê-rê-mi, chúng ta phải ăn Lời Chúa; rồi chúng ta sẽ vui hưởng Chúa và tiếp nhận sự nuôi dưỡng thuộc linh.

Một câu quan trọng khác là 1 Ti-mô-thê 4:6b: “thì con là chấp sự tốt của Christ Jesus... được nuôi bằng những lời của đức tin” (RcV). Có lẽ anh em đã ở trong Cơ Đốc giáo nhiều năm. Anh em có bao giờ nghĩ mình phải được nuôi dưỡng trong Lời Đức Chúa Trời không? Theo nguyên tắc chúng ta luôn luôn nghĩ mình phải được “dạy dỗ” trong Lời, bởi Lời và với Lời.

Nhưng bao nhiêu Cơ Đốc nhân lưu ý đến từ ngữ nuôi dưỡng? Và bao nhiêu người từng nghe một sứ điệp mạnh mẽ đến tầm quan trọng của việc được nuôi dưỡng trong Lời?

Nhưng sứ đồ Phao-lô quan niệm rằng Lời Đức Chúa Trời là thức ăn để nuôi dưỡng con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta phải được nuôi dưỡng trong Lời, chứ không chỉ được dạy dỗ mà thôi. Ngợi khen Chúa, được nuôi dưỡng! Ha-lê-lu-gia, chúng ta phải được Lời nuôi dưỡng, chứ không chỉ được văn tự dạy dỗ! Điệu Phao-lô mạnh mẽ không phải là chúng ta cần được dạy dỗ bằng những kiến thức, nhưng chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng sự phong phú của Lời.

Khi đến với Kinh Thánh chúng ta có ý định gì? Phải chăng suốt nhiều năm ý định của chúng ta là nhận biết, học hỏi, am hiểu một điều gì đó? Chúng ta quan niệm Kinh Thánh là sách dạy dỗ, dạy dỗ giáo lý. Vì thế, chúng ta đến với Lời Chúa với ý định tìm hiểu và học biết điều gì đó. Nhưng chúng ta không chỉ nên sử dụng tâm trí kỳ diệu của mình với sự hiểu biết huyền nhiệm của nó để hiểu Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải quên đi điều đó đi. Chúng ta không nên đánh giá tâm trí mình cao như vậy và quá quý trọng sự hiểu biết của mình như thế. Chúng ta cần làm những người mù lòa và thậm chí làm những người ngu dại, chỉ đến với Lời Chúa để vận dụng linh đạo-cầu nguyện. Hãy quên cách thức cũ kỹ của truy tìm thông đi!

Nếu không biết cách đọc-cầu nguyện, thì chúng ta sẽ cầu nguyện theo cách sau đây: trước hết, chúng ta dậy lúc sáng sớm và “cảm tạ” mình cần cầu nguyện. Rồi chúng ta sẽ cầu nguyện như thế này: “Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài thật tốt lành... vì Ngài đã ban cho con sự bình an... Ngài đã bảo vệ con khỏi mọi tai họa...” Rồi bất ngờ nhớ mình sắp lên đường đi đến một nơi nào đó, [chúng ta nói]: “Ôi, con sắp lên đường... Chúa ơi, xin thương xót con trong chuyến đi này... giữ gìn con được an toàn... khỏi tai nạn xe cộ...” Sau một lúc lưỡng lự, chúng ta cầu nguyện tiếp: “Con có một người bạn ở Việt Nam... Chúa ơi, xin Ngài nhớ đến anh ấy... xin Ngài nhớ đến anh Danh

□ Việt Nam... và anh Tân □ Tây Đức... Chúa ơi, Tân đang □ đó... anh c□n sự b□o vệ c□a Ngài...”

Chúng ta phải tr□ lời cách thành thật. C□u nguyện như vậy có ích lợi gì cho chúng ta? H□u h□t các Cơ Đ□c nhân đ□u c□u nguyện theo cách đó. Nhưng họ có nhận được sự nuôi dưỡng không? Họ có nhận được đi□u gì làm cho mình được đ□y d□y sự vui mừng □ bên trong và sự h□n h□ □ bên ngoài không? Không!

Phương cách đúng đ□n là như th□ này: trước h□t hãy đ□n với Kinh Thánh đ□ đọc—c□u nguyện. Không c□n nh□m m□t lại. Hãy m□ m□t nhìn vào Lời Chúa trong khi c□u nguyện. Trong c□ sáu mươi sáu sách c□a Kinh Thánh chúng ta không th□ tìm một câu nào nói rằng chúng ta nên nh□m m□t lại khi c□u nguyện. Nhưng có một câu nói Jesus ngược m□t lên trời mà rằng: “Cha ơi...” (Gi. 17:1). Ngài nhìn lên trời trong khi c□u nguyện! Chúng ta không nên tranh luận theo cách giáo lý, nhưng phải nhận bi□t mình không c□n nh□m m□t khi c□u nguyện. Ch□ đơn gi□n nhìn vào trang sách in: “Ban đ□u...” R□i m□t nhìn vào Lời Chúa và c□u nguyện từ nơi sâu th□m bên trong: “Ôi Chúa, ‘ban đ□u!’ Chúa ơi, con ngợi khen Ngài ‘ban đ□u có Lời’. Mặc d□u con không bi□t Lời là gì, Lời đã có tại đó, ngợi khen Ngài, Chúa ơi! ‘Ban đ□u’ Ha-lê-lu-gia! ‘Ban đ□u’! Ôi Chúa, ‘Ban đ□u có Lời, và Lời □ cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời’ ”. Ch□ đơn gi□n th□ c□u nguyện như vậy. Có th□ anh em sẽ quay sang đọc một câu khác. “Cho nên hiện nay ch□ng có sự định tội”. “Ôi Chúa, ‘hiện nay ch□ng có sự định tội’. Ôi Chúa, ‘hiện nay ch□ng có sự định tội’. A-men. ‘Hiện nay’. Ôi Chúa. ‘Hiện nay’. A-men! ‘Hiện nay ch□ng có sự định tội’. Ngợi khen Chúa! Ha-lê-lu-gia! ‘Ch□ng có sự định tội,’ ” v.v...

Đang khi đọc—c□u nguyện, chúng ta không c□n sáng tác câu nào hay tạo nên một lời c□u nguyện nào. Ch□ đọc—c□u nguyện Lời. C□u nguyện bằng các lời c□a Kinh Thánh y như đã được vi□t ra. Cu□i cùng anh em sẽ th□y c□ Kinh Thánh là một quy□n sách c□u nguyện! Không những “Lời C□u Nguyện c□a Chúa” mới là lời c□u nguyện, nhưng c□ Kinh Thánh là lời c□u nguyện. Hãy m□ b□t cứ trang nào, dòng nào, lời nào và b□t đ□u c□u nguyện

bằng phần Kinh Thánh ấy. Nếu tiếp tục đọc-cầu nguyện như vậy khoảng ba mươi phút trong sự hiện diện của Chúa, anh em sẽ thấy mình được soi sáng, tươi mát, nuôi dưỡng, tươi mới, mạnh mẽ và thảnh thơi nào. Từ ba mươi phút ấy, anh em sẽ có một bữa điếm tâm thuộc linh để lại ảnh hưởng suốt cả ngày!

Mặc dù có thể anh em không hiểu một phần đoạn Kinh Thánh nào đó, anh em vẫn được nuôi dưỡng, vì trong Lời Đức Chúa Trời thật sự có điếm gì đó của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là chính hơi thở của Ngài. (2 Ti-mô-thê 3:16 chép: “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thổi vào” – Hi văn).

Đừng chỉ cố gắng học Kinh Thánh. Chúng ta cần phải nhận biết đó là quyển sách sự sống, chứ không phải sách kiến thức. Sách ấy vào trong chúng ta và thậm chí cấu tạo nên chúng ta. Không có sự dạy dỗ, giáo lý hay kiến thức nào có thể đem Đấng Christ vào trong chúng ta đến mức độ ấy; chỉ bằng cách cầu nguyện như thế mà thôi. Vì vậy, tất cả chúng ta đều phải học cầu nguyện theo cách này. Cuối cùng chúng ta sẽ được đem ra khỏi chính mình, được điếm thêm Đấng Christ và được Linh lan tỏa trong chúng ta.

**Tôi Chọn: Kệ luật thay vì hời
tỉc – Mục Sư Huỳnh Quế**

Khánh

*Tôi Chọn: K₁ Luật thay vì h₁i t₁c – Mục Sư
Huỳnh Quốc Khánh*

**Thành công từ những thất bại
– Ms Phùng Thúy Kiều**

*Thành công từ những thất bại – Ms Phùng Thúy
Kiều*

**LỢI ÍCH TRONG TH₁ THÁCH – Mục
sư Phùng Thúy Kiều**

*LỢI ÍCH TRONG TH₁ THÁCH – Mục sư Phùng Thúy
Kiều*

Sự thờ phượng mà Chúa yêu thích – Mục sư Phùng Thúy Kiều

Sự thờ phượng mà Chúa yêu thích – Mục sư Phùng Thúy Kiều

Những Luận Ngữ Cộn Độn Phục Hồi Các Mối Quan Hệ

Những Luận Ngữ Cộn Độn Phục Hồi Các Mối Quan Hệ

Các quan hệ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, vì vậy, đây là lý do tại sao Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian để thiết lập mối quan hệ với con người. Chúa đã thiết lập nên mối quan hệ trong gia đình hay tình bằng hữu. Tuy nhiên, khi xung đột xảy đến làm đổ vỡ các mối quan hệ của chúng ta khiến mọi khía cạnh trong đời sống bị thay đổi. Dù vậy, chúng ta vẫn có hy vọng về sự hàn gắn và khôi phục lại mối quan hệ đổ vỡ, và khiến chúng trở về đúng hiện trạng khi Chúa thiết lập ban đầu.

1. Khi vợ chồng gắn gũi với Đức Chúa Trời, thì mối quan hệ của họ với nhau cũng bắt đầu được uốn nắn theo hướng tích cực. (Wayne Mack)

2. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính

mình, còn vợ thì phải kính trọng chúng. (Ê-phê-sô 5 : 33)

3. Những người khiến bạn thất vọng thì họ lại là người cần bạn nhất. (Jack Hyles)

4. Điều quan trọng nhất mà một người cha có thể làm cho con cái của mình đó là yêu thương mẹ của chúng (vợ mình). (Henry Ward Beecher)

5. Kết quả của những xung đột, mâu thuẫn trong hôn nhân đến từ sự ích kỷ của bản thân hơn là việc sống hài lòng Đức Chúa Trời. Những xung đột có thể được giải quyết và bị kìm kẹp triệt để khi chúng ta giải quyết dưới sự hướng dẫn của Kinh Thánh. (John C. Broger)

6. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiêu tự lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui vẻ điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. (I Cô-rinh-tô 13 : 4-7)

7. Hãy thể khen ngợi vợ mình, cho dù đó là lần đầu tiên khiến cô ấy ngại ngùng. (Billy Sunday)

8. Duy trì hôn nhân, không phải chỉ sống trong tình yêu, mà còn có sự cam kết. “Chỉ có cái chết mới chia cắt” hay “Sống trọn đời bên nhau”. Đó là một lời hứa, một sự cam kết thiêng liêng- giêng như Chúa Giê-xu khi Ngài hoàn thành công việc của Ngài qua sự chết trên thập tự giá vì chúng ta. (John Piper)

9. Mọi người trong chúng ta cần lưu ý rằng nếu chúng ta quá liêu lĩnh chia sẻ với người khác về những vấn đề của mình với ông chồng, mục sư hoặc người phải ngóu của mình, thì họ không thể thể hiện sự tự phụ, mà còn là sự kiêu ngạo và nhục nhã. (Francis Frangipane)

10. Tình yêu là thứ duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn hữu. (Martin Luther King Jr).

11. Bên trong mười điều răn giới quyết mọi quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa trong khi có tới sáu điều nói về quan hệ giữa con người với con người. Nhưng từng th mười điều răn này đều nói về các mối quan hệ. (Rick Warren)

12. Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương, còn ai nhúc đi nhúc lại vịn đỡ, chia rẽ tình bạn thân thiết. (Châm ngôn 17 : 9)

13. Đừng quên tha thứ. Mang theo những lỗi lầm của người khác đừng nghĩa với việc bạn muốn họ gánh chịu đau khổ cùng mình. Hãy kiên nhẫn và thông cảm cho nhau. Cuộc sống không quá ngắn để bạn chớ quan tâm đến thù hoặc báo oán. (Phillips Brooks)

14. Đức Chúa Trời quan tâm đến tương lai và các mối quan hệ của bạn còn nhiều hơn bên thân bạn quan tâm đến chính bạn. (Billy Graham)

Tôi hy vọng rằng bạn được khích lệ bởi ít nhất một câu hay một đoạn Kinh Thánh trong bộ sưu tập này và nó có thể giúp bạn trong các mối quan hệ của mình. Chúa muốn chúng ta được chữa lành và phục hồi trong các mối quan hệ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống chúng ta.

Tin bài: Thoa Trọn

Lược dịch từ: ChristianQuotes

Chia Sẻ Kinh Thánh Va` Cầu Nguyê .n – FreeConferenceCalling

*Chia Se~ Kinh Tha'nh Va` Câ`u Nguyê .n –
FreeConferenceCalling*

https://vnsalvation.org/wp-content/uploads/2019/01/FreeConferenceCalling.com-Admin_8.mp3

Chia Sẻ Kinh Thánh Va` Cầu Nguyê .n – FreeConferenceCalling

*Chia Se~ Kinh Tha'nh Va` Câ`u Nguyê .n –
FreeConferenceCalling*

https://vnsalvation.org/wp-content/uploads/2019/01/FreeConferenceCalling.com-Admin_7.mp3

Chia Sẻ Kinh Thánh Và` Câu Nguyê .n – FreeConferenceCalling

*Chia Se~ Kinh Tha`nh Va` Câ`u Nguyê .n –
FreeConferenceCalling*

https://vnsalvation.org/wp-content/uploads/2019/01/FreeConferenceCalling.com-Admin_6.mp3

Chia Sẻ Kinh Thánh Và` Câu Nguyê .n – FreeConferenceCalling

*Chia Se~ Kinh Tha`nh Va` Câ`u Nguyê .n –
FreeConferenceCalling*

https://vnsalvation.org/wp-content/uploads/2019/01/FreeConferenceCalling.com-Admin_5.mp3

Chia Sẻ Kinh Thảnh Va` Cầu Nguyê .n FreeConferenceCalling

*Chia Se~ Kinh Tha'nh Va` Cầu Nguyê .n –
FreeConferenceCalling*

https://vnsalvation.org/wp-content/uploads/2019/01/FreeConferenceCalling.com-Admin_3.mp3

Chia Sẻ Kinh Thảnh Va` Cầu Nguyê .n FreeConferenceCalling

*Chia Se~ Kinh Tha'nh Va` Cầu Nguyê .n –
FreeConferenceCalling*

https://vnsalvation.org/wp-content/uploads/2019/01/FreeConferenceCalling.com-Admin_2.mp3

Chia Sẻ Kinh Thánh Và` Câu Nguyê_n – FreeConferenceCalling

*Chia Se~ Kinh Tha'nh Va` Câ`u Nguyê_n –
FreeConferenceCalling*

<https://vnsalvation.org/wp-content/uploads/2019/01/FreeConferenceCalling.com-Admin.mp3>

Chia Sẻ Kinh Thánh Và` Câu Nguyê_n – FreeConferenceCalling

*Chia Se~ Kinh Tha'nh Va` Câ`u Nguyê_n –
FreeConferenceCalling*

1. [1](#)

Tây Sách Tâm Lòng Và Tâm Trí – Mục Sư Chương Thanh Hải Mp4

*Tây Sách Tâm Lòng Và Tâm Trí – Mục Sư
Chương Thanh Hải Mp4*

Tây Sách Tâm Lòng Và Tâm Trí – Mục Sư Chương Thanh Hải

Video

*Tây Sách Tâm Lòng Và Tâm Trí – Mục Sư
Chương Thanh Hải*

1. [Tay Sach Tam Long Va Tam Tri](#)

Tâm Tình Phục Vụ – Mục Sư Chương Thanh Hải

Tâm Tình Phục Vụ – Mục Sư Chương Thanh Hải

Ba Câu Hỏi – Mục Sư Chương Thanh Hải

Ba Câu Hỏi – Mục Sư Chương Thanh Hải

Cô Hồng Chương

Cô Hồng Chương

1. [Câu Nguyện - Cô Hồng Chương](#)

Chúa Thánh Linh – Cô Hường Nguyễn

Chúa Thánh Linh – Cô Hường Nguyễn

1. [Chúa Thánh Linh - Cô Hường Nguyễn](#)